

Werkgroep Dienst aan Israël

De werkgroep bestaat uit drie personen en is ingesteld door de Bondsvergadering op het moment dat de Commissie Dienst aan Israël kwam te vervallen. In Israël ondersteunt de werkgroep namens de gemeenten bestaande ontmoetingsplekken die laten zien dat het Joodse volk in harmonie kan leven met zijn naaste burens en die bezig zijn met het verbeteren van de relatie tussen Joden, Arabieren en Christenen. Te weten:

- Het bekende christelijke dorp Nes Ammin – nu een platform voor gesprek en ontmoeting tussen met name Joden, moslims en christenen;
- Os Ve Shalom en Neve Shalom/Wahat al Salam – beide vredesbewegingen die vanuit de bijbel pleiten voor vreedzaam samenleven tussen Joden en Arabieren;
- Stichting Dugit – een Messiaans Evangelisch Centrum in Tel-Aviv, die een open deur heeft voor Joden die belangstelling hebben voor Jezus Christus als dé Messias, zonder dat er sprake is van zendingswerk;
- Yad Elie – een vrijwilligersorganisatie van Joden, die zich het lot aantrekt van een grote groep zowel Joodse als Arabische kwetsbare kinderen in Jeruzalem. Deze organisatie zorgt er o.a. voor dat er op jaarbasis ruim 40.000 maaltijden worden verstrekt op 14 Joodse én Arabische scholen in Jeruzalem.

In Nederland ondersteunt de werkgroep ook een aantal organisaties:

- Stichting Amcha – deze geeft financiële steun aan instellingen die de nog steeds nodige psychosociale hulp verlenen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaustslachtoffers;
- Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) – dat opkomt voor recht en vrede en veiligheid voor Israël en het Joodse volk, waar ook ter wereld;
- Het OJEC (Overlegorgaan tussen Joden en Christenen in Nederland) – bij het OJEC zijn, sinds het ontstaan in 1981, verschillende kerken aangesloten, waaronder onze bond en Joodse instellingen. De doelstellingen van dit overleg zijn o.a.: de vertrouwensrelatie tussen Joden en Christenen bevorderen, meewerken aan het afbreken van vooroordelen en het waarschuwen tegen en bestrijden van antisemitisme;
- Het ICI (Interkerkelijk Contact Israël) – Sinds de Tweede Wereldoorlog bezint het merendeel van de Nederlandse kerken zich in het ICI op hun verhouding jegens het jodendom en jegens Israël. Deze bezinning is met name ontstaan naar aanleiding van het gruwelijk lot van de het Joodse deel van de Nederlandse bevolking gedurende die oorlog. Hier praten we als bond en dus gemeenten, overigens net als bij het OJEC, zelf mee;
- De Stichting Joodse kindergemeenschap Cheider – de enige Joods orthodoxe school in Nederland staat in Amsterdam en via deze stichting steunt de werkgroep het moeizame bestaan van deze school;
- De stichting Pardes – deze houdt zich bezig met de verspreiding van het Joodse gedachtegoed.

Oktober 2015