



Bond van
Vrije Evangelische
Gemeenten
in Nederland

Notitie

stichting
1976

Onderwerp : Omgaan met strengere eisen
Datum : maart 2019
Bron : Kerkbeheer
Auteur : Job Sloof
Nummer : NotSt76-30

Omgaan met strengere eisen

Wij kregen een vraag binnen over de verplichte koppeling van stoelen in een openbare ruimte. We snappen allemaal waar het om gaat. Leuk, losse stoelen, je kunt je ruimte op verschillende manieren inrichten, maar stel er gebeurt iets waardoor er een soort paniek ontstaat. Dan moet je niet hebben, dat dit alleen maar enorm verergert door over elkaar heen vallende losse stoelen.

Juist dan is een soort 'vastigheid' levensreddend, omdat het - zo blijkt uit veiligheidsstudies - een grote groep mensen 'dwingt' tot enige discipline bij een ontruiming. Anderzijds kan te veel 'vastigheid' ook weer averechts werken, namelijk als een massa geen uitweg heeft en mensen aan de voorkant bij een muur, hek of uitgang platgedrukt (of erger) dreigen te worden.

Maar wat nu als tussentijds de regels worden aangescherpt, terwijl je een paar jaar terug nog helemaal nieuwe stoelen hebt geplaatst conform de regels van toen? Wie meer dan 100 stoelen



neer zet in rijtjes, moet ervoor zorgen dat ze zodanig gekoppeld zijn (of aan de grond bevestigd) dat ze bij een calamiteit blijven staan. Voor deze koppelingen bestaat een norm. Dat geldt dus ook voor een kerk. Maar nu kom je tot de ontdekking dat jouw stoelenplan niet (geheel) voldoet aan de nieuwste regels. Wat dan? Net doen of je het niet gelezen of gehoord hebt? Soms

lijkt dat prettiger, maar het is geen optie natuurlijk. Want als bestuur ben je verantwoordelijk. Dus als er iets misgaat, en het is niet goed geregeld, heb je niet alleen de narigheid van de calamiteit, maar in de nasleep ook nog de narigheid van juridisch en/of verzekeringstechnisch gedoe, en waarschijnlijk ook de narigheid van verwijten en/of een slecht geweten.

Ondertussen is de kerk niet een instelling die zomaar makkelijk bakken met geld kan uitgeven om eventjes een sprinklerinstallatie te vervangen, of om eventjes een paar honderd nieuwe stoelen 'volgens de nieuwste koppel norm' naar binnen te dragen. De samensteller van dit artikel schrijft: "Ik werkte een tijd bij diverse zorginstellingen. Niet dat die wel 'bakken met geld' hebben, maar daar kwam het toch regelmatig voor dat er zonder 'knippering der ogen' materieel vervangen werd dat nog lang niet was afgeschreven vanwege nieuwe regels. Met het gevolg dat soms ander materieel - waar geen regels voor golden - veel langer moest 'doorwerken' dan wenselijk was."



Bond van
Vrije Evangelische
Gemeenten
in Nederland

Notitie

stichting
1976

Wij stelden de vraag wat betreft de stoelen aan verschillende veiligheidsdeskundigen. Het principe is natuurlijk dat je ook als kerk gewoon moet voldoen aan de bestaande regels, ook als die aangescherpt worden. Je zou kunnen zeggen: punt. Maar - zoals een deskundige meldde: soms zijn er - bijvoorbeeld in een historische kerk of anderszins belemmeringen om zondermeer aan die regels te kunnen voldoen. Er is hier en daar wel wat 'grijsheid' in de toepassing van de regels. Ga dan in gesprek met een vertegenwoordiger van de veiligheidsregio (de brandweer bijvoorbeeld), om te kijken wat wel en niet 'gedoogd' kan worden. Over het algemeen is men streng, en terecht. Maar aan de andere kant is er soms best ruimte voor enig maatwerk. Leg dat vast. Het alternatief: struisvogelpolitiek en net doen alsof je neus bloedt, geeft sowieso geen prettig gevoel. Ook een beroep op onwetendheid wordt achteraf niet gehonoreerd. Want dan zegt een rechter (ook terecht): als bestuurder die zo'n gelegenheid als een kerk beheert, heeft u de plicht om op de hoogte te zijn en uzelf ook actief op de hoogte te stellen.