



Aan
gemeenten, deelorganisaties,
commissies en beroepsgroep

- datum: 19 maart 2020
- nummer: 07.15 / com / 205
- betreft: coronavirus en de Bondsgemeenschap

Beste zusters en broeders,

Als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten hebben wij onderling altijd oog en oor voor elkaar en juist in deze crisistijd is dat een groot goed. Wij merken de gevolgen van de crisis stevig en als comité willen we u laten weten mee te leven met de maatregelen die genomen moeten worden. Geen zondagse diensten dat is iets wat ik mij niet kan heugen eerder meegemaakt te hebben. En U zult het denk ik ook erg onwennig hebben gevonden. Het gemis van het vieren en elkaar ontmoeten is groot, ondanks de digitale mogelijkheden, of kerkdiensten via radio of televisie.

Zoals het zich nu laat aanzien zal deze crisis ook nog wel een poos duren. Het comité heeft daarom ook het besluit genomen om de Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei niet te laten doorgaan. Een besluit dat genomen is met pijn, want het is elke keer weer een waardevol moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar te vieren.

Natuurlijk zijn er zakelijke aspecten waarover besloten moet worden en u zult dan ook van het bondsbureau de nodige stukken ontvangen met het verzoek uw mening te geven. Op deze manier hopen wij als comité dat de noodzakelijke gang van zaken doorgang kan vinden. Andere zaken, waarvoor ontmoeting essentieel is, lopen helaas vertraging op.

Wij zijn op weg naar Pasen, maar het zal een heel andere Pasen worden dan wij gewend zijn. Geen grootschalige viering, gemis van het avondmaal. Gemis van de gemeenschap. Toch blijft de boodschap onveranderd, ja misschien worden we op deze manier wel weer bepaald tot het feit dat het boek Openbaringen veel zaken heeft voorzien en dat wij, of we het willen zien of niet willen zien, leven in de eindtijd. Het is goed dat we daarom mogen vertrouwen op onze Heer en Heiland die voor onze verlossing is gestorven aan het kruis.

Johannes 12:24 zegt Jezus: "als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht". Op Golgotha zien we hoe Jezus alles opgaf. Door te sterven liet hij het leven los. Om vervolgens het leven van God te ontvangen. Wat Jezus deed kan niemand hem nadoen, en Goddank hoeft dat ook niet! Toch, wanneer we met Jezus op pad gaan, kan iets van dat loslaten ook zichtbaar worden in ons leven. Ook wij worden gevraagd om af te sterven en los te laten. Juist hierdoor ontstaat er ruimte om te ontvangen. Met Pasen leren we te vertrouwen, om alles aan God te geven. Wij leggen de huidige crisis, ons leven in Gods hand.

Het comité wenst u allen gezegende paasdagen en we blijven in gebed verbonden met u allen.

Gosse Ytsma
secretaris