



Aan  
gemeenten, deelorganisaties,  
commissies en beroepsgroep

- datum: 26 maart 2020 (per email)
- nummer: 07.15 / com / 211
- betreft: coronavirus en de Bondsgemeenschap

Beste zuster, broeder en een ieder die betrokken is bij onze Bond,

Wat een vreemde tijd is dit. Wat zijn er veel zorgen. Zorgen om gezondheid, om financiën, om de dagelijkse boodschappen. Verdriet om ziekte of het overlijden van dierbaren. Juist daarom: heb oog voor elkaar. Laten we dit samen doen. Laten we afspreken dat de sterken onder ons de zwakken bijstaan. En laten we niet accepteren dat ook maar iemand het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Voor ons als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is dit een tijd van uitdagingen. Juist nu wij kerkdeuren moeten sluiten, ontkomen wij er niet aan om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze leden. Ik denk met name aan onze ouderen, zieken, gezinnen die op de één of andere wijze zijn getroffen door het corona-virus. Heel veel dank aan iedereen die zich hard maakt voor de kwetsbare medemens. Dank aan iedereen die opstaat om deze uitdaging aan te gaan.

Laten we als gelovigen opstaan en de problemen aanpakken. We kunnen creatief zijn en nieuwe manieren vinden om ons doel te bereiken. We kunnen inventief zijn, mensen steunen en troosten, zowel geestelijk als in de zorg. Overal in het land ontstaan nieuwe initiatieven, alternatieven, mogelijkheden binnen de onmogelijkheden. Het is haast normaal voor ons: flexibel zijn in tijden van nood. Dat raakt me enorm. Die vanzelfsprekendheid om niet op te geven. Om te blijven doen wat we geloven.

Binnen de ellende is er gelukkig ook nog voldoende moois. En alsjeblieft, blijf dat mooie zien! Deel de lichtpuntjes met elkaar. Motiveer elkaar. Breng tijd door met familie. Bel iemand op om te vragen hoe het gaat. Ga naar het bos en geniet van de natuur – ook als dat betekent dat je dat op anderhalve meter afstand van elkaar doet. Verspreid positiviteit, draag hoop uit voor de toekomst. We kunnen het gebruiken!

*'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.'*  
(Filippenzen 4:6-7)

Laten we elkaar meenemen in onze gebeden en op die manier, zij het op afstand, één gemeente blijven. Namens het comité veel kracht en zegen gewenst!

Harm Jager