



Aan
gemeenten

- datum: 16 maart 2020
- nummer: 07.15 / com / 200
- betreft: coronavirus

Aan bondsgemeenten,

Na een telefonische rondgang van het comité is gebleken, dat vrijwel alle bondsgemeenten tijdelijk de deuren gesloten hebben. Iedereen volgt het nieuws en houdt zich aan richtlijnen van het RIVM. Het gemeentelven is in het hart geraakt en alhoewel dit een ieder aan het hart gaat, blijkt men er zeer positief mee om te gaan.

Er worden creatieve oplossingen bedacht om vorm te geven aan de pastorale zorg en missionaire opdracht. Een ieder die het comité sprak was op een of andere wijze al bezig om oplossingen te vinden voor de kwetsbare mensen die juist nu ondersteuning en contact nodig hebben. Alles lijkt stil te staan, nu de gezamenlijk lofzang stilvalt, maar misschien is er juist veel beweging!

Denkt u eraan op uw lokale website te melden hoe u omgaat met uw gemeentelven?

Op de website van Missie Nederland lezen we het volgende:

"Kalm blijven, met compassie omzien naar anderen én voor alles het koninkrijk van God zoeken." Dat is de kern van de belangrijke les die de vroege kerk ons leert in het omgaan met de uitbraak van het coronavirus, COVID-19. Joel News, een wekelijks e-zine over wereldzending, en netwerkorganisatie MissieNederland lanceerden gezamenlijk een whitepaper waarin wordt gekeken naar de omgang van de vroege kerk met ingrijpende epidemieën. [Klik hier voor de website van Missie Nederland](#)

A.s. woensdag 18 maart is er door meerdere organisaties een oproep gedaan voor de dag van het Nationaal Gebed. De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. **Niet** door middel van een **bijeenkomst** in een kerkgebouw maar via internet en social media.

[Klik hier voor meer informatie](#) en woensdag om 9.00 uur zal daar een livestream starten, die tot 19.00 uur duurt.

Tot slot op de website [van Mijnkerk.nl](http://vanMijnkerk.nl) vindt u onderstaand gebed, geschreven door Otto Grevink:

'Lieve God,
Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.

Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.

Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.

Amen'

Wij wensen u wijsheid en Gods zegen toe.

A handwritten signature in grey ink, appearing to read 'G.Y.A.', with a long horizontal stroke extending to the right.

secretaris
G.Ytsma