

Dit is wat we momenteel in Yerseke doen.

- Er is een kerkelijk inloop moment (open kerk) door de week. Dat was er altijd al, maar daar blijken nu ook meer mensen gebruik van te maken om hun hart te luchten / zorgen te delen (soort pastoraal inloopspreekuur). Natuurlijk is daar nu een deurbeleid net als bij winkeliers: max. 1 bezoeker in de kerk tegelijk. Ook niet-kerkelijke dorpsbewoners maken van deze gelegenheid gebruik.
- Pastoraat doe ik veelal telefonisch. Daarnaast hoop ik ook algemene pastorale brieven aan de gemeente te schrijven. Op die manier kom ik toch een beetje binnen.
- Kerkdiensten worden uitgezonden via internet: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en daarnaast ook via de kerkradio.
- We proberen het 'gemeentebewustzijn' wakker en actief te houden door mensen onderling op elkaar te betrekken. Een voorbeeld is dat kinderen bijbelse kleurplaten maken voor ouderen die opgesloten zitten in de verzorgingstehuizen. Of mensen stimuleren om elkaar te bellen.
- De bidstond vindt individueel plaats in de woonkamers, maar gelijktijdig. Dus op woensdag om 10:00 uur is er een gezamenlijk, maar gescheiden van elkaar, bidstond.
- De Bijbelkring gaat ook niet door, maar ik hoop de bezoekers van de Bijbelkring een brief te bezorgen met een korte overdenking op de avond dat er normaal Bijbelkring zou zijn.

Hartelijke groet,  
Tim Schakel

25 maart 2020