



Aan
gemeenten, deelorganisaties,
commissies en beroepsgroep

- datum: 7 mei 2020 (per email)
- nummer: 07.15 / com / 265
- betreft: bemoediging Bondsgemeenschap

Woord ter bemoediging.

Afgelopen week las ik in de brief van Paulus aan de Efeziërs: "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen".

In de afgelopen week hebben we op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei de bevrijding mogen vieren. Dit gebeuren was niet alleen meer van toepassing op alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook de oorlogen die daarna zijn geweest en er eigenlijk nog steeds zijn.

Dit jaar was het allemaal anders en voor mij ook veel indrukwekkender dan ooit, ook mede door de onzekere tijd waarin we nu met elkaar leven. Corona raakt onze wereld. Zekerheden en vanzelfsprekendheden, gewoonten en routines, ze staan ineens op losse schroeven. Het is ongekend voor de meeste van ons. Bij veel mensen roept dat angst en onzekerheid op. Bezeten of vrij? Nu zullen we misschien niet zo gauw onszelf als bezeten kwalificeren. Maar je zou ook kunnen zeggen: Gebonden of vrij.

Jezus heeft zichzelf gevangen laten nemen en aan het kruis laten spijkeren om ons te bevrijden. Zijn we ons dat bewust en in hoeverre laten wij ons vrij maken van dingen die niet in overeenstemming zijn met wat God van ons wil? Laten we vasthouden wat Paulus schrijft aan de Galaten: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Ik wil u graag meegeven als bemoediging voor de komende week:
Wie Jezus als Heer heeft aanvaard, wordt door Zijn genade bewaard,
Beleeft iedere dag hier op aard, een vrede als gave van God!
Vrede, vrede is gave van God. Wie Christus als Redder ervaart, kent vrede als gave van God.

Namens het comité,

Harm Jager,
Gosse Ytsma en Mirjam Pronk