

Beste allemaal,

Helaas dwingt de hernieuwde uitbraak van het coronavirus ons opnieuw na te denken over de activiteiten van onze gemeenten. Gisteren is er overleg geweest tussen de kerken en de regering (CIO).

Het advies van het CIO staat hier:

<https://www.cioweb.nl/behoedzaam-vieren-van-geloof/>

Het zeer dringende advies is om met max. 30 personen samen te komen en *niet* te zingen. Formeel is het een advies. Het is onze eigen verantwoordelijk hoe wij hiermee omgaan, maar we moeten ons als gemeenten ook afvragen of we geen aanstoot geven. Het comité beseft dat het een terugslag is, maar ook dat wij als gemeenten onze verantwoordelijkheid moeten tonen naar de maatschappij. Waar wij op het Bondsbureau aan moesten denken is Romeinen 14. Het is goed dat wij ons realiseren dat onze manier van doen invloed heeft op de 'uitstraling' van de kerk. Wij wensen de kerkraden en gemeenten wijsheid van de Heilige Geest toe met het nemen van beslissingen in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijk groet, namens het comité,

Janneke en Fransciska