

## Uit de gemeente

### Zieken

Het blijft een spannende en onzekere tijd en we weten niet hoe lang het nog duurt voordat de coronapandemie voorbij is. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en voor hun naasten is deze tijd extra zwaar. We denken aan de bewoners van zorginstellingen, die in veel gevallen maar beperkt bezoek mogen ontvangen en soms ook een poos niet, omdat er op hun afdeling besmettingen zijn.

Bovendien zijn al vanaf maart in veel tehuizen en ook daarbuiten bijna alle gezamenlijke activiteiten gestopt. Dat is ook voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen een adering. Zij zijn veel meer aan huis gebonden dan voorheen en missen hun sociale contacten. We denken ook aan mensen die zich grote zorgen maken om hun kwetsbare partner of om een ziek of gehandicapt familielid.

Wie in deze vreemde tijd naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek, behandeling of operatie mag meestal niemand meenemen of krijgt te horen dat de geplande afspraak niet kan doorgaan. Het valt allemaal niet mee en we hopen en bidden dat de Heer een schuilplaats mag zijn voor iedereen die het moeilijk heeft.

De Heer beschut wie bij Hem schuilen,  
Hij is een rots, een zon, een schild,  
een schouder om op uit te huilen,  
een stem die wind en water stilt.

Wie weet wat ons de tijd zal leren –  
hoe zal het leven verder gaan;  
op alle paden leeuwen, beren?  
Vlak voor u zal de herder staan!

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen  
uw pad niet zó als gij het wilt,  
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,  
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

(André F. Troost)

### Tenslotte

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog twee weken verwijderd van de overdracht van onze AE-kerk aan de nieuwe eigenaar. Daarna gaan we verder als gemeente zonder 'onderdak'.

Dat klopt als het gaat om het gebouw aan de <sup>[[[</sup>AE<sup>]]]</sup>-straat, dat voor velen van ons door de jaren heen zo'n vertrouwde plek is geworden en dat we node verlaten, maar het betekent, Goddank, niet dat we in geestelijk opzicht 'dakloos' zijn geworden.

Ik moet denken aan de Hebreeuwse letter waarmee de Bijbel begint, de letter beth. Die letter lijkt op een huisje, met een vloer, een muur en een dak én een open kant in de richting van de toekomst. Er bestaat in het Hebreeuws niet alleen een letter, maar ook een woord beth en dat betekent huis.

In het Jodendom wordt er een verband gelegd tussen de beginletter van de Bijbel en de Allerhoogste die voor ons een (t)huis wil zijn. André F. Troost heeft daarover het volgende prachtige lied geschreven:

Gij dak boven mijn hoofd,  
ik schuil onder uw zegen;  
mijn vuur wordt niet gedoofd,  
mij deert geen ruige regen.

Gij steunbalk in de rug,  
Gij muur om op te leunen,  
al val ik vaak terug –  
Gij blijft mij ondersteunen.

Gij steen om op te staan,  
geen dag zou ik begroeten  
kon ik op U niet gaan,  
o grond onder mijn voeten.

Gij handpalm om mij heen,  
behoed mij, doe mij hopen,  
Gij dak, Gij steun, Gij steen,  
mijn toekomst doet Gij open.

(André F. Troost)

Met God de Heer als steun in onze rug en als dak boven ons hoofd mogen wij ieder persoonlijk en als gemeente de toekomst tegemoet gaan!

· Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

## **GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN**

### **Taakgroep liturgie**

In de komende tijd zijn er in de Wedderwegkerk de volgende diensten:

1 november - 9.30 uur

Voorganger: mevr. M. van Vliet

4 november - 19.00 uur – Dankdag

Voorganger: ds S. van de Vrie

8 november - 9.30 uur

Voorganger: ds B. Altena

15 november - 9.30 uur

Voorganger: ds J. Helmantel

22 november - 9.30 uur

Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds S. van de Vrie

29 november - 9.30 uur

Eerste zondag van Advent

Voorganger: mevr. T. Huizing

6 december - 9.30 uur

Tweede zondag van Advent

Voorganger: ds S. van de Vrie

### *Eruit gelicht*

Afgesproken is dat we, nu we geen eigen diensten meer hebben, elke maand in het kerkblad de kerkdiensten in de Wedderwegkerk zullen vermelden. Hierbij een korte toelichting bij enkele komende diensten.

De eerste woensdag van november is het 'Dankdag voor het gewas' en traditiegetrouw is er dan in de -Protestantse gemeente Oude Pekela een dankdienst: op 4 november om 19.00 uur.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. Net als in voorgaande jaren zal dan de gedachtenisdienst worden gehouden, al zal het deze keer in aangepaste vorm zijn.

Na het einde van het kerkelijk jaar begint de Adventstijd: op 29 november is het de eerste zondag van Advent en mogen we uitzien naar het Licht dat door het donker heen breekt. Net als in andere kerken moest ook in de Wedderwegkerk het aantal kerkgangers beperkt worden en dat betekent dat men zich voor elke kerkdienst van tevoren moet aanmelden.

Dat zal uiteraard ook voor de mensen van onze gemeente gelden. U krijgt via de mail nog bericht hoe e.a. in z'n werk gaat. Hopelijk kunnen de hierboven genoemde fysieke diensten doorgaan. U wordt uiteraard van veranderingen op de hoogte gebracht.

Voor alle kerkdiensten vanuit de Wedderwegkerk geldt dat ze op het tijdstip zelf of later te volgen zijn op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Als het enigszins mogelijk is wordt de liturgie van te voren op de website geplaatst:

[www.protestantsegemeenteoudepekela.nl](http://www.protestantsegemeenteoudepekela.nl)

We hopen op fijne vieringen die ons geloof versterken en ons moed en inspiratie geven om kerk en gelovige te zijn in het leven van alledag.

· Simone van de Vrie

**Bijbelstudie** Het was de bedoeling om met ingang van november de maandelijkse Bijbelstudie in de pastorie te houden. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dat in de komende tijd nog niet mogelijk.

Op dit moment is het dringende advies om doordeweekse activiteiten in de kerk sowieso als het kan uit te stellen of digitaal te houden.

Zodra er meer duidelijkheid is over het herstarten van de Bijbelstudie, in de pastorie of op een andere locatie, krijgen de vaste deelnemers bericht.

Bent u ook geïnteresseerd dan hoor ik het graag, zodat ik ook u op de hoogte kan houden.

## **Gespreksgroep**

Ook de gespreksgroep willen we weer oppakken zodra het kan, maar gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus zal dat waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar zijn.

## **BERICHTEN**

### **Film en foto's van de Vrije Evangelische Kerk**

Tijdens de ledenvergadering op de avond van 29 september is na de pauze film vertoond die ging over de opening van onze kerk en de brand van de oude kerk. Daarna was er een presentatie van een aantal foto's waarop onder meer de Westerdiepkerk, de Æ-Kerk, enige predikanten, kerkenraden en werkgroepen te zien waren. Al deze informatie kunt u in uw bezit krijgen. Wanneer u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Jan de Jonge. Tel.nr. 0598 -62 14 50 of een email bericht sturen naar [jandejonge51@gmail.com](mailto:jandejonge51@gmail.com).

### **Avondmaalsviering in Coronatijd 4 oktober 2020**

We begonnen de dienst met het: Lied 276 : 1 en 3 ('Zomaar een dak') (staande) Dat gezongen werd door Gerard en Simone.

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat. Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan om recht voor God te staan.

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten

nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Het is vandaag 4 oktober 'Israëlzondag' en in veel kerken wordt op deze zondag stil gestaan bij de bijzondere verbondenheid met het Joodse volk.

Het Christendom heeft sterke Joodse wortels: we lezen uit de Joodse Heilige Geschriften, het Oude Testament, en we geloven in Jezus, die Jood met de Joden was.

In de Bijbel wordt duidelijk dat de Allerhoogste een verbond heeft gesloten met het oude stammenvolk(je) Israël en dat verbond is nog altijd van kracht.

Hoe ingewikkeld de situatie in het huidige Israël ook is en hoeveel vragen dat ook oproept: het Joodse volk is voor God speciaal. Maar dat betekent niet dat daarmee alle andere volken uit beeld zijn.

Het is juist Gods bedoeling dat er vanuit Israël heil en zegen uitgaat naar heel de wereld en dat de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om samen het feestmaal te vieren. Daarover gaat de oudtestamentische lezing van vandaag, uit Jesaja 25.

Een toekomstvisioen dat we bij de viering van de maaltijd van de Heer voor ogen mogen houden. De feestdrank die bij de maaltijd van de toekomst wordt gedronken is wijn en dat brengt ons bij de nieuwtestamentische lezing uit Johannes 15, waarin Jezus zegt: 'Ik ben de ware wijnstok'. Wijn, wijnstok, wijngaard: het zijn belangrijke metaforen in de Bijbel en in deze dienst komen ze op verschillende manieren naar voren.

Lied 385: 1, 3 en 4 ('De tafel van samen')

We luisteren naar 'Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan' Na de overweging was er orgelspel van Douwe Jan Dijkstra, die vandaag voor de laatste keer in de AE kerk speelde.

Daarna vierden we samen het Heilig Avondmaal, maar deze keer niet lopend. Op de tafels stond voor iedereen een schaal met een stukje brood en een bekertje met druivensap. Ds S van de Vrie sprak de woorden die horen bij de Viering van het Heilig Avondmaal.

Waarna we samen wij het Onze Vader hebben gebeden

Na het Lied 653: 2 ('Gij zijt het brood van God gegeven') werd gezongen sprak ds S van de Vrie over de woorden:

*Het delen van het brood*<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

Het gebroken brood is de gemeenschap met het -lichaam van Christus, het brood uit de hemel.

-Laten we het met elkaar delen. namen we tegelijk het brood. Het lied 653: 5 ('Gij zijt de wijnstok van het leven') werd gezongen

*Het delen van de wijn*

De drinkbeker is de gemeenschap met het bloed van Christus, de wijn van het Koninkrijk die ons hart verheugt.

-Laten we de wijn met elkaar delen. dronken we tegelijk uit het bekertje. Na de gebeden zongen Gerard en

<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> Simone het slotlied: 'Gevoed met verhalen van leven'

Na: Wegzending en zegen werd Douwe Jan bedankt met bloemen en een enveloppe.

· Trijnie de Jonge

## **Actie Schoenendoos**

Dit jaar willen we nog graag meedoen met de actie om schoenendozen te vullen voor kansarme kinderen op verschillende plekken van deze aarde.

Daarom kwamen vanmiddag (15 oktober) Oscar, Chris, Elise, Jamila, Ivar, Lyenne, Romy-Vera en Jonathan met hun Oma's naar de AE kerk om de schoenendozen te versieren. Na eerst even wat drinken met iets lekkers werd er hard gewerkt.

Er zijn vele dozen versierd en al ingepakt. Er volgen nog meer. Op 25 oktober in de laatste dienst in onze <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>AE kerk zullen de gevulde dozen voor in de kerk staan. Wij hebben als afsluiting nog patat met elkaar gegeten. Het was een gezellige middag!

· Trijnie de Jonge

## **Agenda**

10 november - 19.15 uur  Kerkenraadsvergadering