



KERST BEMOEDIGING

Er was heel wat aan de hand in de tijd dat Jezus geboren werd.

Europa was in de greep van het Romeinse keizerrijk.

Hij had er zijn handen vol aan, want het was een groot gebied om de daar levende stammen onder de duim te houden.

Maar zelfs Rome was niet de gehele wereld al deed de keizer alsof dat wel zo was.

Er gebeurde nog meer in de wereld.

Ten tijde van Jezus 'geboorte werd in Korea het Chinese schrift ingevoerd en daarmee de mogelijkheid geopend geschiedenis op schrift te stellen.

In China ging de Han-dynastie zijn ondergang tegemoet.

Een man die Wang Mang heette kwam op de Han-troon en probeerde radicale sociale hervormingen om te voeren.

Toen de drie wijzen hun geschenken aanboden aan Jezus, brachten boeddhistische priesters uit India hun leer in het grote China.

Tegelijkertijd werden er astronomische instrumenten ontwikkeld die een zekere voorspelling van de loop der sterren mogelijk maakten.

Het papier werd uitgevonden en Chang Heng, dichter en astronoom gebruikte als eerste waterkracht om de tijd te meten.

In de hele wereld was ten tijde van Jezus 'geboorte grote vooruitgang te bespeuren.

Toen Jozef en Maria zich verheugden over de geboorte van Jezus, waren er in Rome duizenden mensen bezig met de bouw van het Pantheon, die duurde van 30 voor- tot 124 na Christus.

In Denemarken experimenteerde men met een nieuwe politieke orde, namelijk het koninkrijk.

Na veel pogingen van Rome om Duitsland te veroveren, vestigde Tiberius zijn heerschappij over een deel van de Germaanse stammen op de rechteroever van de Elbe.

En zo waren er ontwikkelingen in Groot-Brittannië, Griekenland, Kashmir en Perzië.

In die tijd, dat Jezus op aarde kwam, werd overal geschiedenis geschreven.

Het leven was in volle gang, op politiek, cultureel, sociaal en elk ander gebied.

De geschiedschrijving maakte historische ontwikkelingen zichtbaar.

Maar er is geen gebeurtenis van dat tijdstip die zozeer de mensheid heeft beïnvloed als de geboorte van Jezus Christus, daar in de verborgenheid in dat stadje Bethlehem.

Niets heeft de mensheid zo geschokt als de komst van Jezus, het Woord dat bij God was en zelf God was.

Hij is een mens van vlees en bloed geworden en is bij ons komen wonen. (Johannes 1:1, 14)
Wie in een persoonlijke verhouding staat tot Hem ervaart de kracht van God in zijn leven en hij ontvangt de ene genadegave na de andere. (Johannes 1: 16)

God kwam in Jezus Christus in onze wereld.

Hij kwam in alle nederigheid temidden van alle ellende, onrust en onzekerheid.

Dat is het keerpunt ten goede geweest voor de mensheid, maar alleen te verkrijgen door de individuele aanvaarding van Jezus als Heer voor je leven. (1 Korintiërs 12: 3)

Hij is de Redder voor de mens en de mensheid.

Of we nu een overzicht geven van de wereld op het tijdstip dat Jezus geboren werd of van het jaar waarin wij nu leven, de boodschap is onveranderlijk dezelfde:

ONS IS EEN REDDER GEBOREN!

En dat Evangelie drijft altijd weer de vrees uit en geeft er vrede, vreugde en visie voor in de plaats.

Er is ook in onze dagen heel wat aan de hand in de wereld. Het leven staat voor veel mensen even op hun kop en is in al zijn vaak negatieve facetten in volle gang.

Maar de boodschap van het evangelie is en blijft de enige die de mens bevrijdt!

Ik wens U allemaal een Gezegend Kerstfeest toe.

Namens het comité, Harm Jager