

## Uit de gemeente

### Zieken

Nooit eerder, volgens mij, werden al zo vroeg de kerstversieringen tevoorschijn gehaald en dan met name de verlichting aan huizen en in tuinen. En ik moet eerlijk bekennen dat wijzelf daar even hard aan hebben meegedaan. Is dat alles niet een teken van een sterk verlangen naar licht, licht in de duisternis?

We hebben donkere maanden achter ons liggen en een donkere maand staat ons te wachten en dat bedoel ik niet alleen in de letterlijke betekenis van het woord.

December is sowieso voor veel mensen al een moeilijke maand, omdat hun levensomstandigheden zo schril afsteken tegen de feestelijke sfeer in winkels, straten, huizen en kerken.

Ziekte, pijn, spanningen vanwege je gezondheid, nare behandelingen, moeilijkheden en tegenslagen van welke aard dan ook: het kan een donkere schaduw werpen over je dagelijkse leven.

En nu komt de coronapandemie er ook nog eens bij en de risico's en beperkende maatregelen die het met zich meebrengt. Veel mensen zien op tegen de komende tijd: vroeg donker, lange avonden, weinig bezoek en geen of bijna geen kerstactiviteiten.

Ik hoop en bid dat het Kerstlicht helder mag gaan <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>schijnen voor wie in het donker zitten en als een <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>warme mantel om ieder van ons heen zal zijn.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.  
(Lied<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>939<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>)

### Tenslotte

Het project van Kind op Zondag voor Advent en Kerst heeft dit jaar als titel meegekregen: 'Het beste nieuws'.

In deze tijd met veel slecht nieuws hebben we meer dan ooit behoefte aan goed nieuws: een positief berichtje in de krant, een mooi verhaal uit het leven gegrepen, een hoopgevende boodschap van een arts.....

En daarnaast mogen we juist ook tijdens Advent <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Bijbelverhalen lezen die 'goed nieuws' bevatten om tenslotte uit te komen bij het Kerstverhaal met het beste nieuws ooit: de geboorte van Jezus, die liefde en vrede komt brengen op aarde en iedereen oproept om hetzelfde te doen.

In toenemend wachten  
gaan wij onze wegen  
met tanende krachten.  
O, kom ons toch tegen.

De nacht is zo diep,  
zal de dageraad gloren  
door het licht dat U riep?  
Heeft de nacht al verloren?

Een wending, een streven,  
een blijde boodschap, een Naam.  
De kans van ons leven.  
Het licht zal bestaan!  
(Joke<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Verweerd)

Voor u, voor jou: een hoopvolle Adventstijd <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> en gezegende Kerstdagen!

<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> Een hartelijke groet van <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> ds Simone van de Vrie

## **GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN**

### **Taakgroep liturgie**

In de komende tijd zijn er in de Wedderwegkerk <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> de volgende diensten:

6 december - 9.30 uur

Tweede zondag van Advent

Voorganger: ds S. van de Vrie

13 december - 11.00 uur

Derde zondag van Advent

Voorganger: ds B. van der Woude

20 december - 9.30 uur

Vierde zondag van Advent

Voorganger: ds S. van de Vrie

24 december - 19.30 uur

Kerstavond

Voorganger: ds S. van de Vrie

25 december - 9.30 uur

Kerst

Voorganger: ds S. van de Vrie

27 december - 9.30 uur

Voorganger: Pedra Schoonhoven

31 december - 19.00 uur

Oudjaar

Voorganger: ds S. van de Vrie

3 januari 2021- 9.30 uur

Nieuwjaarsdienst

Voorganger: ds S. van de Vrie

### *Eruit gelicht*

Op 8, 15 en 22 november konden de diensten in de Wedderwegkerk alleen via de kerkroep gevolgd worden. Nu bioscopen, musea, bibliotheken etc. weer mensen mogen toelaten is besloten om ook de deuren van de Wedderwegkerk weer open te zetten.

Vanaf 29 november worden er fysieke diensten gehouden en zijn kerkgangers welkom, zij het, hoe jammer ook, nog steeds met een beperkt aantal.

Iedereen wordt gevraagd om zich van tevoren aan te melden en a.u.b. niet te schromen om dat te doen.

U kunt zich aanmelden bij Marian de Vries.

Haar emailadres is: [marian@hdev.nl](mailto:marian@hdev.nl)

Wie niet kan mailen kan zich telefonisch opgeven bij Marian: 0597- 613737. Bij voorkeur 's avonds op maandag, donderdag en vrijdag tussen 19.00 en <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>20.00 uur. De uiterlijke opgave per mail of telefoon <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> is om 20.00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de betreffende zondag. U moet zich voor elke dienst apart opgeven.

In de periode van Advent en Kerst volgen we samen met de kinderen een project van Kind op Zondag: <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> Het

beste nieuws'. Op 6, 20 en 25 december is er kinderkerk en uiteraard zijn ook de kinderen van onze gemeente hartelijk welkom. Tijdens alle diensten wordt de zang verzorgd door een aantal zangers. Dat geldt ook voor de diensten op Kerstavond en 1<sup>e</sup> Kerstdag.

Dit jaar is er op Kerstavond geen koorzang, maar wel een muzikale bijdrage van organist Adriaan Mollema en van één of twee trompettisten.

En de zangers zullen nog meer dan anders hun best doen om de mooie kerstliederen goed te laten klinken.

Als het kan willen we op Kerstavond (en misschien ook wel op 1<sup>e</sup> Kerstdag) na de dienst buiten met elkaar het 'Ere zij God' zingen.

Het is de bedoeling dat beide Kerstdiensten via een livestream worden uitgezonden (net als onze laatste diensten op 18 en 25 oktober). U ontvangt daarover nog een (mail)bericht.

Op donderdagavond 31 december sluiten we het jaar af met een korte oudejaarsdienst en op 3 januari 2021 hopen we de Nieuwjaarsdienst te houden.

Voor alle kerkdiensten vanuit de Wedderwegkerk geldt dat ze op het tijdstip zelf of later te volgen zijn op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Als het enigszins mogelijk is wordt de liturgie van tevoren op de website geplaatst: [www.protestantsegemeenteoudepekela.nl](http://www.protestantsegemeenteoudepekela.nl)

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de diensten in de Wedderwegkerk en eventuele veranderingen (en die zijn er vaak in deze tijd) geef dan uw mailadres door en u krijgt voortaan rechtstreeks bericht van de Protestantse gemeente Oude Pekela.

Ik hoop dat de komende diensten in deze donkere tijd echte lichtpuntjes zullen zijn, die ons hart verwarmen en onze geest sterk en krachtig maken.

· Simone van de Vrie

### **Van de penningmeester**

In de maand oktober ontvingen we € 100,00 als gift voor onze gemeente. Tevens € 80,00 voor de Actie Schoenendoos. Onze hartelijke dank.

### **Gemeentelijke activiteiten in de maand december**

Als het kan vanwege het coronavirus willen we in de maand december één of twee bijeenkomsten organiseren, die staan in het teken van Advent en Kerst.

Het zullen korte bijeenkomsten zijn, in kleine kring, waarbij de ontmoeting met elkaar centraal staat.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er één of twee bijeenkomsten gehouden worden. Zodra de plannen concreter zijn krijgt u hierover bericht.

### **Bijbelstudie en gespreksgroep**

We hopen dat we in de eerste maanden van het nieuwe jaar de Bijbelstudie en de gespreksgroep weer kunnen oppakken. Zodra er data zijn vastgesteld krijgen de vaste deelnemers bericht. Bent u ook geïnteresseerd geef het dan door aan de predikant.

## **BERICHTEN**

### **Agenda**

– 8 december-19.15 uur Kerkenraadsvergadering