

VENSTER

september 2021



Vrije Evangelische
Gemeente Veendam

KERKDIENTEN

In de komende tijd worden in de Wedderwegkerk de volgende diensten gehouden:

5 september – 9.30 uur

Voorganger: ds A.B. Wolters

12 september – 9.30 uur

Voorganger: ds S. van de Vrie

19 september – 9.30 uur

Voorganger: mevr. P. Schoonhoven

26 september – 9.30 uur

Voorganger: ds A.B. Wolters

3 oktober – 9.30 uur

Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA

- 10 september – 19.00 uur
Weeksluiting in de Breehorn door ds S. van de Vrie
- 28 september – 19.15 uur
Kerkenraadsvergadering

MEDITATIEF MOMENT

DE PELGRIMSREIS

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Psalm 121: 1)

Het is al weer een aantal jaren geleden dat wij tijdens een zomervakantie in Vézelay waren, een belangrijke pleisterplaats in Frankrijk voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.

Maar ik herinner mij nog heel goed hoe we, diep onder de indruk, omhoog klommen langs de steil oplopende hoofdstraat met koperen Jakobsschelpen, om tenslotte uit te komen bij de prachtige basiliek la Madeleine. De zomer daarna waren wij in Rocamadour, een oud bedevaartsoord tegen rotsen aangebouwd. Weer moesten we klimmen, nu langs een weg met afbeeldingen van de kruisweg van Jezus, en weer waren we diep onder de indruk.

Deze twee Franse bedevaartsplaatsen ademen zo helemaal de sfeer van de pelgrimsreis. Net als Psalm 121: een indrukwekkend pelgrimslied, dat in mijn beleving heel goed past bij de start van een nieuw seizoen kerkenwerk. Een seizoen, waarin we, in verbondenheid met elkaar, onze pelgrimsreis mogen vervolgen, binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten.

Bij een pelgrimsreis wordt al gauw gedacht aan een tocht naar Lourdes, naar Santiago de Compostela of een andere bekende bedevaartsplaats. Maar je kunt ook denken aan een andere reis, een reis die iedereen kan maken, ook als je je huis niet meer uit kunt komen.

Marinus van den Berg zegt daarover in zijn boekje 'Vormen van geluk': *Pelgrimeren begint in jezelf. Het kan tot een innerlijke levenshouding worden. Het gaat niet om de geografische afstand. Het gaat om je hart, je innerlijke koers: op wie en wat richt ik mij?*

Pelgrims zijn mensen die zich ervan bewust zijn dat ze niet zomaar bestaan, maar dat hun leven zin en doel heeft. Pelgrims zijn mensen met een missie. Zo'n pelgrim moet de dichter van Psalm 121 zijn geweest. Naast het feit dat hij ook in de letterlijke zin van het woord bedevaartganger was.

De psalmist slaat zijn ogen op naar boven.....

Hij heeft duidelijk behoefte aan steun op de reis die hij maakt en die vast en zeker niet zonder hindernissen zal verlopen.

Van waar komt mijn hulp?, vraagt hij en de vraag is amper gesteld of het antwoord is er al: hij mag steun verwachten van de HEER en hij niet alleen.

De hulp van God is geen garantie dat onze (levens)weg zorgeloos en moeiteloos zal verlopen, maar wel mogen we er op rekenen dat de Heer met ons meetrekt en over ons waakt.

De psalmist slaat dus zijn ogen op naar boven.....

En wij? Naar wie kijken wij op? Of met woorden van Marinus van den Berg: 'Op wie en wat richten wij ons?'

Is God het middelpunt van ons leven of staat Hij ergens aan de zijlijn?

Houden wij ons bezig met zaken die Hij belangrijk vindt of telt alleen ons eigen belang?

De pelgrim van Psalm 121 richt zijn ogen vol vertrouwen op God en wie zijn ogen op God richt kan niet anders dan ook zijn ogen richten op zijn naaste. Zonder wantrouwen of vooroordelen, bereid om anderen tot hulp te zijn en van hen te leren.

Met het oog op de pelgrimsreis die we in het nieuwe seizoen hopen te maken wil ik u de volgende, indringende geloofsbelijdenis van Marinus van den Berg beslist niet onthouden:

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof dat wij in de ruimte van deze wereld
mogen leven
om de chaos die er is
om te scheppen
tot een leefbare ruimte.*

*Ik geloof dat wij de ruimte krijgen
om met elkaar het leven waardevol
en menslievend te laten zijn.*

*Ik geloof dat wij dán geloven
als wij ons openstellen voor iedere mens
die om ruimte vraagt.*

*Ik geloof dat wij liefde kunnen verspreiden
als wij de angst in onszelf omvormen
tot hoop,
als wij bereid zijn om te vergeven,
om onszelf en elkaar nieuwe kansen te geven.*

*Ik geloof dat wij God niet bezitten
maar dat God gezicht krijgt
als wij elkaar aanzien geven en eerbiedigen.*

*Ik geloof dat God ons bemint
en hoop voor de toekomst geeft,
als wij werk maken
van eerbied voor al het kwetsbare
en voor elke weerloze mens.*

Goede reis!!

■ ds Simone van de Vrie

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De fam. Manroh-Veltman heeft in de afgelopen zomermaanden veel meegeemaakt. Beiden zijn gevallen en na nog weer een nieuwe val moest dhr Manroh op 6 juli worden opgenomen in het ziekenhuis in Scheemda. Hij bleek een hersenbloeding te hebben gehad. Vanuit het ziekenhuis is hij naar 'Old Wolde' gegaan om te revalideren. Gelukkig is de kracht in zijn arm en been weer wat aan het terugkomen. Voor mevr. Manroh was intussen tijdelijke opvang geregeld in de 'Heggerank' in Musselkanaal. Inmiddels zijn zij allebei in 'Veenkade', dhr Manroh op afdeling 'Oude AE' en mevr. Manroh op afdeling 'Dollard'. Wij wensen hen en hun kinderen veel sterkte.

Ons meelevens gaat ook uit naar anderen die te maken hebben met klachten van lichamelijke of geestelijke aard, last hebben van pijn, vermoeidheid, vergeetachtigheid, angsten of veel verdriet en zorgen hebben.

We denken ook aan hen die bezig zijn met de laatste fase van hun leven en afscheid moeten nemen. Moge God zich handen uitstrekken naar iedereen die het moeilijk heeft en laten we zorg en aandacht hebben voor elkaar.

Gebed: Als er muren

*Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.*

*Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.*

*Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.*

*En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.*

Amen

*(door Harmke Heuver, uit 'Petrus', nieuwsbrief
van de Protestantse kerk in Nederland)*



Tenslotte

Een nieuw seizoen ligt voor ons en we hopen van harte dat we, zeker nu we geen eigen kerkgebouw meer hebben en geen eigen zondagse diensten, een aantal doorde weekse gemeenteactiviteiten kunnen gaan houden. We hadden vorig jaar al mooie plannen klaarliggen en wat zou het fijn zijn wanneer we die in de komende tijd zouden kunnen uitvoeren. Ondanks alle onzekerheid, die het coronavirus met zich meebrengt, is het goed om vooruit te kijken en activiteiten te ontwikkelen en alles op alles te zetten om er een mooi seizoen van te maken.

Vrede en alle goeds!

- Een hartelijke groet van
ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bij de kerkdiensten in de maand september

Hoewel we ons nog steeds moeten houden aan een aantal coronamaatregelen gaan we wat de kerkdiensten betreft weer langzaam terug naar 'normaal'. Vanaf 22 augustus wordt er in de Wedderwegkerk weer gezongen door de gemeente, tot blijdschap van velen.

In de afgelopen periode is de samenzang erg gemist en ik ben blij dat we nu weer met elkaar kunnen zingen tot eer van Hem, die troont op onze lofzangen. Al zingende mogen we ook uiting geven aan onze verbondenheid als gelovigen.

Vooruitkijkend naar de komende weken vraag ik uw aandacht voor twee bijzondere diensten. Op 12 september is er een dienst voor jong en oud en nemen twee inmiddels 'brugpiepers' afscheid van de kinderkerk. Als het goed weer is kunnen we na de dienst buiten genieten van een kop koffie of thee of een glas fris en van elkaars gezelschap.

Op 3 oktober wordt de startdienst gehouden. In deze dienst zal ook de bevestiging en herbevestiging van enkele ouderlingen plaatsvinden.

We hopen in de komende tijd vanuit de Wedderwegkerk ook te gaan uitzenden met beeld en geluid, zodat ook de mensen thuis zich nog nauwer bij de diensten betrokken kunnen voelen. Wanneer het zover is wordt u hierover geïnformeerd. Tot die tijd zijn de kerkdiensten vanuit de Wedderwegkerk net als anders te volgen op www.kerkomroep.nl

De liturgie is te vinden op de website:
www.protestantsegemeenteoudepekela.nl

- Simone van de Vrie

BERICHTEN

Bericht uit de gemeente

ONTMOETING TIJDENS EEN PELGRIMSREIS

Het was een opvallende groep mensen die de kerk binnenkwam. Opvallend vanwege hun langzaam drogende kleding zoals dikke spijkerbroeken en kabeltruien, hun zware rug- of plunjezakken en lopend op legerkistjes of gympies. Een man, opvallend in zijn felgroene T-shirt, vertelde iets aan de groep waarna ze zich verspreidden. Ik raakte met de man in het felgroene T-shirt in gesprek en hij vertelde dat hij het project had opgezet om met daklozen uit Italië naar Santiago te lopen.

Vol enthousiasme vertelde hij hoe hij de mensen de afgelopen dagen al had zien groeien. Van timide, afwachtende, zelfs ietwat schuwe mensen waren ze aan het veranderen in mensen die durven te uiten wat ze denken en graag willen, zag hij hun interesse ontwaken voor de omgeving en hun (zelf)vertrouwen toenemen. En er kwamen zelfs in de groep al voorzichtig gesprekken op gang over veranderingen die ze wilden aanbrengen in hun leven voor een fijnere toekomst ná het bereiken van Santiago.

...letterlijk onder de brug levend de stap genomen om op weg te gaan naar Santiago. Letterlijk de loeizware rugzakken meetorsend vanonder de brug, naar op én over de brug. Figuurlijk gesproken zal misschien geen rugzak groot genoeg zijn om de verdrietige ervaringen die tot dakloosheid hebben geleid te herbergen... Onderweg, los van alles, zie je dingen die je dwarszitten in een ander perspectief. Kom je tot verrassende inzichten wat (en soms zelfs wie) je belemmert.

Loslaten van wat was (van wat ooit toch goed voelde) is verre van gemakkelijk. Maar eenmaal losgelaten volgt opluchting en ruimte om meer tijd door te brengen met mensen bij wie je altijd jezelf mag zijn, die je stimuleren en inspireren om stappen te (blijven) zetten om je idealen te realiseren. Ik hoop dat de groep daklozen heel veel belemmerende 'bagage' onderweg naar Santiago heeft kunnen dumpen zodat er in hun 'rugzak' ruimte kwam voor hoop, (zelf)vertrouwen en creativiteit om, eenmaal weer in Italië, gestaag en onbelemmerd verder te blijven lopen op de levendige weg 'genieten & tevreden'.

Dit schrijvende realiseer ik me dat mijn 'rugzak' ook weer aan inspectie toe is. Hoe staat het met de jouwe?

*José van der Haar
Redactrice Ultreia**

Dit viel mij op en wil ik graag met u delen.

■ Jan de Jonge

* Ultreia is een geschreven elektronisch uitgave van het Vlaams en Nederlands Sint Jacobsgenootschap. Een vereniging van pelgrims die naar Santiago de Compostella gaan (of hebben) lopen of fietsen.



Kruis in het liturgisch centrum in een kerk in Puente la Reina te Spanje

SZD steunt Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd.

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op maandag en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Het bestuur van de SZD heeft besloten deze ramp financieel te steunen.

We hebben alvast, vanuit het Noodfonds, € 5.000,- overgemaakt naar Tear en € 5.000,- naar Kerk in Actie en vragen u om dat bedrag 'aan te zuiveren' via giften. Mocht er meer binnenkomen dan deze € 10.000,- dan wordt ook dat gebruikt voor ondersteuning van deze omvangrijke ramp.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL89INGB0000513876 t.n.v. St. voor Zending en Diaconaat o.v.v. 'Noodhulp Haïti'.

We hopen op een goede opbrengst en vragen u ook om de slachtoffers en hulpverleners mee te nemen in uw gebeden!

**UITNODIGING
INSPIRATIEDAG SZD
zaterdag 2 oktober 2021
10.00 – 16.00 uur
Kerkgebouw VEG Bennekom
Edeseweg 147
7621 JV Bennekom**

**'ANDERS LEREN KIJKEN'
missie in een nieuwe wereld**

Wat gaan we doen?

Elkaar ontmoeten, luisteren naar wat Jan Wolsheimer ons te vertellen heeft over het thema 'ANDERS LEREN KIJKEN' en in een workshop gaan we dit thema verder uitwerken. De middag staat in het teken van het afsluiten van Janneke haar werkende leven! Dit doen we met een viering en gezellig samenzijn.

Voor wie?

Iedereen is welkom!

NB. Deze dag is onder voorbehoud van de maatregelen i.v.m. covid-19

Zet deze Inspiratiedag in uw/jouw agenda en laat je bijpraten en verrijken door ervaringen van anderen!

...en aan het Bondsbureau kunt u/jij doorgeven (uiterlijk 27 september) dat u deze dag niet wilt missen
telefoon: 026 36 48 249 e-mail: fsein@bondveg.nl, szd@bondveg of jknevel@bondveg.nl



Bericht van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

EERSTE NBV21-BIJBELS ROLLEN VAN DE PERS

Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste exemplaren van de NBV21 van de drukpers gerold. 'Ik verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan lezen', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De eerste beelden van het drukken van de NBV21 zijn te zien in dit filmpje, met Buitenwerf en directeur Matty Groen van Royal Jongbloed bij de drukpers:



'Ik ben er trots op dat wij deze bijbel mogen drukken', aldus Groen. Royal Jongbloed maakt de verschillende uitvoeringen van de NBV21 die het NBG uitgeeft, waaronder de standaardeditie, de compacte editie, de luxe editie en de huwelijksbijbel. Deze en andere edities zijn te bekijken en vooruit te bestellen via <https://shop.bijbelgenootschap.nl/nbv21>.

NBV21

De NBV21 wordt over precies twee maanden gepresenteerd. Het is de up-to-date gebrachte Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Beter, scherper en krachtiger dan de versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. Wie alvast een exemplaar wil reserveren, kan terecht in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Meer weten over de NBV21? Kijk op [NBV21.nl](https://nbv21.nl) of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT

Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@kpnmail.nl

REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor 'Venster' van oktober 2021 moet uiterlijk op
donderdag 23 september 2021 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com