

VENSTER

maart 2022



Vrije Evangelische
Gemeente Veendam

KERKDIENTEN

In de komende tijd worden in de Wedderwegkerk de volgende diensten gehouden:

6 maart - 9.30 uur

1^o zondag 40dagen

Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds S. van de Vrie

Woensdag 9 maart - 19.00 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: ds S. van de Vrie

13 maart - 9.30 uur

2^o zondag 40dagen

Voorganger: mevr. M. van Vliet

20 maart - 9.30 uur

3^o zondag 40dagen

Voorganger: ds S. van de Vrie

27 maart - 11.00 uur

4^o zondag 40dagen

Voorganger: ds G.W. van der Werff

3 april - 9.30 uur

5^o zondag 40dagen

Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA

8 maart - 19.15 uur

Kerkenraadsvergadering

15 maart - 19.45 uur

Bijbelstudie in De Kandelaar

30 maart - 18.30 uur

Oecumenische Vastenmaaltijd in De Kandelaar

30 maart - 19.45 uur

Gemeenteavond in De Kandelaar

31 maart - 19.30 uur

Gespreksgroep in De Kandelaar

MEDITATIEF MOMENT

BEN JE ER KLAAR VOOR?

Meditatie bij Marcus 1: 9-13

Tijdens een bezoek aan een gemeentelid in het ziekenhuis kwam ik in gesprek met een andere bezoeker. We zaten beiden te wachten op de gang, omdat de verpleging nog even bezig was. De man naast mij vertelde dat zijn vrouw al drie weken in het ziekenhuis lag en dat haar toestand kritiek was geweest. Uren had hij aan haar bed gezeten en vertwijfeld tot God geroepen en gebeden. Eerlijk vertelde hij erbij dat hij altijd al wel geloofde, maar er verder nooit veel aan deed.

Op een nacht, toen hij weer bij zijn vrouw zat en haar hand vasthield, kwam er opeens een wonderlijke rust over hem.

'Het was', zei hij, - hij had inmiddels begrepen dat ik predikant ben –
'Het was of God naast mij stond en zijn hand op mijn schouder legde.
Dat heeft mij zoveel kracht gegeven!'

'En vanmiddag', ging hij verder, 'hoorden we van de behandelend arts dat het de goede kant op gaat met mijn vrouw.

Het is een wonder! Een Godswonder!'

Abrupt werd het gesprek afgebroken toen een verpleegkundige hem kwam halen. Ik kon hem niet eens het beste wensen, zoveel haast had hij om naar zijn vrouw te gaan.

Dit korte gesprek hield me nog lang bezig. Wonderlijk dat een mens op één van de donkerste momenten in zijn leven zo sterk de nabijheid van God mag ervaren! Een 'Godservaring' zoals ook Jezus die had toen Hij gedoopt werd in de Jordaan. In Marcus 1 lezen we dat Jezus bij zijn doop een stem uit de hemel hoorde, die zei: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.'

Door Jezus mogen ook wij kinderen van God zijn.

En net als Jezus worden ook wij geroepen om

de eerste toon te zijn in een lied

waardoor alle grenzen worden vergeten;

de eerste vonk voor een vuur

dat alle wapens tot ploegen omsmelt;

de eerste graankorrel op een akker,

die alle handen zal vullen met brood;

de eerste pas voor een dans

die alle voeten leidt naar God.

Jezus heeft gedaan wat in bovenstaande tekst zo dichtertlijk wordt verwoord en is gegaan om aan mensen het goede nieuws van het Koninkrijk van God te brengen.

En wij? Zijn wij al op weg gegaan om onze 'roeping' te volgen?

Dat is niet altijd even gemakkelijk en zonder de Geest redden we het niet.

Meteen al bij zijn doop, nog voordat Jezus met zijn grote werk begon, daalde de Geest als een duif op Hem neer. Die Geest komt van God en staat voor kracht, inspiratie, uithoudingsvermogen.....

Zoals het ook het werk van de Geest was om Jezus voor te bereiden op zijn mooie, maar zware taak. Die voorbereiding vond plaats in de woestijn en duurde 40 dagen. Marcus is heel summier en vertelt alleen dat Jezus op de proef werd gesteld en leefde te midden van wilde dieren. Zoveel is wel

duidelijk: Jezus heeft een heftige strijd gestreden. In de woestijn moest Hij leren om op God te vertrouwen, ook als alles tegenzit. In de woestijn moest Hij leren dat de belangen van het Koninkrijk van God altijd gaan boven eigen belangen.

Die 40 zware dagen in de woestijn waren voor Jezus cruciaal. Ze bepaalden het verdere verloop van zijn leven. Zo kan ook in ons leven een moeilijke tijd een keerpunt worden, waardoor je het ineens zeker weet: ik wil verder met het geloof, met God. Dat overkwam die meneer met wie ik in het ziekenhuis een kort gesprek had.

Na 40 (woestijn)dagen is Jezus er klaar voor: Hij zal zijn roeping vervullen, gedragen door de Geest en de kracht van Gods liefde.

En wij? Zijn wij er klaar voor om in deze 40dagentijd echt een stap te zetten?

- ds Simone van de Vrie

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Elke maand schrijf ik voor ons 'Venster' de rubriek 'Zieken' en wat zou het mooi zijn wanneer ik ook eens een keer zou kunnen melden dat iedereen gezond is en dat het u en jullie allemaal goed gaat. Helaas is dat nog nooit gebeurd en ook deze maand kan de rubriek 'Zieken' niet weggelaten worden. Wanneer ik terugkijk op de contacten die ik in de afgelopen weken met mensen van onze gemeente had dan raakt het me dat er zoveel zorgen en zoveel verdriet is.

Zo zijn er mensen onder ons die slecht nieuws te horen kregen, waardoor het leven op z'n kop kwam te staan; anderen kregen plotseling klachten en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis; weer anderen moesten een operatie ondergaan of zaten in grote spanning vanwege een familielid dat geopereerd moest worden.

Ik denk ook aan chronisch zieken, die al jaren elke dag pijn hebben en aan hen die geestelijk en lichamelijk langzaam achteruitgaan, tot groot verdriet ook van hun naasten.

Daarnaast kunnen er ook andere moeiten en zorgen zijn, waardoor het leven een last wordt.

Moge de goede God zich ontfermen over allen die Zijn liefdevolle steun extra hard nodig hebben.

Goede God,

*Zorgen omringen mijn gemoed.
Mijn hart is onrustig.
Gedachten blijven komen.
Ik weet niet wat ik moet.*

*Van mensen om mij heen
voel ik mij zo afhankelijk.
Van hen die voor me zorgen,
vaak vriendelijk, soms gemeen.*

*Krachten verlies ik gaandeweg,
ik kan niet meer zo veel.
Maar ik kan nog alles geven
als ik het U biddend zeg.*

*Wees met hen die mij dierbaar zijn
en die ik in mijn hart bewaar.
Dat zij gespaard mogen blijven
van pijn, ziekte en gevaar.*

*Draag mijn zorgen, Heer,
dan komt mijn hart tot rust.
Neem zo mijn gedachten aan.
U geeft mij moed, steeds weer.*

Amen

(uit de Petrus Nieuwsbrief; van ds Tim van Iersel)

In verbondenheid en met een hartelijke groet van
ds Simone van de Vrie

- Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bij de kerkdiensten

Op zondag 6 februari waren er voor het eerst weer kerkgangers in de Wedderwegkerk en we hopen dat dit nu heel lang zo kan blijven. Inmiddels zijn praktisch alle coronamaatregelen van de baan, maar blijft het dringende advies om je aan de basisregels te houden en voorzichtig te zijn en elkaar de ruimte te geven.

In de Wedderwegkerk blijven in elk geval t/m 9 maart de anderhalve meter en het mondkapje. Over de periode daarna wordt t.z.t. een besluit genomen. Op 2 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd, een indrukwekkende periode.

De eerste zondag van de 40dagen, 6 maart, is er een Avondmaalsviering en uiteraard gebeurt dat coronaproof. Op die zondag en ook op 20 maart is er in de dienst aandacht voor een project van Kind op Zondag met als titel: 'Ben je klaar voor het feest?'. Op 6 en 20 maart wordt er ook kinderkerk gehouden, waar ook de kinderen van onze gemeente hartelijk welkom zijn.

In april vervolgen we het project elke zondag tot en met Pasen.

Zo mogen we ons 's zondags en door de week voorbereiden op het grote feest dat komen gaat.

In de maand maart valt ook Biddag voor gewas en arbeid, namelijk op woensdag 9 maart. Ook dan wordt er in de Wedderwegkerk een dienst gehouden. Zoals altijd bent u van harte welkom om de diensten in Oude Pekela bij te wonen of online te volgen op www.kerkdienstgemist.nl

Gemeentelijke activiteiten

Eindelijk is het weer zover dat we gemeenteactiviteiten kunnen plannen.

Zo begint op dinsdag 15 maart a.s. de Bijbelstudie en is er op donderdag 31 maart gespreksgroep. Ook u, jij bent welkom bij deze beide activiteiten.

Al heel wat jaren wordt er tijdens de 40dagen elke woensdag een oecumenische vastenmaaltijd gehouden, die om de beurt door één van de plaatselijke kerken wordt georganiseerd.

Hoewel wij geen eigen kerkgebouw meer hebben willen we toch ook dit jaar graag weer meedoen. De vastenmaaltijd op woensdag 30 maart wordt door ons voorbereid en we houden die maaltijd in de grote zaal van De Kandelaar. Het begint om 18.30 uur en is meestal zo rond 19.15 uur afgelopen. We vinden het een mooie gelegenheid om diezelfde avond in De Kandelaar ook een gemeenteavond te houden voor onze leden en vrienden. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en we beginnen om 19.45 uur.

Wie meedoet met de vastenmaaltijd kan dus gewoon blijven en anderen zijn vanaf 19.30 uur welkom in De Kandelaar.

Over de invulling van deze gemeenteavond wordt nog nagedacht, maar dat komt wel goed en het is alleen al fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Ook wil ik u alvast attent maken op de ledenjaarvergadering: die willen we houden op dinsdag 26 april om 20.00 uur in De Kandelaar.

Fijn dat we in de komende tijd als gemeente weer bij elkaar kunnen komen en er weer gelegenheid is om elkaar te zien en te spreken en samen te zijn.

BERICHTEN

Bericht uit de gemeente

40 dagen

*veertig dagen word ik steeds meer mens
met nieuwe aandacht voor elkaar*

*stapvoets de dagen door met als wens
te blijven groeien – als het voorjaar*

*veertig dagen wacht ik – en jij
op Hem die wist te leven*

*om tegen alle tij
zichzelf te blijven geven*

*veertig dagen wil ik verstillen
ver van lawaai – en los van wat moet*

*mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen
stil stil doet heel een wereld goed*

*veertig dagen vasten leren
opdat mijn leven duurzaam wordt*

*omdat gevraagd wordt, in te keren
consu minder op mijn bord*

*veertig dagen wil ik weer bezinnen
om straks te kunnen stralen als het eerste licht*

*dat Zin en richting geeft. Diep van binnen
groeï ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht.*

Hedi Hegeman



Ingezonden door Jan de Jonge.

CONTACTGEGEVENS

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT

Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@kpnmail.nl

REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor 'Venster' van april 2022 moet uiterlijk op
donderdag 24 maart 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com