

# VENSTER

april 2022



Vrije Evangelische  
Gemeente Veendam

# KERKDIENTEN

In de komende tijd worden in de Wedderwegkerk de volgende diensten gehouden:

3 april – 9.30 uur  
5e zondag 40dagen  
Voorganger: ds S. van de Vrie

16 april – 20.30 uur  
Stille Zaterdag/Paaswake  
Voorganger: ds S. van de Vrie

10 april – 9.30 uur  
Palm- en Passiezondag  
Voorganger: ds S. van de Vrie

17 april – 9.30 uur  
Pasen  
Voorganger: ds S. van de Vrie

14 april – 19.30 uur  
Witte Donderdag  
Viering van het Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds S. van de Vrie

24 april – 11.00 uur  
Voorganger: ds H. van Boggelen

15 april – 19.30 uur  
Goede Vrijdag  
Voorganger: ds S. van de Vrie

1 mei – 11.00 uur  
Voorganger: ds B. van der Woude

# AGENDA

30 maart - 18.30 uur	Oecumenische Vastenmaaltijd in De Kandelaar
30 maart - 19.45 uur	Gemeenteavond in De Kandelaar
31 maart - 19.30 uur	Gespreksgroep in De Kandelaar
5 april - 19.45 uur	Bijbelstudie in De Kandelaar
19 april - 19.15 uur	Kerkenraadsvergadering
26 april - 20.00 uur	Ledenjaarvergadering in De Kandelaar

# MEDITATIEF MOMENT

*De Heer is onze reisgenoot,  
Hij die ons zijn gezelschap bood  
en sprekend over kruis en graf  
geduldig tekst en uitleg gaf.*

*Zo valt een lange weg ons licht,  
de schrift opent een vergezicht  
en brengt verdwaalden dicht bij huis,  
verloren zonen komen thuis.*

*De avond daalt, blijf bij ons, Heer!  
Hij zet zich aan de tafel neer  
en breekt het brood en schenkt de wijn,  
die gast, het moet de gastheer zijn!*

*Wij keren naar Jeruzalem,  
ons brandend hart verneemt zijn stem,  
Hij deelt met ons het dagelijks brood,  
de Heer is onze reisgenoot.*

*(van Jaap Zijlstra, naar Lucas 24: 13-35; Lied 646 uit Liedboek 2013)*

We zijn allemaal mensen onderweg. De Emmaüsgangers op die zondagavond en wij op deze lentedag. Wij zijn de weg wel eens kwijt; soms lijkt het of we nergens meer zijn. Maar dan is er ineens die geheimzinnige metgezel.

De vreemdeling, die ons weer op het goede spoor zet.

Die met de Emmaüsgangers meeliep, niet alleen van Jeruzalem naar Emmaüs maar ook nog van Mozes naar de profeten, van Genesis naar Maleachi.

Hij opende hoopvolle perspectieven.

Met Hem kwamen ze thuis en daar vielen ze van de ene verrassing in de andere: de gast nam de allures aan van de gastheer.

Toen herkenden ze Hem!

Onze grote schilder Rembrandt is al evenzeer getroffen door hun verwondering als de dominee-dichter Jaap Zijlstra.

Nadat ze in hun reisgenoot de opgestane Heer hadden herkend, stonden ze ook zelf op en gingen vrolijk de 12 kilometer naar Jeruzalem terug.

De Emmaüsgangers werden Jeruzalemgangers.

Het speelde zich af op de avond van de opstandingsdag en we worden herinnerd aan het Avondmaal. Laten we niet denken dat het zo maar een avondlied zou zijn. Of een slaaplied. De Emmaüsgangers waren klaar wakker.

Wij mogen dat ook zijn. Ook wij weten immers van de vreemdeling, die zorgt voor ons (heilig) avondmaal, maar net zo goed voor het ontbijt van overmorgen. Het lied eindigt zoals het begonnen is. Met een blijde constatering.

In de tegenwoordige tijd, want het geldt ook vandaag:

De Heer is onze reisgenoot!

(overgenomen uit ‘Dagboek bij het liedboek’)

- ds Simone van de Vrie

# UIT DE GEMEENTE

## In Memoriam

Op vrijdag 4 maart 2022 is overleden

### **KLAAS DEUZE**

Hij is 91 jaar geworden.

In de afgelopen jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit en is het meerdere keren voorgekomen dat het einde nabij leek, maar tot ieders verbazing krabbelde hij dan toch weer op. Totdat het eind februari opeens helemaal mis was en duidelijk werd dat hij zou sterven.

Klaas was een stille, rustige man, die niemand tot last wilde zijn. Een man met een grote passie: water en boten. Hij leerde het varen op het ouderlijk schip, had later met zijn zus een eigen schip, werd na zijn huwelijk met Bina brugwachter en sluismeester en is dat zijn verdere werkzame leven gebleven. Vakanties werden met het gezin doorgebracht op het water en later na zijn pensioen trokken Bina en hij er in de zomer een aantal maanden op uit met hun eigen boot.

In de afscheidsdienst op 9 maart lazen we een passend Bijbelgedeelte, Marcus 4: 35-41, het verhaal van de storm op het meer. Dit verhaal verwijst naar ons levensbootje, dat over de zee naar de overkant vaart, terwijl de Heer met ons meevaart. Zo voer Hij ruim 91 jaar lang mee in het bootje van Klaas Deuze, op de kalme stukken van zijn levensreis, maar ook wanneer het stormde. Hevig was de storm toen zijn vrouw Bina ernstig ziek werd en in 2006 overleed. Na een huwelijk van bijna 51 jaar bleef hij alleen achter.

Hij had het er moeilijk mee, maar was dankbaar voor alle zorg en liefde die de kinderen, klein- en achterkleinkinderen hem gaven en de steun die hij had aan zijn geloof. Op een keer vertelde hij dat hij elke dag in zijn gebed de volgende woorden zei: 'Geef de Heiland 't roer in handen'.

Naast stormachtige periodes waren er in het leven van Klaas Deuze ook veel goede dingen. Hij genoot van uitstapjes, vakanties en familieweekenden, van het gezelschap van alle gezinsleden en dat werden er in de loop van de jaren meer en meer. Hij vond het mooi om met de klein- en achterkleinkinderen op te trekken, samen touwtje te springen bijvoorbeeld, want dat kon hij nog tot op oudere leeftijd, lenig als hij was.

Vanaf zijn kinderjaren speelde het geloof een rol in zijn leven. Hij hield van Johannes de Heer-liederen, zong ze uit volle borst mee. Eenmaal woonachtig in Veendam hoorden Klaas en Bina met hun kinderen bij de Vrije Evangelische Gemeente Veendam en daar werd graag en veel gezongen. Zolang hij kon kwam Klaas 's zondags lopend vanaf de Molenstreek naar onze AE-kerk.

De laatste jaren was er van tochtjes met de eigen boot geen sprake meer en zelfs het zelfstandig wonen was zo'n anderhalf jaar geleden voorbij. Hij werd opgenomen in het A.G. Wildervanckhuis, waar hij het goed naar zijn zin heeft gehad. Hij was een lieve en rustige bewoner, die nooit mopperde of klaagde.

Bijna 92 jaar was het bootje van Klaas Deuze in de vaart en al die jaren was de Heer bij hem aan boord als een trouwe Vriend.

Na 'een rijk en dankbaar leven' heeft hij de hemelse thuishaven bereikt en is veilig aangekomen daar waar geen moeite of pijn meer is en hij voor eeuwig dichtbij God mag zijn.

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen en andere familieleden zullen hem missen. Dat zij getroost zullen worden door de vele goede herinneringen en steun mogen vinden bij elkaar en bij de grote Stuurman, die ook met hen wil meevaren over de grote levenszee.

*Geef de Heiland 't roer in handen,  
van uw aardse levensschip.  
Hij zal veilig u doen landen,  
Hij kent elke rots en klip.  
Zij uw scheepje groot of klein,  
laat de Heiland Stuurman zijn.*

*Hoe ook stormen mogen woeden,  
laat het roer stil in Zijn hand;  
Hij zal in 't gevaar behoeden,  
Hij brengt veilig u aan land.  
Beeft g' ook al van angst en pijn,  
laat de Heiland Stuurman zijn.*

*(Lied 803: 1 en 2, Zangbundel Joh. de Heer)*

- ds Simone van de Vrie

## Zieken

Deze periode van het kerkelijk jaar, de 40dagentijd, uitlopend op Pasen, bepaalt ons bij de weg die Jezus is gegaan, een weg van strijd en lijden, maar ook een weg van liefde en een nieuw begin.

Deze periode van het kerkelijk jaar bepaalt ons ook bij de moeiten en zorgen van medemensens, dichtbij en verder weg. Daarbij denken we aan mensen uit onze gemeente en anderen die we persoonlijk kennen, maar ook aan de velen die slachtoffer zijn van die vreselijke oorlog in Oekraïne.

Dat al die mensen mogen ervaren dat God hen niet loslaat, wanneer het leven zwaar is en de toekomst angstig en onzeker. Dat de hoop van Pasen hen en ons op de been mag houden, de hoop dat het goede het wint van het kwade en dat dood en verderf niet het laatste woord hebben, maar het leven, nieuw leven.

*Jij,  
die belooft ons niet los te laten  
als wij los moeten laten,  
als wat zeker is, onzeker wordt,  
als we in de vrije val komen.*

*Jij,  
die ons niet loslaat,  
hoor onze angst,  
onze vertwijfelde schreeuw,  
als we niet meer vast kunnen houden,  
als de levensgrond openscheurt.*

*Jij,  
die ons niet loslaat  
als wij springen moeten  
in het vertrouwen  
dat wij niet vallen  
dan in jouw handen*

*schenk ons een  
teken van Jou.*

*(Marinus van den Berg)*

- Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

# GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

## Bij de kerkdiensten

Inmiddels zijn praktisch alle coronamaatregelen van de baan, maar blijft het advies om je aan de basisregels te houden en voorzichtig te zijn en elkaar de ruimte te geven.

Om die reden is er in de Wedderwegkerk, in het gedeelte waar de stoelen staan, nog steeds sprake van een ruime opstelling, zodat diegenen die dat willen daar plaats kunnen nemen. Ook worden er nog geen handen gegeven en wordt er niet in de dienst, maar bij de uitgang gecollecteerd.

Vanaf 3 april tot en met Pasen is er elke zondag aandacht voor het project van Kind op Zondag: 'Ben je klaar voor het feest?'.

Op 10 april is het Palm- en Passiezondag en komen de kinderen aan het begin van de dienst in een vrolijke optocht binnen met hun mooie Palmpasestokken. Na deze dienst is er voor het eerst na lange tijd weer koffiedrinken in 'Het Anker'.

Op Palm- en Passiezondag begint de Stille Week en in die week worden er vieringen gehouden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren en we doen dat op dezelfde manier als de laatste keren, zittend en coronaproof. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de diensten in de Stille Week nog worden voorbereid en dat geldt ook voor de Paasdienst.

Op 17 april vieren we het Feest van de Opstanding en ik hoop dat we samen en ieder in zijn of haar eigen leven de vreugde en kracht van dit grote Feest zullen mogen ervaren

We zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om alle bijzondere diensten in de maand april samen te vieren in de kerk of thuis via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

## Gemeentelijke activiteiten

In het vorige Venster schreef ik al over de oecumenische vastenmaaltijd én de gemeenteavond op 30 maart. Nu alleen nog even kort een herinnering.

De vastenmaaltijd wordt gehouden in de grote zaal van De Kandelaar, begint om 18.30 uur en is meestal zo rond 19.15 uur afgelopen. Diezelfde avond is er een gemeenteavond voor de leden en vrienden van de VEG Veendam.

Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en we beginnen om 19.45 uur.

Wie meedoet met de vastenmaaltijd kan dus gewoon blijven en anderen zijn vanaf 19.30 uur welkom in De Kandelaar. De ledenjaarvergadering is gepland op dinsdag 26 april om 20.00 uur in De Kandelaar.

Enkele weken vóór deze vergadering krijgt u een uitnodiging, de agenda en de benodigde stukken in de brievenbus.

De volgende gespreksgroep is op donderdag 31 maart en de volgende Bijbelstudieavond is gepland op 5 april. Weer volop gelegenheid dus om elkaar te ontmoeten.

- Simone van de Vrie

## BERICHTEN

### Bericht uit de gemeente

#### ZOUDEN MIJN OGEN OPENGAAN

Als Jezus bij ons vandaag een rijdier leende, en daarop koninklijk ons dorp in reed? Zouden mijn handen laten vallen wat ze deden en zoeken naar iets om op de trom te slaan? Zou ik de paden effenen, de weg versieren en twitteren naar wie het maar horen wil? Zou ik door deze mens en dit gebeuren vandaag herkennen: daar komt de koning aan? Wat zouden wij hem zeggen, wat hem vragen over de weg die hij gehoorzaam ging? Of zouden we elkaar, onszelf misschien verbergen om maar niet oog in oog te staan? Ik vraag me vaak af wat er zou gebeuren, zouden mijn ogen opengaan?  
Jeanette van Osselen



Ingezonden door Jan de Jonge.

### Berichten uit de Bond

*Van de SZD*

#### PAASTIJD 2022 PIONIEREN

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onder-richt, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun



te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Matt. 28:16-20 NBG

## PIONIEREN

In het nieuwe beleid van de SZD hebben we het verlangen om tezamen met gemeenten te gaan pionieren. Dit houdt in dat we vanuit de identiteit en de kracht van de gemeente, handen en voeten willen geven aan de opdracht van Jezus. Om niet alleen kerk te zijn voor onszelf maar vooral ook voor onze omgeving.

Binnen de Bond zijn er op dit moment een aantal gemeenten bezig om zich hierop te oriënteren. Hoe ziet de toekomst van onze gemeente eruit? Wat is onze verlangen? En hoe kunnen we dat vormgeven? Als SZD willen we dit aanmoedigen en ondersteunen. Zowel door begeleiding te bieden tijdens dit proces, maar ook door financieel dit proces en eventueel missionaire initiatieven te ondersteunen.

## COLLECTE

Daarom wordt de opbrengst van de Paascollecte gebruikt voor het ondersteunen van pionier trajecten en nieuwe missionaire initiatieven van VEGemeenten.

## SAMEN ZENDING DOEN

Uw bijdrage kunt u geven door:

- geld over te maken naar de penningmeester van uw gemeente o.v.v. SZD - Paastijd 2022
- geld over te maken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 2022 en de VEG waar u lid bent

## **Oproep voor vrijwilligers kerkdiensten Veenkade**

Voor woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade zijn we op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen bij de kerkdiensten in Veenkade op zondagochtend. Vindt u het leuk om 1 of 2 keer in de maand onze bewoners naar de kerkdienst te brengen? Lijkt u dit wat? Meld u dan aan bij:

Activiteitenbegeleiding Veenkade.

tel. 0653267517

email: ab@zgmeander.nl

## INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Zij zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo'n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers.

Op verschillende plekken werden de asielzoekers opgevangen o.a. in het F1-hotel en op het hotelschip De Amanpuri en later kwam daar de Arkona bij doordat er geen 1,5 meter afstand kon worden gehouden. Inmiddels had de Amanpuri onderhoud nodig en zijn de mensen overgeplaatst naar een nieuw Gasthuis, naast het F1 hotel.

18 maart 2022 was het daar een drukte van belang in de keuken op de begane grond van het nieuwe INLIA Gasthuis Groningen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de internationale studenten van de Red Cross Studentdesk hier in Groningen zélf de pannenkoeken zouden bakken en daarna uit zouden delen aan de gasten. Maar ja: ze krijgen er de kans niet voor. Eerst nemen een paar oudere dames hen het werk al uit handen, en vervolgens staat binnen een mum van tijd de keuken vol met mensen die willen leren hoe dat moet; zo'n pannenkoek of crêpe bakken. Een man uit Irak heeft in eerste instantie een veel, maar dan ook véél, te dik beslag, maar studente Franka helpt hem met de juiste verhouding melk - pannenkoekenmix.

### *Hopla*

Even later bakt hij trots zijn eerste pannenkoek. Nog even later produceert hij ze alsof hij nooit anders heeft gedaan. De studenten blijken erg bedreven in het mixen, bakken én overdragen van kennis. Kijk, toont studente Françoise uit Zuid-Afrika: zo keer je een pannenkoek. Hopla, de lucht in, en opvangen. Hopla, doet een vrouw haar na. Gelukt. High five. Ondertussen komt INLIA-directeur John van Tilborg de keuken binnen lopen. Hij krijgt prompt een pannenkoek aangeboden van een van de oudere dames die staan te bakken. Waar is de poedersuiker? Ah, gevonden. "Heerlijk." Hij wil ook even verderop een praatje maken, maar hij vordert niet heel snel: Van Tilborg kan namelijk geen 'bakker' passeren zonder een pannenkoek aan te moeten nemen. Zelden maak je mensen zo blij met zo weinig 'moeite'. "Ik doe het graag", lacht hij.

### *"Leuk om terug te zijn"*

De studenten kwamen op het idee om dit te organiseren omdat ze een heleboel pakken pannenkoekenmix gedoneerd kregen. En: ze waren hier al geweest om te helpen met het schoonmaken en inrichten van het pand. "Dat was zó leuk", zegt Greta, "En wat is het mooi

geworden! Zo leuk om terug te zijn. ” Haar collega Keegan uit Kenya vult aan. “Heel fijn om kennis te maken met de gasten ook.” Dat is wederzijds, zo te zien. Pannenkoeken: een uitstekend communicatiemiddel.

## Oekraïne

Elke dag zien en horen we het nieuws over de oorlog met Oekraïne! Met een aantal van onze werkers o.a. Vera en Aleksander, hebben we ( de SZD) iedere dag contact. Ze houden ons op de hoogte. Nu is het nog relatief rustig bij hen in het zuidwesten van Oekraïne.... maar ze hebben wel de zorg voor de vele vluchtelingen die ze opvangen. De werkers zijn zo dankbaar voor de ontvangen goederen. Ze hebben veel mensen en een militairhospitaal ermee kunnen helpen.

Maar de vluchtelingenstroom blijft toenemen en de behoefte aan goederen blijft en name matrassen, medische artikelen en vooral voedsel. Het bestuur van de SZD hebben weer overleg gehad om te kijken wat we voor de werkers kunnen doen. De chauffeurs die het vorige transport uitgevoerd hebben, geven aan nog wel een keer te willen rijden. Nu hebben we het idee om begin april weer een goederentransport te sturen en dan één vrachtwagen te laden met deze artikelen. Natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen—veiligheid staat voorop! Dit is ook mogelijk door de vele giften die zijn binnengekomen!

Net als de vorige keer koopt de SZD de artikelen centraal in, we vragen u/jou om deze actie te blijven steunen( zie gegevens onder aan deze brief.)

Gebed blijft hard nodig voor de nood die er is en voor harten die mogen verzachten.  
Heer, ontferm U!



*1670 km door Duitsland, Polen en Slowakije, de grens over naar Oekraïne.*

# CONTACTGEGEVENS

## VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

### PREDIKANT

Ds S. van de Vrie  
Hendrik Werkmanhof 18  
9646 DE Veendam  
tel. 0598-617823  
e-mail: svdvrie@hotmail.com  
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

### SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze  
Brilduiker 23  
9648 DT Wildervank  
tel. 0598-632333  
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

### PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising  
Knobbelzwaan 4  
9648 DA Wildervank  
tel. 0598-616037  
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl  
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39  
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

### KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze  
tel. 0598-717499  
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh  
tel. 0598-621450  
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge  
tel. 0598-621450  
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper  
tel 0598-615826  
e-mail: ludy.kuiper@kpnmail.nl

### REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze  
tel: 06 - 28 65 63 63  
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor 'Venster' van mei 2022 moet uiterlijk op  
donderdag 21 april 2022 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com