

NIEUWSBRIEF

OOGSTEN

NR. 1 | SEPTEMBER 2021 | JAARGANG 1

1

Bemoediging

Lezen: Markus 4: 35 – 5:1

Ongetwijfeld kent het overgrote deel van de Vrij Evangelischen de volgende titels wel: *“Ruwe stormen mogen woeden”*, *“Scheepke onder Jezus hoede”* en natuurlijk *“Geef de Heiland ’t roer in handen.”* Het wonderlijke verhaal van de storm op het meer van Galilea heeft vele mooie liederen voortgebracht, en heeft evangelisten en voorgangers altijd van de nodige preekstof voorzien. Misschien is het omdat ik in een vissersdorp voor mag gaan dat ik al diverse keren, op een zangavond, in het pastoraat of met het schrijven van een meditatie, stil mocht staan bij dit verhaal. Toch weet ik zeker dat het verhaal tot ieder spreekt, ook buiten de visserscontext. Want wat kunnen we ons allemaal bij tijden goed identificeren met die arme discipelen, heen en weer geslingerd in de storm.

Ik zag in dit verhaal lange tijd een bijzonder detail over het hoofd. En de discipelen, die hadden er ook niet zo veel acht op geslagen! Ik doel op vers 35, lees maar goed wat de Here Jezus zegt tegen zijn discipelen: *“Laten wij overvaren naar de overkant”*. Nu kun je het verhaal uitlezen tot het einde van hoofdstuk 4, maar eigenlijk moet je doorlezen tot 5:1. Want daar staat: *“En zij kwamen aan de overkant!”* Ziet u wat ik bedoel? De Here Jezus zegt niet tegen zijn discipelen: *“Laten we afvaren naar het midden van het meer om daar te verdrinken”*. Nee, nee. De Here Jezus zegt dat ze naar de overkant zullen gaan. En als de Here Jezus dat zegt, dan gebeurt dat ook! Dan kan er nog zo’n grote storm opsteken, en dan kan alles onderweg tegen zitten. En dan kan het soms langer duren dat de storm gaat liggen dan wij willen. Dan lijkt het soms zo te zijn dat de Here Jezus aan boord slaapt. Maar... de bestemming is vast en zeker! Zoals een goede vriend van mij het eens zei: *“De Here Jezus heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!”*



Dat kleine, onbetekenende regeltje in 5:1 *“en zij kwamen aan de overkant van de zee”* is mij dus heel dierbaar geworden. Want het is niet zomaar een aanduiding van de locatie van de discipelen. Nee, het is de vervulling van de belofte van 4:35! Misschien wordt u wel eens overspoeld door golven en stormen van tegenspoed, moeiten en twijfel. Denkt u wel eens: *“Meester, bekommert U Zich er niet om dat ik verga?”*

Weet dan dat Hij het was die al aan het begin stond van uw leven. Dat Hij het was die zei: *“Laten we overvaren naar de overkant”*. En dat Hij het ook is die zal maken dat u behouden aankomt. Want het is onmogelijk dat iemand die Hij vast heeft uit Zijn hand zou vallen.

We staan weer aan de aanvang van een nieuw seizoen. Kerkelijk, maatschappelijk, school en werk. Veel onzekerheden liggen er nog voor ons, en hoe het met Corona verloopt? Alleen God weet het. Wat er voor ons ligt weten we niet. Wie er bij ons is echter wel. *“Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.”*



Tim Schakel

Aspirant comit lid
Aandachtveld communicatie
Voorganger VEG Yerseke

In gesprek met...



Dineke Spee

Voorzitter st. SRP
www.srp-veg.nl

Wat is de SRP?

In de Bond is er een deelorganisatie met een bijzondere naam: de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling, SRP. De stichting werkt voor degenen die in de Bond werkzaam zijn: voor de predikanten en de gemeentelijk werkers, en voor kosters die in dienst van een Vrije Evangelische Gemeente zijn. Het werk van de stichting bestaat al heel lang, omdat de gemeenten die in 1881 met de Bond begonnen dachten: we moeten goed zorgen voor de oude dag van onze voorgangers.

Waar gaat het bij SRP om?

Allereerst om rechtspositionele zaken, zoals de salari ring en verlofdagen. Daarbij nemen we de regelingen voor de predikanten en gemeentelijk werkers van de Protestantse Kerk Nederland meestal als voorbeeld. Omdat iedere Vrije Evangelische Gemeente zelfstandig is, geeft SRP een dringend advies over deze zaken, maar legt niets op. In de praktijk echter worden onze adviezen overgenomen.

Wat heeft de SRP geogst?

SRP heeft vanuit het verleden een behoorlijk vermogen. Dat was destijds nodig toen alle taken nog zelf werden uitgevoerd. Nu is er zoveel mogelijk uitbesteed en ingekocht. Zelfs na het uitbesteden van de taken heeft de stichting nog een aardige som geld. De bestuursleden beheren namens de bondsgemeenschap het vermogen. Dat vermogen bestaat uit beleggingen (aandelen en obligaties), spaargeld, en liquide middelen. Sinds 2011 ben ik voorzitter van SRP, en eind dit jaar word ik opgevolgd door Bernard de Bruin. Het waren voor mij leerzame en leuke jaren, ook al lijkt de inzet voor een pensioenfonds saai te zijn. Dat is het zeker niet!



Uit het veld

*Is een rubriek voor
Initiatieven en
goede doelen door
VEG-gemeenten*

Handen Samen Voor Angola



Angola is een land in
het Zuidwesten van

Afrika. Herstellende van een burgeroorlog. Een land met grote armoede, maar ook een land met hoge prijzen: een tube tandpasta kost er 8 euro. God bracht ons (ik en mijn gezin) op een bijzondere manier in Angola, waar we geraakt werden door de armoede, ziekte, verlies en pijn maar ook door de hoop en vergeving, wonderen en zegen.

Alice – onze inspiratiebron!

Onze eerste hulp was aan Alice, een meisje van dertien jaar. Wonend bij oma. Haar moeder en tantes zijn overleden aan TBC. Alice was ernstig ziek. Te midden van de vliegen en de afval vouwden we onze handen. Ze knapte op! En zij werd onze inspiratiebron. We voelden dat God ons bij haar bracht en daarna bij zoveel anderen. De stichting werd geboren. De gevouwen handen bij dit meisje gaven de naam voor onze stichting. Handen samen, biddend, maar ook uit de mouwen... Maar, het eerste geld dat we als stichting mochten ontvangen, werd gebruikt voor de begrafenis van Alice. Malaria werd haar fataal. En oma moest na haar vier dochters ook haar kleindochter begraven. Bedroefd, moedeloos, maar ook vastberaden zijn we gaan bidden om Gods hulp en kracht om door te gaan. En die kracht ontvingen we...



In de afgelopen 4 jaar hebben we een weeshuis opgeknapt, een klaslokaal gebouwd, een bejaardencentrum ondersteund, kinderen een plek op school geboden, vele dozen met kleding, medicijnen, verbandmiddelen, schoolspullen en hygiënische spullen verstuurd. Daarnaast hebben we honderden kinderbijbels uitgedeeld. Ons nieuwste project is de bouw van een kliniek. Als we dit opschrijven kunnen we haast niet geloven wat er korte tijd gebeurd is.

Misschien bent u in de gelegenheid om dit doel te steunen, individueel of als gemeente. Graag vertellen we u meer. Neem gerust contact op. Mocht u meer over dit werk willen weten neemt u gerust contact op. Maar bovenal vragen we gevouwen handen, handen samen helpt!

Namens stichting "Handen samen voor Angola" en de commissie "WIU" (Werk in uitvoering, VEG Heerde)

Evelien Smit

www.handensamenvoorangola.nl

NL 77 RABO 0322 5400 62

***Wil jij andere gemeenten ook bemoedigen en
inspireren met het goede doel en/of initiatief uit jouw
gemeente? Laat het ons weten! Mail naar***

jknevel@bondveg.nl

GOED OM TE WETEN



Online Leersessie: een kruitwagen vol kikkers?!

Het **aandachtveld Toerusting en Vorming** organiseert leersessies voor de beroepsgroep binnen de Bond. Als aandachtsveld vinden we het belangrijk om de beroepsgroep van de Bond samen te brengen, elkaar te ontmoeten en door middel van een leersessie relevante thema's aan te snijden. Afgelopen mei vond de eerste, over zelfzorg en veerkracht, online plaats en dat smaakte naar meer. Zo staat de tweede alweer gepland op 7 oktober met het thema: Een kruitwagen vol kikkers?! Omgaan met groepsdynamica en diversiteit binnen de gemeenten. Hoe ga je om met de diversiteit die er in iedere kerkelijke gemeenschap is? En vooral hoe speelt dit in Vrije Evangelische Gemeenten, met

de geloofsthema's en gewoonten die wij hebben.

Kampus 2022



Binnenkort zitten we als Kampus commissie alweer samen om na te denken over Kampus 2022!

Vanwege corona kon het kamp de afgelopen twee jaar helaas niet fysiek doorgaan en is er elke keer een online evenement opgezet.

Volgend jaar hopen we echter dat het weer fysiek met z'n allen op de camping plaats kan vinden. De datum is in ieder geval al bekend: **24,25 & 26 juni 2022**

Wil je meer weten? En/of je tieners voor dit kamp enthousiasmeren?

Laat het ons weten! We komen graag eens langs om in jullie gemeente een voorproefje te geven en er meer over te vertellen. Mail naar:

vejokampus@hotmail.com

Agenda

02 okt

Inspiratie dag
Afscheid Janneke
Doornebal

03 okt

Israël zondag

07 okt

Leersessie
beroepsgroep
'een kruitwagen vol
kikkers'

06 nov

Najaars-
vergadering
Bond

Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het is al begonnen, merk je het niet?'
(naar Jesaja 43: 18-19)

BOEKRECENSIE

geschreven door Froukje Karelse-Dijk

Selma Noort schreef het jeugdboek 'Koningskind'.

Het boek werd in 2021 genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs.

Amsterdam, uitgeverij Leopold

Als juf, eens lang geleden, vertelde ik de bijbelverhalen. Zo waren we dat gewend. Bijbelse geschiedenis verhuuld in spannende verhalen, die zich gemakkelijk lieten vertellen. Zo waren ze in de bijbel terecht gekomen. Natuurlijk moest je wel oppassen en het pasklaar maken voor de kwetsbaarheid van de kinderziel.

Zo'n spannend verhaal was dat van koning Salomo die in al zijn wijsheid, die hij van God had ontvangen, een oordeel moest vellen tussen twee vrouwen die beide beweren moeder te zijn van dezelfde baby. Wie kent het niet (1 Kon. 3 vv.). Wie voelt niet de wanhoop van de echte moeder van het kind. Een Salomonsoordeel vellen. De uitdrukking stamt van dit verhaal.

Selma Noort dook in het verhaal en maakte er op haar geheel eigen wijze een spannend jeugdboek van. Hoe leefde men toen. Waarvan? En hoe waren de verhoudingen tussen mensen, stammen? Tussen de koning en zijn volk?

Zissel, dochter van Lydia, wordt geboren. Later blijkt dat ze niet kan spreken, maar des te beter kan horen. Zij blijkt een bijzonder kind te zijn en van begin tot en met het einde van het boek volgen we haar in alles wat haar overkomt, raakt en in beweging brengt. 'Wie hierover spreekt, wie hierover nog nadenkt. Wie hier zelfs diep in de nacht maar over durft te dromen, zal sterven' zei de vrouw. Zissel begreep dat ze moest meespelen als ze wilde blijven leven. Dus ze knikte.

Selma Noort is voor het schrijven van dit boek naar Israël gegaan en de Palestijnse gebieden en naar het land dat daaraan grenst, Jordanië. Zij wilde de taal horen de natuur zien, door de woestijn reizen, een bron vinden en door de stad Sion (Jeruzalem) lopen. Ze wilde de wereld van Zissel in alle kleuren en geuren tot leven brengen in dit boek.

Wie is wijs? Dat is de vraag.



Een prachtig jeugdboek, wat mij betreft voor de jeugd van 10 tot 90.

PRIJSPUZZEL

FILIPPINE

Vul de woorden in volgens de gegeven omschrijvingen.
Bij juiste invulling leest u de oplossing in de gekleurde kolom.



1. iemands eerste kind; 2. onderwijzen; 3. eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel; 4. tolerante houding waarbij vrijheid van mening en zingeving centraal staan; 5. koning van het Babylonische rijk; 6. het niet opvolgen van opgelegde regels; 7. joods geleerde, kenner van de wet; 8. lijkbezorging; 9. tekortkoming; 10. aanbidden; 11. ziekte die wordt verspreid veroorzaakt door een bacterie; 12. mondeling of schriftelijk vertelde doorgave van verhalen; 13. iemand zonder enig gevoel voor het ideale of ook voor de genoegens des levens. 14. medelijden tonen met mensen die het moeilijk hebben. 15. je niet verbonden voelen; 16. uitgekozen.

Stuur de oplossing voor 15 november 2021 door naar e: puzzelonsorgaan@gmail.com o.v.v. Puzzel Oogsten of stuur een kaartje met uw oplossing naar Puzzel Oogsten, van Hoekenstraat 4, 4431 CB 's-Gravenpolder. Uit de goede oplossingen wordt een winnaar getrokken en hij/zij ontvangt het boek van de boekbespreking.

GEZOCHT nieuwe bestuursleden



RICHTLIJNEN BESTUURSLEDEN SZD STICHTING ZENDING EN DIAKONAAAT

Wat wordt er van een bestuurslid verwacht?

- je hebt een hart voor het bereiken van mensen met het Goede Nieuws en wil vanuit die passie dienend bezig zijn in het SZD-bestuur
- je denkt mee over de verdeling van de middelen die de SZD ter beschikking komen, over randvoorwaarden en projectcriteria
- je denkt mee over de werkzaamheden die de Missionair Toeruster uitvoert vanuit de SZD
- je vindt het leuk om namens het SZD-bestuur contact te onderhouden met een of meer van de uitgezonden personen of contacten in het buitenland
- je kunt (nieuw(e) contact(en) leggen als dat nodig is
- je hebt vaardigheden op het gebied van financieel beheer of secretariaat
- je denkt mee in de uitvoering van het beleidsplan



Heb je belangstelling? Leuk! Dan kun je contact opnemen met Anja Smits.

t: 0621611851

e: szd@bondveg.nl

BETROKKEN

Vacature



WIJ ZIJN OP ZOEK!

naar een predikant of gemeentelijk werker voor 12 uur per week.

Als VEG Oude Bildtzijl zijn wij een kleine gemeente, met een bijzondere plek in het dorp. We zijn namelijk de enige! Omzien naar elkaar en betrokken zijn met de ander is voor ons een belangrijke waarde, zowel binnen als buiten de gemeente, voor jong en voor oud.

Door middel van verschillende activiteiten proberen we daar handen en voeten aan te geven.

Wij zijn op zoek naar iemand (m/v) die ons daarin wil bemoedigen en ondersteunen.

Interesse of meer weten? Mail naar vegoudebildtzijl@live.nl

In Memoriam

Bram de Blik, een bescheiden en vriendelijke man



Op 23 juli overleed op 87-jarige leeftijd **ds. Bram (Abraham Daniel) de Blik**. Afkomstig uit 'het landje van Cadzand' (Breskens) en getogen in een oer-Vrij Evangelisch gezin, heeft ds. de Blik een veelzijdige route afgelegd. Samen met zijn vrouw Betty ging hij eerst in zendingsdienst naar Afrika. Bij terugkeer in Nederland was hij enkele jaren legerpredikant, godsdienstleraar in Hardenberg en Utrecht, tot de Vrije Evangelische Gemeente Gorinchem een beroep op hem deed. Zijn laatste functie was: pastor van het verpleeghuis 'Casa Bonita' in

Apeldoorn. Na de pensionering hebben Bram en Betty eerst nog een tijd in Apeldoorn gewoond, later verhuisden ze naar Middelburg. In de Bond was ds. de Blik actief voor Ons Orgaan, de Commissie Dienst aan Israël (CODI) en in het comité. Ook zette hij zich met zijn vrouw in voor de vakantieweken van de Helpende Hand. De dankdienst voor zijn leven was in Gorinchem, vanuit de VEG Ontmoetingskerk. We verliezen in ds. de Blik een bescheiden en vriendelijk man die de Heer op zijn wijze gediend heeft met de talenten die hij van zijn Schepper kreeg.

Bedankt

Ds. Wessel Verdonk bedankt iedereen hartelijk die met hem meeleeft door een telefoontje, kaartje of anders...

Het doet hem goed!

Wil je ook nieuws uit de gemeente delen? Stuur dan voor 5 februari de inhoud naar info@bondveg.nl