

VENSTER

februari 2023



Vrije Evangelische
Gemeente Veendam

KERKDIENTEN

In de Wedderwegkerk:

5 februari – 9.30 uur
Voorganger: ds J. van Dijk

12 februari – 9.30 uur
Bevestiging van ambtsdragers
Voorganger: ds S. van de Vrie

19 februari – 9.30 uur
Voorganger: ds B. Altena

26 februari – 9.30 uur
1e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds W. Jöhlinger

5 maart – 11.00 uur
2e zondag van de 40dagentijd
Voorganger: ds G.W. van der Werff

Woensdag 8 maart – 19.00 uur
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA

7 februari – 19.45 uur
Bijbelstudie in De Kandelaar

14 februari – 19.15 uur
Kerkenraadsvergadering

16 februari – 10.00 uur
Koffiemorgen in De Kandelaar

23 februari – 19.30 uur
Muziekavond met Adriaan Mollema
in Stadskanaal

MEDITATIEF MOMENT

Verborgene omgang

Bij Psalm 25: 14-22

De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

Dat woord 'vriend' staat eigenlijk helemaal niet in de oorspronkelijke Bijbeltekst. Er staat iets wat wel is vertaald met 'intieme omgang' of 'stil gesprek'. Het gaat in deze psalm over godvrezendheid. Dat heeft niets met angst te maken, maar alles met eerbied, respect. Wie zo met God verkeert, ervaart met Hem een intieme omgang, een stil gesprek.

En inderdaad, dat lijkt als twee druppels water op wat wij in het leven van alledag ervaren in vriendschap.

Wie leeft binnen de lichtkring van Gods verbond, mag weten:
de Eeuwige is mijn vriendje!

Nu klinkt dat wel heel amicaal, op het oneerbiedige af. Zo bedoel ik het niet. Wie met de Eeuwige verkeert, weet diep vanbinnen: Hij is de Heilige, de Onnoembare, de Schepper van hemel en aarde. Hij is je vriendje niet! En toch ook weer wél!

Zo dichtbij wil Hij komen, dat de omgang met Hem een stil gesprek kan zijn, een conversatie als tussen vrienden. Misschien geloven we daar veel te weinig in: dat je met God kunt praten als je beste vriend. Misschien heb je het ooit gedaan en ben je Hem als gesprekspartner uit het oog verloren. Maar met wie kun je beter overleggen dan met Hem? Hij luistert, altijd – en dat kun je van veel vrienden niet eens zeggen.

Wat een geluk: een God te kennen met wie je praten kunt!

*Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
De ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten. (Psalm 25: 7)*

(overgenomen uit: 'Alleen bij U', van André F. Troost)

- ds Simone van de Vrie

Overlijdensbericht

Op 5 januari is Rie Louwerse-Appel overleden. Zij is 88 jaar geworden. Rie heeft de laatste maanden voor haar overlijden verschillende keren een hartinfarct gehad, moest in het ziekenhuis worden opgenomen en is vanuit het ziekenhuis naar een hospice gegaan.

Daar is zij op 5 januari 'rustig ingeslapen', zoals op de rouwkaart staat. De jaren na het onverwachte overlijden van haar man Bert, in 2014, waren voor Rie erg moeilijk.

Rie en Bert Louwerse hebben van 1968 tot 1976 in Veendam gewoond toen Bert predikant was van onze gemeente. Het is een goede tijd geweest en veel mensen hebben fijne en warme herinneringen aan het gezin Louwerse. Bert en Rie hebben drie kinderen gekregen: Anneloes, Corien en Coen, die alle drie in Veendam zijn geboren, en zes kleinkinderen.

Vanuit Veendam is het gezin Louwerse verhuisd naar Velp, waar Rie nog altijd woonde.

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op 12 januari in de 'Oude Jan' in Velp en daarna is Rie naar de begraafplaats in Rheden gebracht, waar zij is bijgezet in het graf bij Bert.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Rie en Bert troost en kracht in deze tijd van afscheid nemen en rouwen.

Namens onze gemeente is er een condoleance gestuurd.

Zieken

In onze gedachten en gebeden zijn diegenen uit onze gemeente die een zwakke gezondheid hebben en zich vaak niet goed voelen; mensen die elke dag pijn hebben en weinig energie.

Het valt niet mee wanneer je lichaam of geest je in de steek laat.

We hopen dat iedereen die het moeilijk heeft vanwege ziekte of om andere redenen zal mogen ervaren dat er een hand is die ons wil dragen en behoeden.

*Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt
dat er een stem is die ons vraagt
dat God deelt in ons heden.*

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bij de kerkdiensten

De dienst van 12 februari zal staan in het teken van de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in 'Het Anker'.

We hebben Advent en Kerst nog maar net gehad of we bereiden ons al weer voor op de 40dagentijd en Pasen.

Op 26 februari is het de 1^e zondag in de 40dagen en dat betekent ook de start van een project samen met de kinderen en leiding van de kinderkerk.

Het project heeft als titel: 'Verander je mee?'. Op 26 februari, 19 maart, 2 en 9 april is er in de dienst aandacht voor dit project en op die zondagen is het ook kinderkerk.

In de 40dagentijd valt ook 'Biddag voor gewas en arbeid': woensdag 8 maart. Er is dan een avonddienst, die begint om 19.00 uur, en die deze keer gehouden wordt in 'Het Anker'.

Jammer genoeg kan de dienst op Biddag niet worden uitgezonden, maar verder kunnen alle diensten gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl

Activiteiten van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam

In de 'Agenda' van dit 'Venster' vindt u de gegevens van de verschillende activiteiten die in de maand februari zijn gepland. Deze keer wil ik uw speciale aandacht vragen voor twee activiteiten. Ten eerste: de koffiemorgen op donderdag 16 februari. We zijn blij met de goede opkomst op de twee koffiemorgens die we al gehad hebben.

Het doet goed om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en samen bezig te zijn met serieuze, maar zeker ook ontspannende dingen. Op 16 februari zal er een pub quiz worden gehouden en we hopen op veel deelnemers en een fijne morgen met elkaar.

Van harte welkom!

De tweede activiteit waarvoor ik uw aandacht wil vragen is de muziekkavond met Adriaan.

Deze zou op 1 december vorig jaar worden gehouden, maar kon toen jammer genoeg niet doorgaan. Nu dus een nieuwe datum: donderdag 23 februari a.s. om 19.30 uur. Op die donderdagavond zal Adriaan voor ons nog een keer het orgel uit de AE-kerk bespelen, dat een plaats heeft gekregen in de school waar hij werkt, en zal hij ons begeleiden bij het zingen van een aantal mooie liederen. Muziek en zang in de sfeer van de 40dagentijd en Pasen!

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de muziekkavond op 23 februari a.s. op de Meidoornschool in Stadskanaal (Vlaanderenlaan 7).

Hebt u geen vervoer naar en van Stadskanaal neem dan contact op met Piet Deuze (tel. 632333). NB Wil iedereen zijn of haar eigen exemplaar van het nieuwe Liedboek meenemen?

Het duurt nog even, maar ik maak u toch ook alvast attent op de ledenjaarvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 13 april om 20.00 uur in De Kandelaar.

Uitnodiging pannenkoekenmaaltijd

Op de vooravond van Aswoensdag, de dag waarop de 40dagentijd begint, wordt er door de Protestantse gemeente te Oude Pekela een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd.

Het is inmiddels een traditie geworden, die helaas door de coronapandemie enkele jaren is onderbroken, maar nu wordt de draad weer opgepakt.

Deze traditie heeft oude papieren. Omdat op Aswoensdag de Vastentijd begint waarin bepaalde producten zoals bijv. eieren en meel niet gegeten werden en men het zonde vond om ze weg te gooien verwerkte men die in pannenkoeken of gebak. In bepaalde landen gebeurt dat nog steeds

en ook in Oost-Groningen zijn er verschillende kerken die dit gebruik weer hebben ingevoerd.

De pannenkoekenmaaltijd in Oude Pekela is op dinsdag 21 februari van 18.00 tot 19.00 uur in 'Het Anker'. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en de opbrengst gaat naar een goed doel.

Wanneer u zin hebt om mee te doen aan deze maaltijd: meld u bij mij aan door een mailtje te sturen of even te bellen (svdvrie@hotmail.com; tel. 617823).

Tenslotte

In onze kerkenraadsvergaderingen is er altijd een opening en een sluiting. De sluiting wordt verzorgd door één van de kerkenraadsleden, die een mooi gedicht of gebed uitzoeken.

Hieronder een gedicht, waarmee een poosje geleden de vergadering werd afgesloten:

*Mag ik vragen, God,
of U dicht bij mij wilt zijn
in deze moeilijke tijd
waarin zoveel onzeker is
en er zoveel op mijn pad komt
dat ik het teveel vind
om alleen te kunnen dragen.*

*Mag ik vragen, God,
of U mij wilt dragen
op de momenten dat ik het zelf niet kan
dat U mij dan wilt bijstaan
en vertrouwen zult geven
dat mijn hoop op U is.*

*Mag ik vragen, God,
of dit alles puur uit genade
aan mij rust mag geven
en mij verder mag helpen
in deze grote onzekerheid.*

(uit: 'Gesprekjes met God')

- Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

BERICHTEN

De nieuwjaarsbijeenkomst

Op 12 januari konden we elkaar ontmoeten tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Wat was het fijn om het jaar op deze manier met elkaar te beginnen. Verschillende mensen hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze middag in de vorm van een gedicht, verhaal of een overdenking.

We hebben uiteraard ook kunnen genieten van een kop koffie of thee met het traditionele nieuwjaars rolletje [met slagroom !]

Gina las een verhaal voor dat flink op de lachspieren werkte!

Ook onderstaand gedicht werd door haar verteld.

Hoe herkenbaar voor velen van ons:

*Als je ouder wordt moet je sterker in je schoenen
staan dan ooit, want...*

Als jongeren moe zijn dan zijn ze aan vakantie toe.

Als ouderen moe zijn zegt men: ze takelen wel af he!

Als jongeren bezwaren maken zijn ze heel alert.

Als ouderen bezwaren maken dan hebben ze het niet goed begrepen!

Als jongeren verliefd zijn dan voelen ze zich jong

Als ouderen verliefd zijn dan vindt men dat kinderachtig!

Als jongeren iets mislukt zegt men: de volgende keer beter

*Als ouderen dat gebeurt dan zegt men: laat maar,
het heeft toch geen zin meer!*

Als jongeren iets vergeten zegt men:

ik heb het ook zo verschrikkelijk druk!

Als ouderen iets vergeten zegt men:

het hoort bij de leeftijd, ze worden vergeetachtig!

Als jongeren depressief zijn hebben ze echte problemen.

Als ouderen depressief zijn dan moeten ze niet zeuren!

We werden nog getrakteerd op een hapje en een drankje. Na de pauze werden we in groepjes gedeeld voor een muziekquiz. Er werd in alle groepjes flink gezongen om de juiste teksten te pakken te krijgen en zo het antwoord op de vragen te krijgen. Erg leuk allemaal en verrassend wat we allemaal wisten samen!

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag

Een fantastisch begin van dit nieuwe jaar.

- Nanda

De nachtzoen

Kent u het programma “De Nachtzoen”? Het is een televisieprogramma dat aan het begin van elke nacht wordt uitgezonden door de Nederlandse publieke omroep EO. Deze dagsluitingen zijn korte gesprekken met bekende of minder bekende Nederlanders over zaken die hen inspireren en motiveren. Marleen Stelling is daarin de interviewer.



Op 30 december jl. zag ik, laat in de avond, van haar een interview met ds. Samuel Lee (1970). Hij is een Nederlands theoloog en voorganger met een migratieachtergrond. Hij richtte een grote migrantenkerk op in Amsterdam-Zuidoost. In 2019 werd Lee uitgeroepen tot Theoloog des vaderlands. Marleen vroeg hem wat God voor hem betekent.

Ds. Lee antwoordt: in Exodus 3 wordt verteld hoe God aan Mozes zijn naam bekendmaakt: ‘Ik ben die ik ben’, ‘Ik zal er zijn’ - een naam die Gods wezen tegelijk verhuld en openbaart. God wordt door de Joden in het Hebreeuws Jahweh genoemd. Als in het Hebreeuws de klinkertekens werden wegge laten, werd deze godsnaam geschreven als JHWH, het zogenaamde Tetragrammaton.

Een Franciscaanse priester vertelde hem dat een Rabbijn hem had gezegd dat je de naam van God niet zomaar mag gebruiken en mag toepassen in een vloek. Vandaar deze afkorting. Men gebruikt bij het uitspreken van JHWH geen tong of lip maar het is een soort van ademhaling. Inademen (JW) en uitademen (WH). De priester zegt daarop dat je vanaf je geboorte tot aan je dood bij elke ademhaling de naam van God uitspreekt. God is dus altijd dichtbij. Hij is je diepste ademhaling

Ds. Lee vervolgt:

Wij gelovige mensen doen of we veel over God te weten. Niets is minder waar. Denk nooit dat je God in je broekzak hebt. Maar God moet je ontdekken elke dag weer tijdens je levensreis. Alleen zo kun jij je een kind van God voelen. We zijn met elkaar op levensreis. We moeten nederig zijn en ons niet méér voelen dan andere, niet gelovige, mensen. Je bent geen super mens want je kan ook fouten maken of gebrekkig zijn in je doen en laten. Je bent gewoon mens en iedereen heeft God in zich. God is er altijd maar je moet hem ontdekken.

Samenvatting van het interview met Ds. Lee

■ Ingezonden door Jan de Jonge

Collecte Buitenlands diaconaat februari 2023

Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord Diakonia en betekent dienst, dienen. Diaconaat behoort dan ook tot één van de kerntaken van de kerk. Actief bezig zijn op het gebied van diaconaat houdt in dat je oog hebt voor je naasten, de mensen en de wereld door daarnaar om te zien en hen te dienen.

De SZD (Stichting voor Zending en Diaconaat) ondersteunt zowel binnenlands als buitenlands diaconaat. Dat houdt in dat we projecten, acties, goede doelen (financieel) ondersteunen die zich inzetten op het gebied van diaconaat. Zo ondersteunt de SZD o.a. Tear en Kerk in Actie, die noodhulp bieden aan landen die zwaar getroffen zijn door bijv. natuurrampen, oorlogen etc... Inuka Bakery die zich inzet voor het creëren van werkgelegenheid voor gehandicapten in Dar es Salam in Tanzania.

Door: *uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de onze gemeente NL66 INGB 0001 0009 39 o.v.v. collecte buitenlandse diaconaat 2023

Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van genesis naar openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster
van hen die lijden en verschopt worden.

Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, de mensen huilen.
Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat één's onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer, gedichtbundel Medemens

■ Trijnie



Gedicht van Martin Gijzemijter ingezonden door Nanda.

Update transport (hulp)goederen voor Oekraïne

Bennekom januari 2023

Beste mensen,

Deze maand ontvingen wij deze brief van de SZD en dit willen we graag aan u doorgeven.

Afgelopen week hebben we van onze contactpersoon Paul doorgekregen dat hij DV vrijdag 20 januari in Bennekom wil laden en meteen doorrijdt naar Oekraïne bij onze werkers.

Heeft u nog dozen staan? Dan kunt u deze, graag in overleg, brengen naar Bennekom. We zijn er meestal op de woensdag, maar een andere dag of 's avonds is ook mogelijk.

Daarnaast breng ik nog keer onder jullie aandacht: Paul zoekt ook een loods of opslag-schuur in Nederland, dus mocht iemand van onze gemeenten zoiets weten of hebben dan hoort hij dat graag! (doorgeven aan Anja of Jonne)

We zijn dankbaar voor Paul en z'n team, Stichting Care for Charity, dat zij door God geleid worden op de wegen die ze gaan.

De situatie in Oekraïne blijft zeer zorgelijk en spannend. Het is zo uitzichtloos...

Aleksandr houdt ons goed op de hoogte en ze zijn ons zeer dankbaar voor het vele gebed, alle (hulp)goederen en de aggregaten.

Zullen we met z'n allen voor hen blijven bidden, voor de mensen in Oekraïne en voor vrede?

Heer ontferm u over deze wereld, in Christus verbonden,

Harm Jager
voorzitter SZD

Wij doen een oproep aan u allen: Blijf a.u.b. doorgaan met het sparen voor de kledingactie.

Zodra wij de mogelijkheid hebben om spullen in te zamelen en deze naar Bennekom kunnen brengen dan hoort u dat van ons.

■ Trijnie de Jonge



CONTACTGEGEVENS

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT

Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@netvisit.nl

REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor 'Venster' van maart 2023 moet uiterlijk op
donderdag 23 februari 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com