

VENSTER

mei 2023



Vrije Evangelische
Gemeente Veendam

KERKDIENSTEN

In de Wedderwegkerk:

7 mei – 9.30 uur

Voorganger: ds W. Jöhlinger

14 mei – 9.30 uur

Voorganger: ds S. van de Vrie

21 mei – 9.30 uur

Voorganger: ds H.J. Delwig

28 mei – 9.30 uur

Pinksteren

Voorganger: ds S. van de Vrie

4 juni – 9.30 uur

Voorganger: mevr. M. van Vliet

AGENDA

9 mei – 19.45 uur

Bijbelstudie in De Kandelaar

16 mei – 19.15 uur

Kerkenraadsvergadering

25 mei – 19.30 uur

Gespreksgroep in De Kandelaar

VERJAARDAGEN

15 mei Dhr. L. van der Molen

18 mei Mevr. A. Reurich

HUWELIJKSJUBILEUM

Op 15 mei viert de familie H. Bakker hun 55-jarig huwelijksjubileum.

MEDITATIEF MOMENT

Bij Johannes 21: 15-19

WAT LIEFDE MET EEN MENS KAN DOEN.....

In deze periode van het kerkelijk jaar -het is Paastijd en de Paastijd duurt van Pasen tot Pinksteren!- wordt vaak uit Johannes 21 gelezen, waarin 'verslag' wordt gedaan van een indringend gesprek tussen Jezus en Petrus. Ik vind het een aangrijpend verhaal en heb erg met Petrus te doen. Je kunt hem sympathiek vinden of niet, deze leerling van Jezus met zijn grote mond en altijd haantje de voorste, maar zoals hij zich toen gevoeld moet hebben dat wens je niemand toe. Hij heeft spijt, zoveel spijt..... Want is het niet verschrikkelijk om iemand van wie je zielsveel houdt zo keihard te laten vallen?

Verteerd door wroeging bevindt Petrus zich aan de oever van het Meer van Tiberias. Net als toen, toen Jezus hem en de anderen riep om vissers van mensen te worden.

Maar of die 'roeping' voor Petrus nog steeds van kracht is?

Want wat moet de Heer met zo'n leugenaar en lafaard als Petrus, die als het er op aan komt niet voor z'n geloof durft uit te komen?

Jezus spreekt Petrus aan terwijl hij zich warmt bij een vuur.

Dat vuur roept herinneringen op aan een ander vuur, het vuur bij het paleis van de Hogepriester, waar Jezus werd verhoord en waar Petrus tot 3x toe ontkende dat hij een volgeling van Jezus was.

Oog in oog met Jezus voelt Petrus zich kleiner dan klein.

Maar juist in onze kleinheid en kwetsbaarheid zijn wij de Heer zo dierbaar!

Jezus, de Opgestane, is met ontferming bewogen over het verdwaalde schaap dat Petrus heet en wil hem de kans geven op een nieuw begin.

'Simon', vraagt Jezus, 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?'

'Heb je Mij lief?', in mijn optiek klinkt dat anders dan 'Geloof je in mij?'

Bij liefde gaat het toch meer de diepte in, is er sprake van kiezen voor en je geven aan met alles wat in je is.

Duidelijk is dat hier aan Petrus wordt gevraagd of hij onvoorwaardelijk voor Jezus wil kiezen, of Jezus voor hem altijd op de eerste plaats zal staan.

Dat is niet niks, kun je daar als mens wel antwoord op geven?

Geldt dat niet voor elke belofte en voor elke liefdesverklaring?

Je spreekt een intentie uit, belooft dat je er voor zult gáán, niet meer en niet minder.

Petrus' antwoord komt recht uit zijn hart:

'Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend.'

Ja, dat is de beginregel van een lied.

Petrus zegt het tot 3 x toe en 3 keer is scheepsrecht!

En daarmee is zijn relatie met Jezus hersteld en vernieuwd en staat hij als het ware op uit de 'dood'.

Petrus is een Paasmens geworden, tijd voor een 'tweede' roeping.

Naast 'visser van mensen' mag Petrus ook 'herder van Jezus' kudde' worden.

D.w.z.: Jezus vertrouwt hem de zorg toe, de pastorale zorg voor de eerste christengemeenten. Petrus krijgt een mooie, maar geen gemakkelijke taak.

Bovendien waarschuwt Jezus hem dat zijn liefde voor zijn Heer zwaar op de proef gesteld zal worden, maar niets weerhoudt Petrus ervan om op te staan en Jezus te volgen.

Met vallen en opstaan is de angsthaas van vroeger in de loop van zijn leven een moedige christen geworden.

Is deze Petrus, de grote apostel, niet een prachtig voorbeeld van wat liefde, de liefde van en voor de Heer, met een mens kan doen?

- ds Simone van de Vrie

Zieken

Dhr Jaap Blikman, die een aantal weken in 'Old Wolde' verbleef, mocht eind maart weer naar huis. De verwachting is dat het nog wel een poos zal duren voordat hij weer helemaal goed kan lopen en hopelijk zal met de tijd ook de pijn verdwijnen.

Ons meelevens gaat uit naar hem en naar anderen wier gezondheid het laat afweten. Ook in onze kleine kring zijn er veel mensen die zorgen hebben vanwege hun eigen situatie of die van hun dierbaren.

Moge God zich liefdevol over hen ontfermen en er voor hen zijn.

Ik ben voor jou een nieuwe naam.

Ik ben je God en hier vandaan

ga ik als je schaduw met je mee

door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven licht.

Ik ben er voor je in de nacht.

Ik ben er in je hoogste lied.

Ik ben er als je 't niet meer ziet.

*Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
je vriend.*

(Piet van Midden)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bij de kerkdiensten

Op 7 mei is er gelegenheid om na de dienst samen koffie of thee te drinken in Het Anker.

Zondag 28 mei is het Pinksteren en komt er een einde aan de Paastijd of beter gezegd: bereikt de Paastijd haar hoogtepunt. Want door de komst van de Heilige Geest dringt de grootse betekenis van de opstanding van Jezus pas echt tot zijn leerlingen door en na een tijd van afwachten komen ze in actie en vertellen enthousiast het verhaal van de Levende aan iedereen die het horen wil.

Ik hoop dat het Pinksterfeest ook ons de kracht zal geven om op te staan en ons zal inspireren om de liefde van God, ons getoond in Jezus Christus, aan anderen door te geven. Op deze Pinksterzondag is er kinderkerk.

We zien uit naar inspirerende diensten in de maand mei, die we in de kerk of thuis via www.kerkdienstgemist.nl mogen beleven.

Tenslotte

Op Paaszondag overleed Huub Oosterhuis op de leeftijd van 89 jaar. Huub Oosterhuis was een bekende theoloog, dichter en auteur en liet een oeuvre achter van zo'n 700 kerkliederen.

Wie door het nieuwe Liedboek bladert zal zijn naam vele keren onderaan een lied zien staan. Met het oog op Pinksteren schreef hij het lied 'De Geest des Heren heeft', dat als Lied 686 in het 'Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk' is opgenomen. Bernard Huijbers heeft het op muziek gezet.

Op www.liedboekcompendium.nl staat de volgende toelichting:

'Dit lied werd oorspronkelijk geschreven voor een doopliturgie en dan in het bijzonder voor de paasnacht als over de schepping wordt gelezen ('De Geest des Heren heeft / een nieuw begin gemaakt...', strofe 1, vergelijk Genesis 1,2) en de doop wordt gevierd ('Wij zijn in Hem gedoopt / Hij zalft ons met zijn vuur...', strofe 2). Door dit lied op Pinksteren te zingen wordt benadrukt dat deze dag de voltooiing is van Pasen.

Lied 686 is een typisch 'Oosterhuis-lied'. Huub Oosterhuis verbindt in zijn liederen vaak vele Bijbelteksten met elkaar om dit tot fraaie poëzie te weven. De eerste strofe bevat twee belangrijke teksten uit het Oude Testament (gelezen in de paasnacht) waarin de Geest van God voorkomt: naast de reeds genoemde tekst uit Genesis ook Ezechiël 37,14. In de tweede strofe komen we twee teksten uit het Nieuwe Testament tegen: Matteüs 3,11 en Johannes 3,8.

In de laatste strofe verwijst de dichter naar Romeinen 8, waarin gesproken wordt over het leven door de Geest. In de laatste regels vinden we een citaat uit het begin van de oude pinksterhymne 'Veni Creator Spiritus' (Kom Schepper Geest).'

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*

*Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.*

*De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.*

Een goede Paastijd en een opgewekt en bezielend Pinksterfeest!

- Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

Om gelukkig te zijn

Vroeger hadden de mensen:

Geen plastic zakken
Geen auto's
Geen e-mail
Geen wegwerpflessen
Geen teevee
Geen diepvrieskist
Geen vitamine supplementen
Geen 40-urige werkweek
Geen glansspoelmiddelen
Geen kerncentrales
Geen computer
Geen torenflats
Geen vliegtuigen

Vroeger hadden de mensen héél veel niet.

Maar ze hadden de tijd:

Tijd om te bidden
Tijd om na te denken
Tijd om te helpen
Tijd om te luisteren
Tijd om te leven
Tijd om mens te worden
Tijd om gelukkig te zijn.

(uit: 'Rakelings nabij', van Alfred C. Bronswijk)

- Ingezonden door
Truus Deuze

Kledingactie SZD Oekraïne

Beste mensen,

De situatie in Oekraïne blijft zeer zorgelijk en spannend. Het is zo uitzichtloos... Aleksandr houdt ons goed op de hoogte en ze zijn zeer dankbaar voor alle (hulp)goederen en de aggregaten en uw gebeden.

Zullen we met z'n allen voor hen blijven bidden, voor de mensen in Oekraïne en voor vrede?

Onze Oekraïense werkers hebben ook nog dagelijks te maken met vluchtelingen. Wij (de SZD: Stichting voor Zending en Diakonie) willen dan ook weer een beroep op u doen! Wilt u ons helpen en de volgende spullen te verzamelen:

- schoenen / laarzen
- kleding
- beddengoed, warme dekens, dekbedden en dekbedhoezen etc...
- hygiëne spullen (maandverband, luiers, incontinentie materiaal etc)
- wandelstokken/krukken

Vrijdagavond 26 mei vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 27 mei vanaf 8 uur tot ongeveer 10.30 uur kunt u de spullen brengen naar de Grote kerk in Veendam. Als het kan in bananendozen. De goederen gaan naar Zeewolde en worden vandaar naar Oekraïne gebracht.

Ook vragen wij u weer of u ons wilt helpen uitzoeken en inpakken. Hebt u nog vragen neem dan contact op met Trijnie tel: 621450 of jonget@netvisit.nl

- Dieuwke en Trijnie

NIET ALLE PIJN IS ZICHTBAAR,
HET GROOTSTE LEED ZIE JE VAAK NIET.
HEB NIET TE SNEL JE OORDEEL KLAAR,
AAN DE HAND VAN WAT JE ZIET.



En helaas geldt dit voor heel veel dingen. We denken vaak te weten hoe iets in elkaar zit of vinden simpelweg ergens iets van. Maar in de meeste gevallen hebben we geen enkel idee wat er onder de oppervlakte speelt. Pijn, problemen, angsten, zorgen, ze zijn allemaal niet per definitie zichtbaar aan de buitenkant, maar kunnen er wel voor zorgen dat iemand reageert op een manier die je vreemd, asociaal of ongepast vindt.

Als je niet weet wat er precies speelt (en laten we eerlijk zijn, wanneer weet je dat nu echt zeker?) is het misschien niet zo handig om er een oordeel over te vellen.

Daarover gaat dit gedicht:

- Nanda

Onderstaande tekst van Anselm Grün las ik voor
op onze koffiemorgen in april.

*De mens is altijd onderweg.
Uiteindelijk is hij onderweg naar God.
En God kunnen we hier op aarde nooit bereiken.
Daarom is het leven een voortdurende weg,
een voortdurend pelgrimsschap*

*Pelgrimeren betekent
de weg van ons verlangen gaan.
Dat verlangen voert ons echter verder dan deze wereld.
Het leert ons dat er iets in ons leeft
dat deze wereld overstijgt.*

- Ingezonden door
Jan de Jonge



CONTACTGEGEVENS

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT

Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@netvisit.nl

REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor 'Venster' van juni 2023 moet uiterlijk op
donderdag 25 mei 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com