

JAARVERSLAGEN GEMEENTEN 2022

BOND VAN

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN





JAARVERSLAGEN GEMEENTEN 2022

❖ Bath	blz. 3
❖ Bennekom	blz. 3
❖ Beverwijk	blz. 4
❖ Burgum	blz. 5
❖ Bussum	blz. 7
❖ Dordrecht	blz. 8
❖ Elburg	blz. 8
❖ Goes	blz. 9
❖ Gorinchem	blz. 9
❖ Gouda	blz. 10
❖ Harkema	blz. 11
❖ Heerde	blz. 13
❖ Kampen	blz. 13
❖ Leeuwarden	blz. 14
❖ Meppel	blz. 14
❖ Nieuwvliet	blz. 14
❖ Nunspeet	blz. 15
❖ Nijverdal	blz. 15
❖ Oostelijk Flevoland	blz. 15
❖ Oudebildtzijl	blz. 15
❖ Rotterdam	blz. 16
❖ Veendam	blz. 17
❖ Wemeldinge	blz. 18
❖ Winschoten	blz. 19
❖ Wormerveer	blz. 19
❖ Yerseke	blz. 21
❖ Zwolle	blz. 21



Samen gemeenten zijn, is sterker dan alleen gemeente zijn!

❖ Bath

De VEG Bath kan terugkijken op een goed jaar. De diensten werden goed bezocht en elke keer was er ook een kindernevendienst, die in het buurthuis de Tobbe, vlak naast de kerk, gehouden mocht worden. Gemiddeld waren er hierbij 9 kinderen aanwezig. Een groep van 9 dames had om beurten de leiding bij de kindernevendienst.

Op 12 maart is het oudste lid van de gemeente op 99-jarige leeftijd overleden.

Op 13 maart vond de bevestiging van 2 diakenen en 1 ouderling plaats. Fijn dat hierdoor de kerkenraad werd uitgebreid.

Er werd dit jaar 2 keer een vrouwenontmoetingsavond georganiseerd, waarbij de vrouwen o.a. creatief bezig waren.

Elke zondag werd de dienst opgenomen, zodat de ouderen, zieken en andere belangstellenden de dienst in de loop van de week ook konden meemaken.

Ongeveer 1 keer per maand werd er na de dienst koffiegedronken in buurthuis de Tobbe, waarbij de gemeenteleden voor een traktatie zorgden.

Buiten de zomermaanden om werd er op woensdagavond om de 2 weken bijbelstudie gehouden.

Een grote groep kerkgangers zorgden ervoor dat om beurten de kerk schoongehouden werd. Ook zorgden vrijwilligers ervoor dat het buitenom de kerk netjes beef.

Dit jaar was er 1 doop- en 1 trouwdienst in onze kerk.

Op 17 september was er een bijeenkomst van alle VEG'en uit Zeeland in Nieuwvliet.

Op 2 oktober werd er 's middags een Sing-in georganiseerd, waarbij in een bomvolle kerk iedereen uit volle borst mee kon zingen. Na afloop was er voor iedereen ook nog een hapje en een drankje.

Op 30 november werd er voor het eerst na lange tijd weer een dankdagdienst op woensdag gehouden.

De VEG Bath is dankbaar dat elke zondag de blijde boodschap verkondigd wordt in ons prachtige kerkje.

❖ Bennekom

De VEG Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus. Er zijn momenteel ca. 300 (jeugd)leden en 40 vrienden die zich verbonden hebben aan de gemeente. Wat ook opvalt is de grote groep van jeugdleden (meer dan 120) onder de 30 jaar. De gemeente kerkt in het gebouw 't Kompas. Een belangrijke mijlpaal was de verhuizing van de zomerzaal naar de winterzaal en de eerste dienst op 6 maart 2022 in de nieuwe zaal. In de coronatijd was het geweldig om zoveel ruimte beschikbaar te hebben, maar door de mogelijke komst van een andere grote huurder in het gebouw is gekozen voor een verhuizing naar de winterzaal. Dit is ook beter voor de kosten van de verwarming. We zijn als vacante gemeente het nieuwe jaar ingegaan. Na een periode van bezinning is ds. Kasper Kruithof en in de ledenvergadering van 19 oktober 2022 gekozen en beroepen. Wij zijn dankbaar dat

hij dit beroep heeft mogen aannemen. Na de coronatijd zijn er weer veel activiteiten in de gemeente gestart, waaronder kringen, jeugd- en jongerenclubs en pastoraat. Ook waren er rondom de erediensten velen die bijdroegen om die diensten mogelijk te maken. Er waren bijzondere diensten met o.a. een doop in de Rijn, zeven avondmaalsvieringen, jeugddiensten, opdragen, doop van volwassenen en kinderen en belijdenis en een bevestigingsdienst van een nieuwe ouderling. Daarnaast zijn er drie ledenvergaderingen en een ledenjaarvergadering geweest. Wij kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en danken de Here God voor Zijn goedheid en genade in het gemeentewerk. Hem zij alle eer!



Ontmoeting met God

Oog voor elkaar

Open voor mensen om ons heen

Nieuwe woorden voor de missie van onze gemeente die we in 2022 geformuleerd hebben. Het is een jaar met allerlei contrasten. We beginnen het jaar met een lockdown, als gevolg van de coronapandemie. De kerk is gesloten en de meeste activiteiten liggen stil. Gelukkig kunnen we eind februari weer beginnen met samenkomsten en groeit het vertrouwen dat we deze nare periode definitief achter ons kunnen laten liggen.

De samenkomsten houden we in een informele opstelling waarbij we de structuur en het karakter van de dienst wel behouden. Het is verrassend hoe positief voorgangers hierop reageren. En ook de gemeente is blij deze vorm van samenkomen.

De gebedsgroep komt trouw bij elkaar en de gemeente groeigroepen beginnen in het voorjaar weer met een aantal bijeenkomsten. Koffie Plus is niet meer weg te denken uit ons gemeente leven en wordt maandelijks gehouden. In oktober wordt meegedaan aan de week van de eenzaamheid; dat betekent dat er ook lunch wordt geserveerd.

Daarnaast is het initiatief ontstaan voor Lectio Divina, luisterend bijbel lezen. Deze bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats en voorziet in een behoefte.

De jongeren hebben hun eigen programma met Friends of God. Op zondagmorgen is er voor hen een inhoudelijk programma en daarnaast zijn er een aantal ontspannende activiteiten op vrijdag- of zaterdagavond.

Wat minder zichtbaar is de bijbelstudiegroep met enkele jongeren die om de week op dinsdagavond samen komen. Een groep van zo'n vijf jongeren van buiten de gemeente komt dan zoals ze zelf noemen 'naar de bijbelstudie'. Het blijft bijzonder hoe deze groep zich vormt.

Gaandeweg het voorjaar gaat ds. Jicky de Jong-Buursma naar haar afscheid toewerken. Zij gaat met ingang van 1 juli met emeritaat. Eind juni hebben we een mooie afscheidsdienst met aansluitend een maaltijd.

In september houden we onze startzondag. We zingen weer volop in de samenkomsten en we kunnen gemeente zijn zonder beperkingen. In oktober staan we op Israëlzondag in het bijzonder stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk.

We collecteren voor een aantal bijzondere doelen. Maar één collecte springt er wel uit, en dat is voor onze broeders en zusters in de Oekraïne, die in een oorlog terecht zijn gekomen. De verbondenheid met dit land blijkt uit de vele giften die gedaan worden. En later horen we op de landelijke inspiratie- en ontmoetingsdag van onze Bondsgemeenschap met verwondering hoe de hulpgoederen met een transport vanuit onze Bondsgemeenschap op haar bestemming zijn gekomen.

Dat we ons gebouw flexibel kunnen indelen, werkt niet alleen in ons voordeel bij de wijze waarop we samenkomsten organiseren. Ook de schoenendoosactie maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden van ons gebouw. Veel mensen komen een handje helpen en na enkele weken zijn er in november zo'n 2.000 dozen ingepakt en nagekeken.

In november presenteren we onze missie en kernwaarden. We leggen contacten voor het ontwikkelen van een nieuw logo en onze website wordt vernieuwd. De gemeente krijgt ook een naam: 'Het Anker: het symbool van stevigheid, veiligheid en hoop'.

Hiermee willen we op een eigentijdse manier zichtbaar zijn in de omgeving maar met behoud van onze identiteit. Het initiatief wordt goed ontvangen.

De samenkomsten rond kerst worden ingevuld vanuit het thema 'ik wens jou vrede'. Op kerstavond komt een kleine groep mensen bij elkaar om voor mensen de vrede toe te bidden, die we met elkaar hebben genoemd. In de week voor kerst delen we een aantal verrassingspakketten uit aan mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We houden op eerste kerstdag een gezinsdienst waarin we na enkele jaren weer uitbundig kerstliederen zingen.

We kijken met dankbaarheid en verwondering terug op 2022. Er mag verdriet zijn voor de mensen die we missen en de zorgen die ons pijn doen. Maar tegelijk mogen we danken voor Gods nabijheid en mogen we uitzien naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Met hoop en verwachting mogen we uitzien naar de periode die voor ons ligt, wetend dat God met ons meegaat. Zo mogen we leven vanuit de vrede die Christus ons geeft.



Januari

We kunnen aan het begin van dit nieuwe jaar, ondanks de lockdown, de kerkdiensten in ons kerkgebouw houden. Het avondmaal vieren we op 9 januari met als voorganger Froukje Wesseling. Op 23 januari is er een vreugdevolle doopdienst.

Februari

Op 6 februari vindt er een WZE-dienst plaats met het thema 'Vertrouwen'. Gosse Ytsma gaat in deze dienst voor en Roelien Ytsma doet de muzikale begeleiding. We verwelkomen deze maand 2 nieuwe leden.

Maart

Met het maandblad worden de stukken voor de jaarvergadering meegestuurd. In deze maand organiseert de diaconie de eerste voedselinzameling van het jaar. De kratten met boodschappen zijn bestemd voor de voedselbank Tytsjerksteradiel. De Bidstond voor gewas en arbeid wordt door Froukje Wesseling voorgedaan. De Alpha cursus maakt, na de lockdown van de winter, een doorstart. Ook de zondagsschool en ouderenmiddag beginnen deze maand weer. We vieren het avondmaal op 13 maart.

Tijdens de ledenvergadering op 15 maart worden een ouderling en een diaken verkozen. De gemeente-opbouw commissie organiseert op 20 maart de themadienst 'Groeï en bloei'. Er wordt door de gemeente-opbouw commissie op 24 maart een avond georganiseerd met het thema 'Alles komt goed?!', met een bijbelstudie en creatieve workshop.

April

Op 3 april vindt een Pesachmaaltijd plaats, waarin uitleg wordt gegeven aan de betekenis van de etenswaren. Op Goede Vrijdag, 15 april, vieren we het avondmaal met als voorganger Froukje Wesseling. Eerste Paasdag is een WZE-dienst met medewerking van Lifenote en als voorganger Nicolien Bergsma-Wolters. Volgens traditie delen de kinderen van de zondagsschool aan het eind van de dienst viooltjes uit. Op 22 april is een lid van onze gemeente overleden in de leeftijd van 86 jaar. De uitvaartdienst is op 28 april en wordt door Froukje Wesseling geleid. Zondag 24 april is de bevestigingsdienst van de twee nieuwe ambtsdragers. We nemen afscheid van de twee vertrekkende ambtsdragers. De slotavond van de Alpha cursus is op 26 april.

Mei

De Bondsdag vindt op 21 mei plaats in Bennekom, deze keer in een heel ander jasje. Het is een inspiratie- en ontmoetingsdag voor jong en oud met workshops, een spreker en een sing-in. Een afvaardiging van onze gemeente is hier naartoe geweest en vond het een prachtige dag. Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. De gemeente-opbouw commissie heeft de organisatie van deze ochtend in handen, die begint met een ontbijt. Daarna kunnen gemeenteleden kiezen voor een dauwtrap-route of een geloofsgesprek, gevolgd door een gezamenlijke afsluitende dienst.

Juni

Zondag 5 juni is het Eerste Pinksterdag. Deze dag vieren wij gezamenlijk in de Kruiskerk een dienst, die georganiseerd is door de Raad van Kerken. Op 7 juni houdt een stagiaire bij onze gemeente eenmalig een bijbelstudie. Vanaf 12 juni is er wekelijks na de dienst in de hal mogelijkheid om een kop koffie te drinken en na te praten.

Juli en Augustus

Ook in de zomermaanden worden de wekelijkse kerkdiensten trouw bezocht. We verwelkomen een jong gezin als nieuwe leden.

September

Op 4 september vieren we het avondmaal met als voorganger Gosse Ytsma. De Startzondag vindt plaats op 18 september. Het thema is 'Kom in beweging' en dat wordt zeer letterlijk genomen, want er is een speurtocht door Burgum voor ons uitgezet.

Oktober

De Israëlzondag valt op 2 oktober. In plaats van een krant wordt er dit keer een magazine uitgedeeld. Dezelfde avond organiseert de WZE een Top 2000 dienst. De kerk is gezellig ingericht en Folkert Wesseling praat de avond aan elkaar. De gezellige gemeenteavond van 28 oktober kan niet doorgaan, omdat een aantal leden van de organisatie corona hebben. Wij verwelkomen deze maand een gastlid van onze gemeente.

November

Bij het maandblad dat deze maand uitkomt zijn uitnodigingen voor de gemeenteavond en het Groot huisbezoek toegevoegd. Op 2 november is het Dankstond voor gewas en arbeid. Er is weer een voedselinzameling voor de voedselbank Tytsjerksteradiel. Ook gaan er deze maand meer dan 40 dozen met ingezamelde kleding voor Oekraïne naar Bennekom, waar ze op transport gaan. Op 6 november is

een WZE-dienst met medewerking van Sound of faith. Het avondmaal wordt deze maand gevierd op 13 november en Gosse Ytsma is de voorganger in deze dienst.

15 november is er een gemeenteavond voor de leden, waarin we kort vergaderen en daarna in groepjes in gesprek gaan n.a.v. het werkstuk van Froukje Wesseling voor haar opleiding. Deze maand start de bijbelstudie o.l.v. Frans van Herwijnen. De bijbelstudie zal maandelijks plaatsvinden. Op 20 november is het Eeuwigheidszondag en herdenken we twee leden van onze gemeente. Op vrijdag 25 november kan de gezellige gemeenteavond alsnog doorgaan, waarin er gezamenlijk warm gegeten wordt, gevolgd door het draaiend rad met prijsjes. Tijdens deze avond wordt er een mooi bedrag ingezameld voor de kerk.

December

Voor de ouderen is er op 14 december een kerstviering met een kerstmaaltijd. Op 18 december is er weer een WZE-dienst met medewerking van The Young Christian Singers. Op 22 december ontvangen de leden een brief van de kerkenraad met de mededeling dat Froukje Wesseling van plan is haar dienstverband op te zeggen. In de Kerstnachtdienst is er medewerking van een aantal leden van brassband De Wâldsang. Op Eerste Kerstdag is er medewerking in de dienst van de zondagschool. De traditie van kilo's aan kleingeld (met name stuivers) in de oudejaarscollecte houdt dit jaar op te bestaan, in verband met de kosten van het storten ervan.

Ledenbestand per 1 januari 2022		ledenbestand per 1 januari 2023	
Belijdende leden:	70	Belijdende leden:	72
Doopleden:	36	Doopleden:	36

We denken ook aan alle (langdurig) zieken en aan diegenen die de nodige zorgen hebben gekend in het afgelopen jaar.



'Want Hij is voor ons en Hij is naast ons en Hij is om ons heen, iedere dag....'

Wij zien in dankbaarheid terug op het jaar 2022. In het bijzonder voor wat betreft de corona periode en het feit dat allerlei beperkingen weer werden opgeheven en diensten weer 'gewoon' mochten plaatsvinden. En dankbaar voor het beperkt aantal ernstig zieken in de gemeente.

In het begin was er nog geen crèche en opvang voor de kinderen en mensen moesten er weer aan wennen op zondag naar de kerk te komen. Er bleven best veel stoelen leeg. Helaas waren er ook de rest van het jaar geen mensen om de basisschoolkinderen op te vangen. Zij kunnen tijdens de preek tekenen of knutselen aan een tafel achter in de kerkzaal.

Fijn was het dat er ook weer uitgenodigde koren, die eerder afgezegd moesten worden, weer medewerking aan diensten konden verlenen.

In de maanden maart, april, mei en juni waren er gespreksavonden o.l.v. een coach over 'de Toekomst' van onze gemeente. In de loop van het jaar zijn we daarmee verdergegaan en zijn verschillende punten/ideeën uitgewerkt.

De kerkenraad kwam 10 keer bijeen. Op 22 mei werd de voorjaarsledenvergadering gehouden. Wij waren blij met weer een nieuw kerkenraadslid erbij (er was er ook een weg) en op 6 november de najaarsledenvergadering. Op 20 mei was er zelfs, voor het eerst sinds langere tijd, weer een

huwelijksplechtigheid bij ons in de kerk. Er werden dit jaar twee kindjes geboren. En op 2 oktober werden twee kinderen (in 2021 geboren) gedoopt.

Op 18 september werd een geslaagde startzondag gehouden, waar velen aanwezig waren. Enkelen de oudhollandse spelletjes deden maar iedereen zich vooral te goed deed aan de heerlijke vis die voor ons werd gebakken.

Er was bijbelstudie 'Simpelweg Zijn Woord', waar een aantal leden aan deelnamen. Ook startte een nieuwe bijbelgespreksgroep. De KerkAnders bijeenkomsten gingen weer van start en de jeugd bleef als 'Connect' bij elkaar komen. En ook de vrouwenvereniging kon weer een aantal keren samenkomen.

De opbrengst van de collecte na de viering van de Maaltijd van de Heer werd bestemd voor het project 'Dreamhouse' in Yokyakarta (en loopt nog door in 2023)

De kwestie van organisten blijft en wordt een steeds nijpender probleem. Wij hebben nog twee organisten die af en toe de diensten begeleiden, maar er zijn ook diensten waarin gebruik wordt gemaakt van YouTube versies als begeleiding van de samenzang.

In februari brak in Oekraïne de oorlog uit en wij waren blij op onze manier, door de goederenactie, een steentje te kunnen bijdragen aan hulp voor de gemeente daar. Ook steunden wij de Voedselbank in onze regio, want ook daaraan was behoefte.

In het afgelopen jaar is ons één lid, op hoge leeftijd overleden.

Heel fijn was het, dat na de corona beperkingen wij op 24 december weer de Openlucht Kerstdienst mochten vieren met Petra als voorganger en zo'n 200 mensen aanwezig.

❖ Dordrecht

Het jaar 2022 ligt alweer enige tijd achter ons. Het was een jaar waarin alles weer een beetje in het oude ritme kwam. Onze deelgroepen werden weer actief. Het Vrouwencontact verzorgde zoals altijd de jaarlijkse schoenendoosactie. Er was de aandacht voor de voedselverdeling, de steun voor de inzamelingsacties voor thuis- en daklozen en de goederen Actie voor hulp aan de Oekraïne. Ook de leesgroep ging weer aan de slag met interessante boeken. De samengestelde groepen met de Doopsgezinden zoals de cantorij en de gespreksgroepen zijn een aanwinst en staan open voor iedereen.

Ook dit jaar hebben we weer het verlies van leden te betreuren. Hetgeen betekent dat onze gemeente nu nog uit 53 leden bestaat. Gelukkig hebben we ook nog een groot aantal vrienden.

We prijzen ons gelukkig dat we nog met een voltallige kerkenraad functioneren en hopen dat dit de komende jaren zo mag blijven.

We delen de zorgen van de Doopsgezinde Gemeente voor wat betreft het onderhoud van het gebouw en denken na in hoeverre wij daarin kunnen participeren. Het is nl. ook ons 'thuis' geworden. Althans zo voelt het voor velen.

We denken ook aan de toekomst nu onze gemeente steeds kleiner wordt en onze predikant het einde van zijn periode in Dordrecht ziet naderen. Genoeg om over na te denken.

Voorlopig zijn we blij en dankbaar dat onze samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente zo goed mag verlopen en we die als een verrijking mogen ervaren.

We weten ons gedragen in al ons werk door de Eeuwige die met ons is

❖ Elburg



De Vrije Evangelische Gemeente Goes ziet in grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar.

Dankbaar zijn we dat ds. Peter Broere zich aan onze gemeente wilde verbinden. Op 9 januari is hij ingezegend. In zijn eerste jaar is hij bij alle leden op kennismakingsbezoek geweest en heeft hij alle geledingen binnen de gemeente goed leren kennen.

Dankbaar zijn we dat een groot gedeelte van de gemeente na de coronatijd weer naar de kerk komt. Om de betrokkenheid op elkaar te vergroten, hielden we op Hemelvaartsdag een gemeentedag. In een schuur waar normaal gesproken fruitkisten staan, hadden we 's morgens een prachtige dienst. 's Middags kon worden meegedaan met diverse workshops, zoals schilderen en boogschieten tussen de fruitbomen en vele andere. Wat was het fijn om elkaar weer eens uitgebreid te kunnen spreken en wat is er veel plezier beleefd. Niet in de minste plaats door alle kinderen, die heerlijk konden rondrennen en dollen op het springkussen.

Dankbaar zijn we dat de gemeente zo'n evenwichtige leeftijdsopbouw kent. Bijna een kwart van de gemeenteleden is jonger dan 18 jaar! We mogen de ouders ondersteunen bij de taak hun kinderen op te voeden naar Gods Woord.

Dankbaar zijn we voor nieuwe leden die zich thuis gaan voelen in onze gemeente en het verlangen hebben hun gaven in te zetten voor de gemeente.

Dankbaar zijn we dat er een goede samenwerking is met bijna alle andere gemeenten in de stad en met hulporganisaties. De zegen die we ontvangen hebben, mogen we delen.

Dankbaar zijn we dat de Here ons zo rijk zegent en ons leert dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begon. In dat vertrouwen maken we plannen voor het nieuwe jaar.



Als we terugkijken, wat een bewogen en bijzonder jaar was 2022! We begonnen met een lockdown, geen zondagse vieringen, weer letterlijk en figuurlijk afstand in de gemeente. Gelukkig konden we richting Pasen weer volledig samenkomen en het vorige seizoen feestelijk afsluiten tijdens de slotzondag. Ook hebben we dit jaar veel nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen en een groot aantal kinderen mogen opdragen of dopen, altijd een bijzonder moment voor ouders en gemeente!

In september was er het gemeenteweekend, waar we elkaar echt beter leerden kennen. Er werd gelachen, gezongen, gespeeld en gebeden. God was er nooit ver weg. Ook introduceerden we het jaarthema 'Mag ik jou tot zegen zijn', wat in diverse diensten terugkwam, maar ook praktisch in het nieuwe Ik Zie Jou-project. Het was bijzonder om de bewoners van een verzorgingshuis in de buurt van de kerk wekelijks aandacht te geven, echt te zien en tot zegen te zijn.

In het najaar kwamen ook de financiële zorgen. Door de inflatie en hoge energieprijzen raakten mensen in de problemen. Ook daarin willen we graag ondersteunen en mochten we financieel tot zegen zijn. Ook als kerk hebben we de nodige uitdagingen, zoals toenemende kosten in energie, salarisindexaties en overige kosten die verder oplopen. En we zijn erg blij dat we weer kerstvieringen mochten houden. Voor het eerst sinds 2019 konden we Kerst weer fysiek vieren tijdens de

Kerstnachtdienst en Kerstochtend. We kijken dankbaar terug op twee mooie vieringen waarin we met elkaar vierden dat Kerst gaat over de komst van Jezus, die ons leven voorgoed heeft veranderd!

Het was bijzonder dat onze gemeente dit jaar verder mocht groeien en vooral veel jonge gezinnen zich bij onze gemeente aan mochten sluiten. En ook in het nieuwe jaar zien we uit naar een aantal hoogtepunten. In maart bestaan we als gemeente 80 jaar, de rommelmarkt staat weer op het programma en er zijn nog veel meer mooie ideeën. Ook willen we de inspiratie die we op hebben gedaan aan de hand van het boekje 'Samen Jong', verder implementeren in onze gemeente en in alles laten zien dat we een gemeente zijn voor alle generaties en samen Jezus willen volgen.

We houden ons vast aan de boodschap van ons jaarthema met de tekst uit het lied van Sela. *'Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn. Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het Koninkrijk.'*



Aantal leden, vrienden en kinderen

Op 31 december 2022 telde de VEG in Gouda (uitgegaan van de adressenlijst van het secretariaat) 45 leden, 44 vrienden en 15 kinderen.

Aan het begin van 2022 zitten we nog in een lockdown. De eerste weken hebben we daarom online diensten. Vanaf 30 januari mogen we weer wekelijkse fysieke diensten houden. We volgen nog steeds de routekaart van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

De verbinding met thuis via Zoom blijft het hele jaar gehandhaafd. Gelukkig kunnen we door het jaar heen steeds meer maatregelen loslaten. Vanaf 4 september gaan we voor het eerst sinds corona weer fysiek collecteren. De basisregels blijven het hele jaar gelden.

Met het langzaam verdwijnen van de regels rondom Covid worden de huisbezoeken weer opgepakt en de gemeentelijke bidstonden weer gehouden. Kan het jeugdwerk weer fysiek i.p.v. online en worden andere activiteiten weer opgepakt.

Op tweede paasdag helpt een groep uit de kerk met het paasontbijt op de markt in Gouda georganiseerd door Samma. Zo zijn we niet alleen binnen de kerkmuren maar ook daarbuiten aanwezig.

De kerktuin wordt onder handen genomen, er is een tuingroep gestart die door het jaar heen bij elkaar komen om te werken in de tuin. We zijn blij te zien dat er mensen actief zijn en plezier hebben in het werken hierin. Hierdoor zijn er ook andere initiatieven, zoals is er een workshop krans maken. Ook is er een dag waarin hard werken in de tuin wordt gecombineerd met een lunch van producten uit de eigen tuin.

Hemelvaartsdag 26 mei hebben we met een groep gewandeld bij de Reeuwijkse plassen en daarna van een meegebrachte lunch genoten. Dit was georganiseerd door stap voor stap zodat we allemaal een beetje konden beleven hoe het is om met de groep stap voor stap mee te doen.

Op 9 september is de vernieuwde plaquette op de deur van ons kerkgebouw officieel onthuld door de werkgroep Tsedaka. De plaquette is om het lijden en vermoorden van de Joodse Gouwenaars tijdens de tweede wereldoorlog te herdenken. Het is een herinnering aan de lijdensweg van de joodse bevolking van Gouda. Als VEG zijn we daarbij aanwezig en heten hen welkom. Het is mooi dat wij hier als kerk een bijdrage aan hebben kunnen leveren

In september starten we, na een zomer met een kleine groep proef te hebben gedraaid, met de app Donkey Mobile. Een app waarbij we als gemeente elkaar op de hoogte kunnen houden, berichten kunnen plaatsen en vragen kunnen stellen.

Tijdens de gemeenteavond van 12 oktober wordt er uitleg gegeven over het gebruik van deze kerk app. Er ontstaan spontaan allerlei groepen tijdens de gemeenteavond waarvan een aantal nog steeds actief zijn.

Tijdens de gemeenteavond wordt ook de voortgang van de benoemingscommissie gemeentelijk werker verteld

Zaterdag 26 november hebben we een STRAAL dag gehad. Deze is opgezet door de bond en valt onder het aandachtsveld Identiteit. De dag wordt geleid door Theo Hetteema. Tijdens deze dag hebben we vanuit verschillende fictieve personen nagedacht over hoe zij naar de gemeente kijken. Een goede eyeopener om weer eens door de ogen van een ander te kijken. Er was een leuke opkomst met ook verschillende jongeren.

Op eeuwigheidszondag zijn de overledenen van 2022 herdacht. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar sloten we het kerkelijk jaar af. We zijn ons gaan voorbereiden op het Kerstfeest, op de geboorte van Jezus – van wie wij geloven dat Hij de Zoon van God is die naar onze wereld gekomen is om ons echte vrijheid te geven. In de advent periode sluiten we aan bij het project ‘Aan Tafel- Plek voor iedereen’ van de PKN. Mooi om met elkaar de adventskalender te gebruiken en in de diensten terug te laten komen.

Traject nieuwe gemeentelijk werker

De onderzoekscommissie heeft een profielschets van de gemeente, en een profielschets van de gemeentelijk werker gemaakt. Samen met een routeplan voor het aanstellen van een gemeentelijk werker zijn deze plannen in januari gepresenteerd.

De profielschets van de gemeentelijk werker heeft de nadruk op gemeente opbouwend en pastoraat. De uitgewerkte plannen en profielschets worden positief ontvangen. Het vervolg is een benoemingscommissie die zorgt voor de vacature. De vacature levert 7 reacties op. De benoemingscommissie heeft met alle 7 kandidaten oriënterende gesprekken gehad waarna er 2 kandidaten over zijn gebleven. Met hen is een tweede gesprek geweest. Dit keer naast de benoemingscommissie ook 2 leden uit de kerkenraad. Sibbele Meindertsma is als nieuwe beoogde gemeentelijke werker naar voren gekomen. Begin december heeft hij zich na de dienst voorgesteld aan de gemeente en tijdens koffie met verschillende mensen gesproken. Ook zijn gezin hebben we mogen leren kennen. Begin januari volgt er dan een ledenvergadering waarin gestemd gaat worden.



Hoogtepunten in het jaar 2022

❖ Tsjerke fan de moanne

Het jaar 2022 begon voor onze gemeente wel heel bijzonder, want in de maand januari 2022 was onze gemeente ‘Tsjerke fan de moanne.’

Sinds het begin van de coronapandemie zendt Omrop Frylân elke zondagmorgen een kerkdienst uit. Deze worden wekelijks wereldwijd door 40.000 - 70.000 mensen bekeken.

Elke maand is er een gemeente vanuit Fryslân die met andere kerken in de regio diensten verzorgt. En Harkema had de aftrap voor het jaar 2022! Een geweldige en mooie ervaring.

❖ Nieuwe naam en logo

Het nieuwe seizoen startte in september heel bijzonder.

Onze kerk onthulde haar nieuwe naam en logo:



Kruis

Allereerst zien we dat het kruis in 'beweging' is.

Dat symboliseert de kerk, die altijd in beweging is en dat laat de geschiedenis van deze gemeente ook zien, vanaf het moment dat zij is ontstaan.

Rode wimpel

Deze kleur symboliseert het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus. Het offer dat Hij ter vergeving van onze zonden heeft volbracht. Het heeft ook alles te maken met de liefde; het grootste liefdesgebed; dat wij de Heer lief hebben boven alles en de naaste als ons zelf.

Blauwe wimpel

Deze kleur staat voor het doopwater, het waterbad waardoor we gereinigd en geheiligd zijn door Hem. Maar het is ook die levende stroom, de rivier, die door de Heilige Geest door onze gemeente heen mag stromen en nieuw leven mag brengen. Zo mogen we steeds weer verkwikt en vernieuwd worden. Het herinnert ons ook aan het blauw van de trouw van God.

Zwarte wimpel

Het herinnert aan onze vergankelijkheid en ons sterven. De kerk is een plek waar we onze feesten vieren, onze sacramenten beleven, maar ook een plek waar we onze doden voor het aangezicht van God mogen gedenken. Het bijzondere is, dat vandaar uit het kruis mag oprijzen, dat ons herinnert aan de opstanding die wij met Pasen mogen vieren. Jezus leeft en wij met Hem!

Dat het gezin Warmolts uit Harkstede, deze nieuwe naam mocht onthullen was dan voor hen ook een emotionele gebeurtenis. En dan kun je maar weer zien, dat God soms alles op de juiste tijd en in de juiste tijd laat plaatsvinden, want na Nanco Warmolts (die aanwezig was in de dienst) zullen er geen nieuwe nazaten meer met deze naam zijn. Want hij en zijn vrouw hebben namelijk twee dochters gekregen. Dus hoe bijzonder was het voor hem daarom, dat zijn naam nu voor altijd verbonden zal zijn met onze kerk en daarmee aan de oprichter van onze gemeente.

Betekenis naam Warmolts

De naam 'Warmolts', komt van het vroegere 'Warmbout'.

Je kunt het ook met een 'd' schrijven, dus 'Warmold', maar dan weet je precies uit welke provincie de naam komt. De naam 'Warmolt' met een 't' komt namelijk uit Fryslân en met een 'd' uit Groningen en Drenthe.

Het is van oorsprong een tweestammige Germaanse naam: 'war' en 'boud'. En dit 'bout' valt samen met 'bald, bold' en betekent: 'Dapper, moedig'.

De naam 'Warmolt(s)' betekent dus: dapper en moedig.

Met deze nieuwe naam worden we gevraagd in deze tijd Anno 2022 om dapper en moedig te zijn. Hoe actueel!

Dat we als gemeente mogen groeien en bloeien, want ten diepste is dat ook vanuit God altijd voor ons weer een bemoediging;

Wees sterk, wees dapper en hou goede moed!

❖ Harkema komt bij de Bond

In onze zoektocht om aansluiting te vinden bij een ander kerkverband bracht ons uiteindelijk, na drie jaar gastlid te zijn, bij de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten.

Een intensieve periode, maar we mogen ook dankbaar terugzien.

Het voelde als gastlid al als een warm welkom. We hebben veel steun ervaren vanuit de Bond en overige gemeenten. Steun in gebed, er werd met ons meegedacht, we werden bemoedigd en we kregen ook praktische hulp in gelden.

Erg dankbaar zijn we voor alle hulp die we mochten ontvangen.

En hoe fantastisch is het dan dat de gemeente Harkema op de laatste stemming in november 2022 haar stem heeft laten zien en horen:

86,5% van de 180 stemmers is voor de aansluiting.

Daar kunnen we mee verder.

Het jaar 2022 was voor alle gemeenten een ongewoon jaar.

Voor onze gemeente geven deze hoogtepunten hoop en we zijn dankbaar dat we leven vanuit Zijn genade.

Alle goeds en Gods onmisbare zegen.

❖ Heerde

In 2022 hebben we gelukkig weer de meeste activiteiten fysiek kunnen doen. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten en samen te vieren.

Het dorp Heerde en wij hebben dit jaar na een lange periode werkzaam te zijn geweest in september afscheid genomen van onze voorganger ds. Sjaak Weststrate. Ook namen we afscheid van onze gemeentelijk werker Roger Dragstra.

Op 2 oktober hebben we onze nieuwe voorganger ds. Gijs Bleijenberg welkom geheten. We weten ons hierin gezegend.

Het jaarthema voor het seizoen '22-'23 is 'Onderweg', met onze Heer en Heiland onderweg zijn.

Weten dat Hij altijd met ons meegaat al is de reis soms zwaar en gaat deze door diepe dalen, maar ook in vreugde is de Heer met ons.

We zijn blij met al het medeleven in onze gemeente. Dat blijkt uit onze vrijwilligers en ook door de financiële acties die worden uitgezet. Dankbaar maakt ons dat.

Het aantal leden blijft redelijk stabiel en we weten ons een 'jonge' gemeente. Ook hier zijn samen met onze 2 jeugdouders, vele vrijwilligers bezig om ook onze jeugd een rode draad van het geloof mee te geven.

De werkgroep Werk In Uitvoering in Heerde heeft zich de afgelopen jaren beraden op haar plaats en haar taak binnen de gemeente voor zending en diaconie. Binnen en buiten onze gemeente zijn we missionair bezig. Dat willen we uitdragen en dat willen we zijn.

❖ Kampen

❖ Leeuwarden

We hebben, op 2 diensten na, het gehele jaar de diensten in onze gemeente samen mogen vieren! Wat een gezegend gevoel om weer samen te komen, soms nog met corona maatregelen. Het was een jaar van mooie dingen. Het Kampusweekend, waar jongeren uit onze gemeente naartoe zijn geweest. Er is vorig jaar weer een kindje gedoopt in onze gemeente, de jongere generatie is druk met het organiseren van kinder- en jeugddiensten, 4 jongeren die hun geloofsbelijdenis hebben afgelegd, maar ook hebben we kunnen genieten van een Fryske dienst! De middag vrouwenclub kwam ook weer samen, net als de ouderenmiddag. Afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd. De kerkenraad is uitgebreid en daar zijn we blij mee. Als kleinere gemeente is het mooi om te zien dat we actief zijn en blijven voor jong en oud(er). Volop ontwikkelingen en zo hopen we op weer een gezegend jaar!

❖ Meppel

De eerste activiteiten konden nog geen doorgang vinden daar we weer in lockdown zaten, gelukkig niet zo erg lang meer. Daarna konden de samenkomsten weer beginnen en kwamen de doordeweekse activiteiten weer op gang. Eerst kwamen we weer met de kleinere vergaderingen in het lokaal van de kerk samen, daarna in februari werden de maandelijkse ontmoetingsavonden weer georganiseerd. Ook kwamen de ouderen weer samen in het lokaal voor hun ontmoeting met elkaar op de middag. Door hun hoge leeftijd komen ze 's avonds niet meer uit huis, vandaar dit eigen moment. In maart en november hebben we onze jaarlijkse leden vergaderingen, waar het wel en wee van de gemeente aan de orde kwam. In de zomer hebben we een jaarlijkse BBQ om met elkaar op een ontspannen manier het winterseizoen af te sluiten. Ook hebben we twee keer per jaar een openluchtdienst. Eén keer in de zomerperiode en op kerstavond de traditiegetrouwe Kerstnachtdienst in het Wilhelmina park. Maandelijks geven wij ons gemeenteblad uit waar alles in staat voor de komende maand. Wekelijks ontvangen de leden en vrienden het laatste nieuws via de mail en hen die geen mail hebben krijgen de nieuwsbrief op papier. Ook konden we dit jaar weer de Sing-in houden nl. in april- september en november. Deze diensten trekken veel belangstelling van buiten onze gemeente. Zulke momenten zijn goed voor de gemeente opbouw. Wij zijn een kleine maar dappere gemeente en vertrouwen op ons geloof in de éne Heer.

❖ Nieuwvliet

Bidstond

Er werd zoveel mogelijk bidstond gehouden op de zaterdagavond, in ons eigen kerkgebouw. Samen bidden we voor de gemeente, de zieken, de nood in de wereld en meer. Vanaf 2023 zal de bidstond gehouden worden op de donderdagavond.

Bijbelstudie

Deze werd gehouden op de 1^e donderdag van de maand (uitgezonderd juli t/m september) in ons eigen kerkgebouw o.l.v. ds. Pascal Lauwaert. Het onderwerp 'de brieven van Paulus aan de Efeziërs'. Op de vraag vanuit de vaste groep bezoekers is de bijbelstudie, met ingang van 8 december, verplaatst naar de 2^e donderdag van de maand.

Conferenties

Op zondag 6 februari was het conferentiezondag met br. Harm Jager. Het thema van deze conferentie was 'Lofzang op Gods goedheid'. Muziek is één van de meest effectieve vormen om het evangelie te brengen. Ook Gods woord staat vol van de Lofzang van de Heer en dat mag in alle toonaarden klinken: hoornschal, harp en lier, dans en tamboerijn. Ja, alles wat adem heeft, zegt Psalm 150, loof de Heer! Op zondag 13 november was het conferentiezondag met ds. K. Groeneveld. Het thema voor deze conferentie was 'Geloven: wat kost het? en wat levert het op? Beide vragen leverde stof tot nadenken. Tussen de 2 conferentiediensten was er een lunch en een middagprogramma georganiseerd door de W.Z.D. In de middag was er een optreden van het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans koor. Bijzonder!

Gemeente Groei Groepen

In de 3^e week van oktober 2021 werd begonnen met de Gemeente Groei Groepen. Aan de hand van het boekje 'Dit is mijn lichaam', de kracht van samen geloven in een verbrokkelde samenleving, hadden we gezegende avonden. Na een korte onderbreking zijn er verrijkende samenkomsten geweest bij de diverse gespreksleiders thuis.

Hemelvaartsdag

Op 26 mei vierden we 150 jaar VEG Nieuwvliet, een feest waar we nog lang op kunnen terugkijken. Een mooie dankdienst in een volle kerk, een middagprogramma met lezingen en veel tijd voor ontmoeting. Voor de lunch was een heuse frietkraam geregeld en een ijskar zorgde voor verkoeling op deze prachtige zonnige dag.

Geboorten 2, Doop 2, Belijdenis 2, Overleden 6

❖ Nunspeet

❖ Nijverdal

❖ Oostelijk Flevoland

❖ Oudebildtzijl

Ook het jaar 2022 begonnen we helaas met een lockdown van onze gemeente maar gelukkig werden de maatregelen al gauw verruimd zodat we op 23 januari de kerkdiensten weer konden hervatten. Heel fijn want in deze dienst zouden we kennismaken met Roger Dragstra die na een gesprek met de kerkenraad, als kandidaat voor kerkelijk werker, werd aanbevolen in onze gemeente. Tijdens onze jaarvergadering op 30 maart werd er over zijn aanstelling gestemd en werd hij benoemd voor 12 uren per week m.i.v. september. We zijn blij als gemeente zo weer een nieuwe start te kunnen maken. In de tussentijd heeft ds. Moonen nog een aantal maanden het crisispastoraat op zich genomen waarvoor we hem dankbaar zijn.

In februari werd ons land verrast door de inval van Rusland in Oekraïne. Grote verwoestingen en vele vluchtelingen. Er werden inzamelingsacties gehouden en er werden in de gemeente het Bildt zes gezamenlijke Gebedsdiensten georganiseerd in de verschillende kerken. Dit is later nog een keer herhaald met zes diensten. Helaas is de vrede nog steeds ver te zoeken.

De Hart & Syldiensten werden ook weer maandelijks georganiseerd. In juli hebben we afscheid genomen van Andre van der Meer die ruim 6 jaar als jeugdwerker bij ons is geweest. Ook Irene heeft het Hart & Syl team verlaten. We zijn dankbaar voor het vele werk wat zij voor onze gemeente hebben gedaan.

Er werden het afgelopen jaar twee openluchtdiensten georganiseerd: een op het sportveld in Oudebildtzijl met Pinksteren en een in Vrouwenparochie (IKO) op 11 september.

Tijdens de zomervakantie waren er weer de gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente uit Vrouwenparochie.

We zijn het nieuwe seizoen begonnen met een prachtig startweekend met het thema: Verbinden – Vertrouwen – Vernieuwen. Op zaterdag voelden we ons verbonden in een gezellig samenzijn in de zon onder het genot van een lekker kopje koffie met zelfgebakken lekkers erbij, een presentatie over Israël en tot slot een barbecue. Op zondag voelden we ons verbonden in een prachtige dienst onder leiding van Roger Dragstra die we begonnen met het zingen van ‘Samen in de naam van Jezus’. We mogen vertrouwen op Gods Woord. Wat Hij belooft doet hij. Het blijft niet allemaal bij het oude. We mogen nieuwe vormen vinden in het uitdragen van het geloof. Nieuwe wegen gaan. Zo was er op woensdag 2 november ontbijt in de kerk voor de kinderen van de basisschool. Iedereen was welkom.

Op zondag 20 november konden we een lichtje aansteken voor onze dierbaren die het afgelopen jaar of al eerder waren overleden. Als gemeente moesten we het afgelopen jaar acht broeders en zusters uit ons midden missen. Laten we de mensen die achterbleven niet vergeten.

Op de 3^e Advent zondag vond de inzegening van onze kerkelijk werker dhr. Roger Dragstra plaats. Deze dienst werd geleid door ds. Delwig

We zien terug op een roerig jaar waarin veel verdriet, oorlog, verwoesting en ellende elkaar afwisselden maar natuurlijk ook mooie dingen gebeurden. We mochten elke zondag opnieuw in vrijheid bij elkaar komen om naar Gods woord te luisteren. We mochten Pasen weer beginnen met het paasontbijt en we konden weer de kerstviering voor de ouderen organiseren. Fijn zo samen weer met elkaar verbonden te zijn. Schouder aan schouder in de wijngaard van God. Laten we dankbaar zijn, ook al is het soms wat kouder in de kerk, dat we zo in vrijheid bij elkaar mogen komen om naar Gods woord te luisteren.

Rotterdam

Rotterdam is een kleine gemeente in een grote multiculturele stad. En ook samen met onze broeders en zusters van de Petrakerk zijn wij klein in getal en niet in staat tot ‘grote werken’. Wij zijn ons ervan bewust, en we spreken dit ook tegen elkaar uit, dat wij voor elkaar en voor de mensen die wij bereiken een stukje van Gods koninkrijk op aarde zichtbaar mogen maken. Daarom dank aan God die wij steeds vragen ons de juiste weg te helpen vinden.

In het jaarverslag van 2021 stond: *‘We moeten concluderen dat de vergrijzing sterk doorzet, dat de ouderdom gaat tellen en dat leden en vrienden vanwege hun ouderdom of kwalen niet langer in staat zijn de diensten te bezoeken’*. In het jaar 2022 is meer dan 10 % van ons (toch al geringe) ledenbestand overleden en de terugloop en vergrijzing gaat bij onze zusters en broeders van de Petrakerk in een even rap tempo als bij de VEG. We zien de realiteit onder ogen dat alle nog actieve leden ook rond de 70 jaar of ouder zijn. Deze simpele constatering heeft ons in het afgelopen jaar genoodzaakt om realistisch naar de toekomst te kijken en onze plannen voor met name de nieuwbouw bij te stellen. De gesprekken en onderhandelingen met bouwonderneming BAM hebben gedurende het hele jaar plaatsgevonden. Vaak kwamen er wijzigingen van het oorspronkelijke plan en ook het tijdpad schoof steeds wat op. Tegelijkertijd met de gesprekken over de nieuwbouw hebben wij ook een intensief traject afgelegd met de Johanneskerk uit onze wijk. We hebben wegen gezocht om samen verder op weg te gaan en ook bekeken of we misschien samen in ons nieuwe gebouw zouden kunnen trekken. In goede harmonie hebben we echter in het najaar moeten beslissen dat we stoppen met deze poging

om samen verder te gaan. Dit is enerzijds enorm spijtig en ook niet in de lijn met eenheid van de kerken. Maar anderzijds werd het duidelijk dat we beiden niet gelukkig zouden worden van samen verder gaan. Wel is afgesproken om ook in de toekomst samen bv. diaconale projecten in de wijk te blijven oppakken, het ouderenkerstfeest te organiseren en gezamenlijk een start dag van het seizoen te verzorgen. Wat betreft de nieuwbouw is besloten om in ieder geval het ontwerp van 1100 m2 terug te brengen tot 300 m2. Eveneens wordt overwogen of we beter helemaal niet moeten bouwen maar een kleine ruimte gaan huren. Dit alles omdat we beseffen dat steeds minder mensen (die ook nog steeds ouder worden) alle werkzaamheden die te maken hebben met het onderhouden van een gebouw uit moeten gaan voeren.

Het onderlinge contact tussen de gemeenteleden is een groot goed. En daarom zijn de zondagse erediensten en het koffie drinken na afloop kostbare zaken om zo lang mogelijk in ere te houden.

Hiernaast zijn wij op bescheiden schaal bezig met de kledingacties voor Oekraïne, de actie schoenendoos, stiltevieringen, lichtjesavond, sobere maaltijden, taalles en naaclub voor wijkbewoners. De diaconie heeft het project New Generation Brasil voortgezet.

In dit jaarverslag noemen we met eerbied het overlijden van Eva Sinke-Vlaander, echtgenote van onze oud-predikant. En ook het 50-jarig predikantsjubileum van ons gemeentelid ds. Han Ullersma.

In grote dank aan de Heer die het mogelijk maakt dat wij onze taak voor elkaar, voor de mensen in onze wijk, voor onze verantwoordelijkheid voor de wereld en als werkers in en voor Zijn Koninkrijk kunnen doen, spreken wij de wens uit dat we met dit alles ook in het komende jaar door kunnen gaan. We hopen op en bidden voor een goed 2023.



In 2022 heeft de gemeente een aantal activiteiten binnen en buiten onze gemeente en verschillend van aard uitgevoerd.

Onze gemeente heeft geen eigen kerkgebouw meer. Wij kerken in de Wedderwegkerk van Oude Pekela, samen met de Protestantse Gemeente aldaar. Onze predikant ds. Van de Vrie, is ook predikant van die gemeente, vandaar deze combinatie. Een aantal van onze gemeenteleden is er inmiddels gastlid geworden.

We zijn een betrokken gemeente, ook al zijn we klein. We nemen deel in de Raad van Kerken, Wereldgebedsdag, Oecumenische dienst, St. Arm in Arm, Vorming en Toerusting, het maken van de Vastenkalender en de gezamenlijke Vastenmaaltijden die op de woensdagen in de vastentijd worden gehouden in verschillende kerken van onze woonplaats.

Het jaar thema 2021-2022 was 'van U is de toekomst'.

Helaas was het niet altijd mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken. In het begin van het jaar heerste de pandemie nog te veel. De kerkdiensten konden in die periode gelukkig gevolgd worden via Kerkdienst gemist.

We hadden zulke mooie plannen: op donderdag 13 januari 2022 een Nieuwjaarsbijeenkomst met een gevarieerd programma. Helaas hebben we de bijeenkomst moeten cancelen. Dat gold ook voor de bijbelstudie - en de gespreksgroep avonden. Op 16 januari heeft onze gemeente deelgenomen in de Oecumenische dienst in de Grote Kerk te Veendam tijdens de Week van Gebed voor de eenheid. Dit onder verantwoording van de plaatselijke Raad van Kerken. Ook deze dienst kon niet worden bezocht maar uitgezonden via Kerkomroep.

Er is met veel plezier gewerkt aan de vastenkalender 2022. Thema is dit jaar 'Het komt goed?!' De Veertigdagentijd begon op woensdag 2 maart. In die periode is ook op elke woensdag de vastenmaaltijd gehouden.

In september is een extra leden vergadering gehouden waarin een definitief besluit is genomen om onze gemeente per 31 december 2023 op te heffen. Dit besluit is unaniem per schriftelijke stemming genomen.

De antependia (kleden voor de liturgie tafel en de kansel) die we kregen van Vrije Evangelische Gemeente te Oude Pekela zijn dit jaar overgedragen aan de PG te Wildervank.

Op zondag 2 oktober is in de Wedderwegkerk de start van het nieuwe seizoen. Het thema 2022-2023 van deze startdienst is: 'Aan tafel!'

Andere gemeentelijke activiteiten. Het houden van een gezamenlijke koffiemorgen met activiteit. Actie schoenendoos, bijbelstudie, gespreksgroep en het houden van een gezamenlijke maaltijd.

Het afgelopen jaar hebben we, samen met de VEG Winschoten en de PG Veendam, 2 x een succesvolle kledingactie voor Oekraïne gehouden.

In december is een Kerstviering met broodmaaltijd gehouden in De Kandelaar.

Op zaterdag 12 november, op de Bondsvergadering, is tijdens het 'Huishoudelijk deel en besluitvorming' verteld dat de VEG Veendam heeft besloten zich op te heffen en haar lidmaatschap van de Bond per 1 januari 2024 te beëindigen. Bij ons verzoek hadden we een uitgebreide verklaring opgesteld over het traject dat we hebben gevolgd om te komen tot dit pijnlijke besluit. Deze verklaring is ter vergadering in zijn geheel voorgelezen. Daarna wenste ds. Sjoerd van der Velde ons sterkte toe met de vraag of we de goede wensen aan onze gemeente wilden doorgeven. Daarbij gaf hij aan dat we in de komende tijd altijd een beroep op het comité mogen doen. Tenslotte zongen alle aanwezigen ons en onze gemeente de volgende zegen toe op de melodie van Psalm 121: Gods zegen bidden wij u toe: Hijzelf gaat steeds vooraan hoe ook uw weg zal gaan. Geen mens weet waar en wat en hoe, toch mag je altijd hopen: God doet de toekomst open. (André F. Troost) Gedragen door dit zegenlied zijn we weer richting huis gegaan in het vertrouwen dat God ook in deze laatste fase van het gemeentezijn ons 'vooraan zal gaan'.

❖ Wemeldinge

Als ik dit schrijf bedenk ik weer hoe we vorig jaar aan het eind dachten: een dominee waar vinden we die? Maar God hielp ons op wonderlijke wijze weer aan voorganger. Doordat we een open plek hadden en dit opmerkten tegen br. Goemaere. Vervolgens zei hij; ik ken iemand in Terneuzen. Zal ik hem vragen of hij kan spreken op Wemeldinge? Dat leek ons al kerkenraad een goede oplossing. En zo kwam ds. Ebersson spreken bij ons en meteen was er een klik. De voorzitter informeerde of hij open stond voor een beroep. De luistercommissie besprak het en ds. Ebersson kwam nogmaals spreken en zo ging de bal aan het rollen. Met als resultaat dat op 4 december van dit jaar de bevestigingsdienst was en VEG Wemeldinge weer een predikant had.

Maar we gaan terug naar begin 2022 en ik lees alle Bazuinen nog eens na, en bedenk hoe snel je vergeet wat er in het begin van het jaar gebeurde, we gingen weer in lockdown. Pas na 25 februari

werden er weer diensten gehouden. De verkiezingen voor de kerkenraad waren ook weer digitaal, zodat iedereen kon meestemmen. Gelukkig kon de ledenvergadering op 7 maart gewoon doorgaan.

De nieuwe ambtsdragers, br. Arjan Meeuse als ouderling, zr. Ine Hamelink als diaken, werden bevestigd op 22 mei in de middagdienst door ds. Gerard van de Wetering, onze consulent. Br. Aart Slabbekoorn werd kerkelijk werker tot we een nieuwe predikant zouden vinden. Dan lees ik verder wat er allemaal gebeurt in de gemeente zoals: iedere zondag een dienst, gebedskring, bijbelstudie, kindernevendienst, crèche, vrouwengroep, bloemen neergezet en rondgebracht, verjaardagskaarten verstuurd, bezoekjes gebracht.

Ook waren er bijzondere diensten met de feestdagen, avondmaal diensten, 19 juni een jeugddienst, maar ook op 10 juli een openluchtdienst in het weiland bij de Fam. Warbout en de Conferentiedagen in oktober.

Bijzonder was de tompoucen actie voor Oekraïne, nadat daar een oorlog was uitgebroken. Wat zijn er enorm veel tompoucen gegeten in Wemeldinge en omstreken. De opbrengst was €7250,-.

Dan zijn er nogal wat uitschrijvingen: 15 personen wegens verhuizing en/of vertrek naar een andere gemeente.

Jammer genoeg zijn er ook 3 leden overleden.

Al teruglezend bedenk je wat er allemaal in een jaar gebeurt en dan vergeet ik vast nog wel iets. We mogen dankbaar zijn voor alle leden en vrienden die helpen de gemeente te dragen, maar bovenal zijn we dankbaar dat God ons de mogelijkheden gaf om samen het evangelie uit te dragen.

❖ Winschoten

Dankbaar mogen we samen zijn, omdat de meeste zondagse erediensten konden worden gehouden; wat een voorrecht en zó denken we daar samen over.

Ook zeggen we onze Vader dank, dat wij gespaard zijn gebleven voor de rampzalige uitkomst van het niet ernstig nemen van een epidemie, die door menselijk toedoen en onwetendheid vele levens in groot gevaar brachten en zelfs deed omkomen.

Niet zomaar troffen we maatregelen, maar door gebed en acht slaan op, mogen we de Almachtige danken voor Zijn Liefde, trouw en zorg voor onze gemeente.

Waar wij nodig waren om hulp te bieden en te brengen, waren we erbij: Hulp aan de medemens via Dorcas, dozen vol hulpgoederen voor West-Oekraïne, hulp en bijdrage voor de Voedselbank en steun aan schuldhulpmaatje.

Kortom, waar wij naar vermogen konden helpen en daarvan wisten, hebben we naar kunnen geholpen. Wat een kleine gemeente van Jezus al niet kan en aanpakt!

We zijn, echt wel, gezegende priesters, in velerlei opzicht. Zo mochten we 2022 beleven.

❖ Wormerveer

Inleiding

We eindigde in 2021 vanwege de coronamaatregelen in een lockdown en zo konden we in het begin van 2022 alleen diensten via livestream uitzenden en geen bezoekers ontvangen. Dat was natuurlijk

een domper voor iedereen om het gezamenlijk Kerstfeest vieren te moeten missen. Gelukkig duurde de beperking deze keer kort want op 23 januari 2022 werden de deuren weer voor iedereen geopend.

Het kerkelijk leven

Door de lockdown voelde alsof het kerkelijk jaar pas startte met de dienst op 23 januari. Gelukkig kon alles weer georganiseerd worden en het idee was dat we alleen ingetogen konden zingen vandaar dat we in het begin enkele mensen bereid hadden gevonden om de liederen met een microfoon te zingen om zodoende de livestream voldoende zang klanken mee te geven. Gaandeweg gingen de remmen los en zongen we als vanouds.

Op 20 februari vierden we weer het avondmaal en bleven de kerkgangers zitten op hun plaatsen. Brood en wijn werden langsgebracht.

Op 28 februari heeft de kerkenraad een evaluatiegesprek gehad met ds. Jikky de Jong-Buursma i.v.m. haar vertrek per eind juni 2022. Dit om een soepele afronding en overdracht mogelijk te maken. Sinds 2 jaar afwezigheid hadden we op 20 maart weer een optreden van Gospelkoor New Spirit. Op 9 oktober traden ze nogmaals op.

Op 18 maart was er een Conerstone jeugdendienst in onze kerk. Tamar Karman sprak over het thema Vertrouw jij op God? De band Heart of Unity verzorgde de muziek.

Op 22 maart hielden we de ledenvergadering en na 2 jaar weer samen met de gemeenteleden in het kerkgebouw. Dat was een fijne vergadering. Na een 16-jarig verblijf in de kerkenraad namen we afscheid van Thea Breman. Aan het einde van de vergadering verscheen burgemeester Judith Michel-de Jong om Thea Breman te verrassen met het uitreiken van een lintje. Haar man, zoons en enkele genodigden vierden dit feestje mee.

Op 29 maart, 5 en 19 april hebben we studieavonden gehad o.l.v. dhr. Jaap Bönker over de 'Gestelde Feesttijden van de Here God'. Enkele mensen van buiten de gemeente kwamen ook hierop af.

Op 17 april werd een Paasontbijt verzorgd.

Op 20 april hebben we een bezinningsavond gehad van de kerkenraad en enkele leden van de gemeente met als opdracht: 'Een bezinningsavond over aantrekkelijk gemeente-zijn. We hopen op deze avond stil te staan en na te denken over de missionaire identiteit van de gemeente, of te wel: wat is onze uitstraling als gemeente? Waarin maken we het verschil voor de inwoners van ons dorp, onze stad of regio?'. Dit alles stond o.l.v. ds. Theo Hetteema en de gemeentetoeruster Jonne Knevel.

Op 21 mei waren zeven mensen uit onze gemeente aanwezig op de Bondsdag "Ontmoeting en Inspiratie" gehouden in VEG Bennekom.

Op 22 mei hadden we een belijdenisdienst en twee jongeren deden belijdenis van hun geloof.

Op 19 juni hielden we de afscheidsdienst van ds. Jikky de Jong-Buursma die per 1 juli met emeritaat is gegaan.

Op 24 september deed onze kerk meer aan de burendag waaraan enkele organisaties in onze buurt aan deelnamen. In onze kerk was een stiltecentrum ingericht.

Een dag later op 25 september hielden we onze Startzondag. Het gemeenteproject Hidden Treasure werd afgesloten. Er werd verteld over de bouw van de school in Oeganda die we met de gemeente financieel ondersteund hebben. Na de dienst hadden we nog een gezellig samenzijn met een maaltijd, spelletjes en een speurtocht. En afgesloten werd met een BBQ.

Op 4 oktober stonden onze deuren open voor een avond georganiseerd door Christenen voor Israël waar ds. Henk Poot sprak over "Waarom doet Israël ertoe?". Diverse mensen uit de regio maar ook uit onze gemeente waren hierop afgekomen.

Op 20 november herdachten we de ons ontvallen leden.

Op 18 december voerde de Kindernevendienst met aanvulling van leden en jongeren de musical "Herders sta op!!!" uit. Het was een groot succes.

Ook op 18 december konden we 's avonds weer de Candlelightavond vieren. Het was een heel mooi samenzijn. Wel waren er wat minder mensen vanwege de verslechterde weersomstandigheden (ijzel en gladheid). Er waren mooie optredens van Reflection.

Op 25 december vierden we het Kerstfeest met ds. Jikky de Jong-Buursma met muziek.

Werkgroepen/activiteiten

In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Dat is heel fijn. We willen alle mensen die meewerken hieraan heel hartelijk bedanken.

Dank

Namens de kerkenraad wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar inzet in 2022. Wij mogen God danken voor Zijn genade.

❖ Yerseke

❖ Zwolle

