

# VENSTER

december 2023



Vrije Evangelische  
Gemeente Veendam

# KERKDIENSTEN

## In de Wedderwegkerk

3 december – **11.00 uur**  
Eerste zondag van Advent  
Voorganger: ds G.W. van der Werff

10 december – 9.30 uur  
Tweede zondag van Advent  
Viering van het Heilig Avondmaal  
Voorganger: ds S. van de Vrie

17 december – 9.30 uur  
Derde zondag van Advent  
Voorganger: ds B. van der Woude

24 december – **19.30 uur**  
Vierde zondag van Advent  
Kerstavonddienst  
Voorganger ds S. van de Vrie

25 december – 9.30 uur  
Kerst  
Voorganger: ds S. van de Vrie

31 december – 9.30 uur  
Oudejaarsdag  
Voorganger: ds S. van de Vrie

## AGENDA

30 november – 19.30 uur  
Muziekavond met Adriaan Mollema  
in Stadskanaal

7 december – 19.30 uur  
Gespreksgroep in De Kandelaar

8 december – 19.00 uur  
Weeksluiting in De Breehorn  
door ds S. van de Vrie

12 december – 17.00 uur  
Kerstviering met broodmaaltijd  
in De Kandelaar

19 december – 19.45 uur  
Bijbelstudie in De Kandelaar

11 januari – Afscheidsbijeenkomst  
in De Kandelaar

# MEDITATIEF MOMENT

## LICHT DAT DE DUISTERNIS DOORBREEKT!

In het boek 'Licht dat nooit meer dooft', met teksten voor Advent en Kerst, schrijft René van der Rijst het volgende:

*De dagen worden korter.  
De nacht dringt zich op.  
Het licht verdwijnt.*

*En U? Bent U er nog, God?  
Of heeft U zich verborgen?  
Ergens in het dichte duister.*

*Heeft U het gezien?  
Het kind dat gepest wordt.  
De vrouw die sterft van de honger.  
De jongen met een geweer in zijn hand.  
De man met zijn leven in een boodschappenkarretje  
zwerfend over straat.*

*Soms wordt het ineens zo donker.  
Soms komt de duisternis zo dichtbij.  
Bent U er nog, God?*

In dit Adventsgebed klinkt een vraag, een noodkreet eigenlijk, die veel mensen uit het hart gegrepen zal zijn. Als we kijken naar wat er momenteel allemaal in de wereld gebeurt aan oorlogen, aanslagen, rampen, epidemieën..... Als we kijken naar de zorgen en het verdriet van mensen om ons heen of naar de moeilijkheden in ons eigen leven..... Dan kan zich de vraag aan ons opdringen: Waar is God? Heeft Hij de wereld, heeft Hij de mensen uit zijn handen laten vallen? Is Hij ons vergeten?

Dat zullen de mensen ten tijde van Jezus' geboorte zich ook hebben afgevraagd. Ze waren hun vrijheid kwijt, hun land was bezet door de Romeinen. En toen keizer Augustus een volkstelling uitschreef stond heel Palestina op z'n kop en was het geweld niet van de lucht. Het was een donkere tijd voor het Joodse volk en het verlangen naar de komst van de Bevrijder, de Messias, die God had beloofd, werd sterker. Of zou God die belofte zijn vergeten?

Dan opeens gaat midden in de donkere nacht de hemel open en brengt een engel, een boodschapper van God, het goede nieuws, dat iedereen met grote vreugde zal vervullen: 'U is heden de Heiland geboren, de Messias, de Heer!'

Deze geweldige boodschap gaat gepaard met helder, stralend licht, dat de diepte van de duisternis doorbreekt. Krachtiger beeld is er niet om de grootse betekenis van de geboorte van Jezus duidelijk te maken.

Hij is de Heiland, gekomen om mensen te bevrijden van schuld en angst en wanhoop; naast ons te staan in de donkere periodes van ons leven en ons te helpen weer lichtpuntjes te zien; gekomen om onze blik te richten op een wereld, die anders en beter kan, meer zoals God het heeft bedoeld.

Een wereld waarin geen kind meer gepest wordt en hongerigen te eten krijgen, waarin geweren worden omgesmeed tot ploegen en zwervers een veilig thuis vinden.

God heeft het liefste wat Hij heeft, zijn Zoon, in de wereld gestuurd om zijn licht te laten schijnen en de duisternis te overwinnen.

Als dat geen teken is dat Hij van ons houdt en naar ons omziet.....

Op Kerstfeest mogen wij vieren dat God ons niet vergeten is.

Laten wij Hem en elkaar dan ook niet vergeten.

Daarom tot slot het verhaal over de lucifer en de kaars:

*Op een dag zei de lucifer tegen de kaars:*

*'Ik heb opdracht gekregen om jou aan te steken'.*

*'O nee, doe dat alsjeblieft niet', schrok de kaars, als ik brand zijn mijn dagen geteld en niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen.'*

*Toen vroeg de lucifer: 'Maar wil je dan je hele leven lang koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?'*

*'Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten', fluisterde de kaars angstig.*

*'Dat is waar', antwoordde de lucifer, 'maar dat is toch het geheim van onze roeping!'*

*Jij en ik, we zijn geroepen om licht te zijn. Wat ik als lucifer kan doen is weinig.*

*Maar steek ik jou niet aan dan mis ik de zin van mijn leven. Ik ben ervoor om vuur te*

*ontsteken. En jij als kaars bent ervoor om licht en warmte te verspreiden.*

*Doe je dat niet dan ben je verloren en is je leven tevergeefs.*

*De kaars rechtte zijn pit en zei vol verwachting: 'Steek me alsjeblieft aan'.*

## Zieken

In de maand december, die bekend staat als een feestelijke maand, waarin overal in huizen, straten, winkelcentra en ook in kerken een scala aan lichtjes schijnt, denken we in het bijzonder aan hen voor wie het een eenzame, donkere tijd is.

Mensen met nare herinneringen en trauma's, met grote zorgen over hun eigen slechte gezondheid of die van hun geliefden, met verdriet om wie er niet meer zijn.....

Juist ook in deze laatste maand van het jaar kunnen gemis, pijn en zorgen zwaarder wegen dan ooit.

Onze gedachten gaan uit naar mensen uit ons midden, die we bij name kennen, maar ook naar de vele, voor ons onbekende, slachtoffers van oorlogsge-  
weld, armoede, uitbuiting en onderdrukking.

Wij hopen en bidden dat mensen die tastend hun weg zoeken door het donker mogen ervaren dat God hen niet vergeet en hen wil omringen met zijn licht.

*Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht,  
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht?*

*Herder, wil behoeden,  
wie in 't duister valt.  
Keer hun lot ten goede,  
licht dat stralen zal!*

*Kyrie eleison,  
dat Gij u erbarmt,  
onze kille koude  
met uw licht verwarmt!*

*(Lied 463 uit het Liedboek 2013)*

# GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

## Bij de kerkdiensten

Na Eeuwigheidszondag, op 26 november, wordt er een nieuw kerkelijk jaar ingeluid en begint Advent. Evenals in voorgaande jaren wordt er in de Wedderwegkerk gebruik gemaakt van een Advents- en Kerstproject, dat dit jaar als titel heeft: 'Weet jij hoe laat het is?'

Om te weten hoe laat het is kun je op de klok in de kamer of op je horloge kijken en wil je weten welke dag het is dan kijk je op de kalender, op je telefoon of in je agenda. Maar er zijn ook andere manieren om erachter te komen in welke tijd je leeft, bijvoorbeeld door verhalen. In Advent worden er in de kerk verhalen verteld, die het feest van de geboorte van Jezus steeds een beetje dichterbij brengen. En ook het project 'Weet jij hoe laat het is?' helpt ons om toe te leven naar het Kerstfeest.

We beginnen pas met het project op de tweede zondag van Advent, 10 december, omdat er dan voor het eerst kinderkerk is. Op die zondag vieren we samen de Maaltijd van de Heer, in verbondenheid met mensen die thuis de dienst meebelevan. Het is deze keer een zittende viering.

Op de 4e Adventszondag, 24 december, is er geen morgendienst, maar wordt de jaarlijkse Kerstavonddienst gehouden. In deze dienst is er medewerking van het 'Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda' o.l.v. Geert Prins, Adriaan Mollema is onze organist en ondergetekende mag deze dienst leiden. Het thema is: 'In de gloria?' De dienst begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.20 uur kan er al volop genoten worden van zang en muziek.

Op eerste Kerstdag, 25 december, mogen we in de morgendienst met jong en oud het feest van de geboorte van Jezus vieren. Met zijn komst breekt er op aarde een nieuwe tijd aan.

Nog geen week later is het dan al weer de laatste dag van 2023. Dit jaar valt 31 december op een zondag en wordt er in de morgendienst aandacht geschonken aan oudjaar.

Alle diensten genoemd in de rubriek 'Kerkdiensten' kunnen worden gevolgd via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### **Bij de doorde weekse activiteiten**

Voor de laatste weken van 2023 staan er diverse gemeentelijke activiteiten op het programma. Ze worden allemaal vermeld in de 'Agenda' van dit Venster en in deze rubriek lichten we er een paar activiteiten uit.

Omdat het decembernummer van het 'Venster' al uitkomt in de laatste week van november nog even uw aandacht voor de muziekkavond op 30 november.

### **Muziekkavond**

Op 30 november zal Adriaan Mollema nog een keer voor ons spelen op het orgel uit de AE-kerk en zal hij ons begeleiden bij het zingen van mooie Adventsliederen. De zang- en muziekkavond wordt gehouden in de Meidoorn-school in Stadskanaal (Vlaanderenlaan 7) en begint om 19.30 uur.

Hebt u geen vervoer naar en van Stadskanaal neem dan contact op met Piet Deuze (tel. 632333). NB Wil iedereen zijn of haar eigen exemplaar van het nieuwe Liedboek meenemen?

### **Kerstviering**

Op dinsdag 12 december is er een Kerstviering met broodmaaltijd. We beginnen om 17.00 uur en sluiten het om uiterlijk 20.00 uur af. Deze Kerstviering zal in de laatste week van november worden voorbereid en daarna ontvangt u nog meer informatie.

### **Afscheidsbijeenkomst**

Op donderdag 11 januari 2024 sluiten we met elkaar de lange geschiedenis van onze Vrije Evangelische Gemeente Veendam af. Hoe we deze afscheidsbijeenkomst gaan invullen moet nog verder worden uitgewerkt. Afgesproken is al wel dat we samen gaan eten.

Houd het tweede gedeelte van de middag en het eerste gedeelte van de avond in ieder geval vrij. Via de mail krijgt u nog bericht over deze afscheidsbijeenkomst.

## Tenslotte

Vol verwachting mogen we uitzien naar het Kerstfeest en vieren dat God onder mensen is komen wonen in een klein en kwetsbaar mensenkind. In en door Jezus heeft Hij zich bekend gemaakt als de HEER, die er voor ieder van ons wil zijn.

*Ook voor jou*

*Op de grens van licht en duister  
tussen zorgen en verdriet  
kwam Hij zonder glans en luister  
met een ster in het verschiet.*

*Troost en liefde van de Vader  
kwamen tot ons in een kind  
en geen mens staat ons ooit nader  
dan de Zoon door God bemind*

*Steeds weer tussen licht en duister  
horen mensen groot en klein  
door de wind het zacht gefluister  
ook voor jou zal Ik er zijn.*

*(Miep van Rooijen)*

Ik wens u en jullie verwachtingsvolle Adventsweken en gezegende Kerstdagen!

- Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

## BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

### Mijn wens

Waarom hebben we een nieuw jaar nodig om al onze wensen uit te spreken? Beloftes te doen waar zeker de helft zich niet aan kan houden? Iedereen aan iedereen veel geluk en goede gezondheid wenst, terwijl ik denk dat we dat elke dag nodig hebben.

Misschien zouden we er eens bij stil moeten staan dat we ook op andere momenten iets kunnen betekenen voor iemand waar we van houden. Of die ons nauw aan het hart ligt.





Dus daarom mijn lieve vrienden, van mij geen beste wensen en loze beloftes.  
Maar gewoon een vriendelijk gebaar.  
Een lief woord, wat van mijn kostbare tijd.  
Ook volgend jaar ben ik er weer voor jullie.  
Wat je ook nodig hebt...

Nieuwjaars gedicht door: Blue rose @}--- Vicky

■ Ingezonden door Jan de Jonge



### **Muziekavond**

Donderdagavond 30 november is er weer een muziekavond bij het orgel dat vroeger in onze kerk stond. Ds Van de Vrie en Adriaan Mollema hebben de avond voorbereid en het wordt gehouden in De Meidoornschool, Vlaanderenlaan 7, 9501 TJ, te Stadskanaal.

We beginnen om 19.30 uur en gaan met elkaar zingen. Adriaan zal muziek op het orgel laten horen. Mocht je vervoer nodig hebben, laat dat dan even weten.

■ Jan de Jonge

# BERICHTEN



## Uitnodiging van de Raad van kerken Veendam e.o.

Op 21 januari 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Door samen te bidden, ervaren we dat we met elkaar verbonden zijn, met God en met elkaar. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

Het materiaal voor de Week van het Gebed is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het thema luidt: “Heb God lief en de naaste als jezelf”. Het is ontleend aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dit thema is door hen gekozen tegen de achtergrond van de sterk religieuze verdeeldheid in Burkina Faso en is samenwerking niet vanzelfsprekend. Aanvallen die gericht zijn op specifieke etnische groepen vergroten het risico van conflicten tussen gemeenschappen. In de context van deze erbarmelijke veiligheidssituatie worden social, vrede en nationale eenheid ondermijnd. Toch is er een straaltje hoop te bespeuren tussen de christelijke, islamitische en traditionele religies.

Ook wij herkennen deze problematiek van conflicten tussen geloofsgemeenschappen in ons eigen land en worden uitgenodigd om ons te bezinnen als gezamenlijke kerken in ons gebed voor de Eenheid.

De gebedsviering zal gehouden worden op **21 januari 2024 in de RK Kerk “Maria ten Hemelopneming”**. **Aanvang 9.30 uur**. Na afloop samenzijn met koffie/thee/limonade. Voor de kinderen zal er oppas verzorgd worden. Voorganger in deze viering is de pastoraal werkster van de Norbertus parochie, Pastor Nellie Hamersma-Sluis.

Trijnie de Jonge zal een ad hoc liturgiegroep uit onze kerken uitnodigen om samen met de pastoraal werkster deze viering voor te bereiden. Tevens zal er medewerking verleend worden door het kerkkoor van de RK kerk.

De collecte zal bestemd worden voor de werkgroep “Onbezorgde Dag”. De onbezorgde dag wordt georganiseerd voor o.a. kwetsbare kinderen of is een verwendag voor jonge moeders, voor zieken en ouderen, kortom mensen die het even nodig hebben om een onbezorgde dag te kunnen beleven.

De werkgroep valt onder de Caritasinstelling Norbertusparochie (PCI) en werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en scholen.

We hopen een inspirerende viering met elkaar te beleven.

Met een hartelijke groet,  
namens het Bestuur van de Raad van Kerken Veendam e.o.,  
Marry van Vliet (voorzitter)



# CONTACTGEGEVENS

## VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

### PREDIKANT

Ds S. van de Vrie  
Hendrik Werkmanhof 18  
9646 DE Veendam  
tel. 0598-617823  
e-mail: svdvrie@hotmail.com  
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

### SECRETARIS

Dhr P.H.W. Deuze  
Brilduiker 23  
9648 DT Wildervank  
tel. 0598-632333  
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

### PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising  
Knobbelzwaan 4  
9648 DA Wildervank  
tel. 0598-616037  
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl  
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39  
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

### KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze  
tel. 0598-717499  
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh  
tel. 0598-621450  
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge  
tel. 0598-621450  
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper  
tel 0598-615826  
e-mail: ludy.kuiper@netvisit.nl

### REDACTIE 'HET VENSTER'

Dhr Hans Deuze  
tel: 06 - 28 65 63 63  
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie