

Bennekom, december 2023



Aan de leden, kerkenraad en voorganger
van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam.

Zusters en broeders,

Op 1 januari 2024 wordt de Vrije Evangelische Gemeente in Veendam opgeheven.
Daarmee komt er een einde aan een lange periode van ruim 140 jaar gemeentelijke arbeid vanuit
jullie gemeente in de veenkoloniën.

De Vrije Evangelische Gemeente in Veendam is in 1880 begonnen met de evangelisatieactiviteiten
van evangelist Jan van Petegem, een leerling van ds. Budding uit Goes. Het kwam al in 1881 tot
gemeentevorming en er werden daarna in Veendam een kerk en een pastorie gebouwd aan het
Westerdiep.

Diverse voorgangers uit de Bond hebben de gemeente in die periode op zondag gediend.
Helaas kwam het in 1921 tot een breuk in jullie gemeente, wat ertoe leidde dat de voorganger en een
deel van de gemeente zich losmaakten van de Bond.

Een ander deel stichtte in 1925 opnieuw een Vrije Evangelische Gemeente, die gelijk een nieuwe
voorganger had beroepen en een kerk ging bouwen aan de AEstraat en de banden met de Bond
herstelde.

Gelukkig kwam er ook een moment waarop beide gemeenten in Veendam zich met elkaar
verzoenden. Dat was in 1952. Mooi dat dit ook gezien werd in Veendam en daarbuiten. Ook in onze
Bondsgemeenschap.

Landelijk kwam de VEG Veendam in het nieuws, toen in de nacht van 18 op 19 mei 1971 de kerk en
het verenigingsgebouw door brand werden verwoest. Een jaar later kon er gelukkig op dezelfde plek
een nieuwe kerk in gebruik worden genomen. De Bondsgemeenschap leefde in die dagen met de VEG
Veendam mee.

Maar liefst 14 voorgangers uit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland hebben voor
korte of langer tijd hun gaven en talenten ingezet in dienst van de Heer en de VEG Veendam. Uw
laatste voorganger spant in diensttijdverband de kroon met een verbintenis van bijna veertig jaren.
De Vrije Evangelische Gemeente Veendam zullen we herinneren als een bescheiden, loyale
bondsgemeente, van waaruit diverse leden zich ingezet hebben voor het landelijk werk in de Bond.

Nu stopt de gemeente met haar activiteiten. Dat komt niet onverwacht. Jullie hebben ons de laatste
jaren meegenomen in het proces van afbouw en enkele jaren geleden werd het kerkgebouw al
verkocht. We hopen dat de leden een plekje zullen vinden in één van de lokale
geloofsgemeenschappen of zich wellicht aansluiten bij een zustergemeente in de Bond.



We danken jullie voor ruim 140 jaar verbondenheid en voor het delen van zegen en zorg. In 'zijn takken over de muur' schrijft ds. J. Karelse (één van uw voorgangers) dat Psalm 126 in de geschiedenis van de VEG Veendam is bewaarheid. Mogen we dan deze brief afsluiten met een citaat uit deze Psalm: *'Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven'.*

Met een hartelijke groet namens het comité
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland,

ds. J.M. (Sjaak) Weststrate, secretaris